



ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ Φέτος, το 2023, συμπληρώνετε 50 χρόνια ιερωσύνης, καθώς στις 22 Ιουλίου 1973 χειροτονήθηκατε διάκονος και υπηρετήσατε ως αρχιδιάκονος του μεγάλου εκείνου Αρχιεπισκόπου Βορείου και Νοτίου Αμερικής Ιακώβου.

Θα σας παρακαλούσα να μας δώσετε την δική σας σκιαγράφηση της προσωπικότητος του Αμερικής Ιακώβου, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής και τον οποίο ζήσατε από κοντά.

Του χρόνου, το 2024, συμπληρώνετε 40 χρόνια διακονίας ως επίσκοπος και κατόπιν Μητροπολίτης Βοστώνης. Πώς θα χαρακτηρίζατε αυτή την πορεία σας στην Εκκλησία της Αμερικής, έχοντας ζήσει πολλά και σημαντικά γεγονότα και έχοντας διακονήσει την Μητρόπολη Βοστώνης με μια πιστότητα που μας επιτρέπει πλέον να την ταυτίζουμε με το πρόσωπο σας.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ: Σας ευχαριστώ θερμώς αγαπητέ κ. Ανδριόπουλε για την ευγενική σας πρόθεση να παρουσιάσετε στο ένθεο αναγνωστικό κοινό του «ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ» που με τόση ευθυκρισία και δυναμισμό επιμελείσθε, την Μητρόπολη Βοστώνης. Σας ευχαριστώ επίσης που πολλάκις αναδημοσιεύετε θέματα που αναφέρονται στις δραστηριότητες της Μητροπόλεως μας.

Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερικής Ιάκωβος ήταν ακριβώς όπως τον περιγράφετε, ένας μεγάλος Αρχιεπίσκοπος, χαρισματικός και πολυτάλαντος ο οποίος τολμούσε και οραματίζόταν. Ευτύχησα να τον γνωρίσω και να συνδεθώ μαζί του από τότε που ήμουν ακόμα ιεροπαίδι στον Αρχιεπισκοπικό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος Νέας Υόρκης. Με ενεθάρρυνε να πάω στη Θεολογική Σχολή Βοστώνης και ενέτεινε τον ζήλο μου για την ιεροσύνη.

Με αξίωσε ο Θεός να υπηρετήσω πλησίον του ως Αρχιδιάκονος και από τον οποίον διδάχθηκα πολλά και πολύτιμα πράγματα για την Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο το οποίο αγαπούσε και σεμνυνόταν πολύ και

φυσικά την Ομογένεια μας και την Ελλάδα. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος θα τολμήσω να πω πως ήταν ο ίδιος μία ζωντανή Θεολογική Σχολή. Βαθύνους, οραματιστής, τολμηρός - αρκεί να θυμηθούμε στην συμπόρευση του με τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ στην Αλαμπάμα με πραγματικό κίνδυνο της ζωής του – εξαίσιος ρήτορας, με ανοιχτούς ορίζοντας. Οφείλω χάριτας και ευγνωμοσύνη στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο.

Οσον αφορά την πορεία μου στην Εκκλησία της Αμερικής και την Επισκοπική μου Διακονία στην Μητρόπολη Βοστώνης που αναφέρατε, την βιώνω ως μία συνεχή κατάθεση χρέους για τα μέγιστα και ουσιώδη της Εκκλησίας και του Γένους μας. Αν προτιμάτε είναι ένας αγώνας και μία αγωνία για να μεταγγίσουμε στων ανθρώπων τις καρδιές το Ευαγγέλιο του Χριστού και την πνευματώδη και μοναδική Πολιτιστική μας Κληρονομιά.

ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ: Ενώ έχετε γεννηθεί στην Αμερική και εκεί σπουδάσατε, έχετε δηλώσει ότι τελείτε την Θεία Λειτουργία πάντοτε στα ελληνικά και ότι τις ευχές της Θ. Λειτουργίας δεν τις νοιώθετε στα αγγλικά όπως τις νοιώθετε στα ελληνικά. Επίσης, με εγκύκλιο σας είχατε συστήσει στους ιερείς σας να μην παραλείπουν να διαβάζουν το Ευαγγέλιο στα ελληνικά. Θεωρείτε ότι ο κίνδυνος αφελληνισμού είναι υπαρκτός για τις νέες γενεές της Ομογένειας;

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ: Η Θεία Λειτουργία, καθώς γνωρίζετε, είναι η προσευχή της Εκκλησίας, κι όπως η Καινή Διαθήκη, οι όροι των Ιερών Οικουμενικών Συνόδων, τα Πατερικά κείμενα, η γλώσσα της Μητρός Εκκλησίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι η Ελληνική, το λιγότερο που οφείλουμε να κάνουμε είναι να την αγαπούμε, να την σεβόμαστε και να τη χρησιμοποιούμε στη Θεία Λειτουργία, διότι με αυτή εκφράστηκε το σωστικό μήνυμα του Χριστού. Είναι η γλώσσα της ακριβείας, της υμνολογικής ποίησης, της έκφρασης μηνυμάτων και νοημάτων ασύλληπτου ύψους και βάθους.

Οταν ιερουργώ αισθάνομαι άνετα στην Ελληνική γλώσσα, ωστόσο από ποιμαντική ευαισθησία σε εκκλησιαζόμενους οι οποίοι δεν γνωρίζουν την Ελληνική επαναλαμβάνω αρκετά και στην Αγγλική.

Φυσικά υπάρχουν πολλά λειτουργικά και υμνολογικά κείμενα τα οποία δύσι και αν προσπαθήσει κάποιος δεν μεταφράζονται στην Αγγλική, όπως λόγου χάρη «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου», «Κύματι θαλάσσης», «Χριστός Ανέστη», έχουν άλλη μελωδικότητα στην Ελληνική, άλλη κατάνυξη αν προτιμάτε.

Οσον αφορά την ανάγνωση του ιερού Ευαγγελίου στα Ελληνικά που αναφερθήκατε και βέβαια ενθαρρύνω όλους τους ιερείς να αναγινώσκουν το Ευαγγέλιο πρώτα στην Ελληνική και κατόπιν στην Αγγλική. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι δυστυχώς πολλοί ιερείς δεν είναι σε θέση να το διαβάσουν στα Ελληνικά.

Σχετικά με τις νέες γενιές στις οποίες κάνετε μνεία πρέπει να σας πως ότι η Ομογένεια μας έχει πολύ καλά παιδιά, με πίστη στο Θεό, με Ορθόδοξο και Ελληνοπρεπές φρόνημα, με ήθος και αγάπη για την Εκκλησία. Τα παρακολουθώ στα προγράμματα μας στο Κέντρο Κατασκηνώσεων και Πνευματικής Περισυλλογής της Μητροπόλεως μας και τα χαίρομαι. Να τα δείτε μάλιστα να χορεύουν Ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς ή να ψάλλουν στα Ελληνικά «ταις πρεσβείαις της Θεοτόκου» θα εκπλαγείτε.

Στην ετήσια παρέλαση στη Βοστώνη για την Εθνική μας επέτειο της 25^{ης} Μαρτίου της απελευθέρωσης της Ελλάδος από τους Τούρκους, πρωτοστατούν οι κοινότητες της Μητροπόλεως και τα νέα παιδιά των σχολείων μας και οι νέοι και φυσικά όλες οι ηλικίες και γενεές από τους συλλόγους και τα σωματεία. Η Βοστώνη μετατρέπεται σε πραγματική «Αθήνα της Αμερικής». Η Ελληνικότητα και ο Ελληνισμός μας είναι ουσιώδη στοιχεία της ταυτότητας και αυτοσυνειδησίας μας.

ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ: Ποια είναι σήμερα για σας τα σημαντικότερα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η Ομογένεια στην Αμερική, ώστε να αναπτύσσεται συνεχώς και να διαπρέπει στην αμερικανική κοινωνία.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ: Χωρίς να είναι στις προθέσεις μου κανενός είδους καυχησιολογία, οφείλω να σας πω πως η Ομογένεια μας είναι ένα πολύ δυναμικό και χαρισματικό κομμάτι του Ελληνισμού. Είναι η πρώτη εθνότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες στην μόρφωση και η δεύτερη στον υλικό πλούτο. Τα παιδιά της Ομογένειας μας φοιτούν στα πλέον διάσημα πανεπιστήμια και κολέγια κι όπως γνωρίζετε η Βοστώνη είναι ένα από τα καλύτερα και επιφανέστερα Ακαδημαϊκά Κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών και του κόσμου χωρίς υπερβολή.

Δεν υπάρχει κολέγιο ή πανεπιστήμιο, νοσοκομείο ή ερευνητικό κέντρο κάθε κλάδου, στο οποίο να μην υπάρχουν Έλληνες καθηγητές ή ιατροί ή κάθε λογής επιστήμονες. Δεν υπάρχουν επιχειρήσεις στις οποίες να μην

διαπρέπουν ομογενείς.

Αν με ρωτάτε αν υπάρχουν περιθώρια καλυτέρευσης; Και βέβαια υπάρχουν όπως λόγου χάρη ίδρυση σοβαρών Κέντρων και Εδρών Ελληνικών Σπουδών, Ημερήσιων Σχολείων όπου υπάρχουν οι πρακτικές προϋποθέσεις διότι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια είναι οι μακρινές αποστάσεις. Βέβαια κι εμείς οι λειτουργοί της Εκκλησίας, ιεράρχες, ιερείς, κοινότητες και Μητροπόλεις οφείλουμε να εντείνουμε τις προσπάθειες μας εν τη πράξει. Η Ομογένεια μας έχει ανεξάντλητες δυνάμεις και δυνατότητες αρκεί να αναζητηθούν και να αξιοποιηθούν σωστά. Όλοι μπορούν να συμβάλλουν στην κοινή συμπόρευση για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό, εκκλησιαστικές κοινότητες, Μητροπόλεις, ομοσπονδίες και σωματεία, επιστημονικοί σύνδεσμοι και ενώσεις, δεν περισσεύει κανείς. Εκφράζω ένα μεγάλο ευχαριστώ στις δασκάλες των Ελληνικών μας σχολείων που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο εκπαιδευτικό έργο διδάσκοντας στα παιδιά την Ελληνική γλώσσα με πενιχρούς μισθούς δυστυχώς.

Η Εκκλησία μας είναι η εγγύηση της ενότητας μας και οφείλω να σας πω ότι η Εκκλησία μας είναι ενωμένη, διότι καθώς γνωρίζετε ως Θεολόγος που είσθε κ. Ανδριόπουλε ότι η ενότητα της Εκκλησίας αποκαλύπτεται στην Ευχαριστία, δεν επιβάλλεται ούτε με μνημονεύσεις, ούτε με κωδικοποιημένες ντιρεκτίβες.

ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ: Έχω παρατηρήσει ότι σε νευραλγικές θέσεις της Διοικήσεως της Μητροπόλεως σας έχετε επιλέξει, κατά καιρούς, γυναίκες. Πιστεύτε στην καίρια και ουσιαστική θέση της γυναίκας μέσα στην Εκκλησία;

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ: Ο καθένας μας μέσα στην Εκκλησία έχει τον δικό του ρόλο, τις δικές του ευθύνες, κομίζει τα δικά του χαρίσματα και δώρα που του έχει δώσει ο Θεός ως «αντίδωρο» στην αγάπη Του. Δεν πρέπει να ξεχνούμε πως «εν Χριστώ Ιησού ουκένι άρσεν και θήλυ», η Εκκλησία, το Σώμα του Χριστού συγκροτείται από τα συναμφότερα φύλα άνδρες και γυναίκες, που όμως έχουν τις θέσεις και τους ρόλους τους. Άλλωστε οι γυναίκες ήταν εκείνες οι οποίες πρώτες πιστοποίησαν την Ανάσταση του Χριστού και έγιναν «οι Απόστολοι των Αποστόλων και οι Ευαγγελιστές των Ευαγγελιστών» για το θαύμα της Ανάστασης του Κυρίου και Θεού μας.

ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ: Το 2016 ηγηθήκατε της Αντιπροσωπείας του

Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Θρονική Εορτή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στη Ρώμη. Είπατε τότε ότι «ο Πάπας κ. Φραγκίσκος μας δέχθηκε με πολλή αγάπη. Είναι απλός άνθρωπος, ταπεινός, με μεγάλο χιούμορ. Εκτιμά και σέβεται τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο». Θεωρείτε ότι ο διάλογος μεταξύ των Χριστιανικών Εκκλησιών είναι περισσότερο αναγκαίος στις μέρες μας; Το Οικουμενικό Πατριαρχείο πρωτοστατεί στους διαλόγους και συχνά επικρίνεται γι' αυτό το άνοιγμα.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ: Πράγματι με εντυπωσίασε βαθύτατα η πηγαία αγάπη, η απλότητα και το χιούμορ του Πάπα Φραγκίσκου. Ο διάλογος είναι κάτι περισσότερο από αναγκαίος όχι μόνο ανάμεσα στην Ορθοδοξία και τον Ρωμαιοκαθολικισμό στις μέρες μας, αλλά παντού και πάντοτε ανάμεσα σε θρησκείες, σε ανθρώπους και λαούς, διότι όταν εκλείψει ο λόγος και ο διάλογος υπεισέρχεται η καχυποψία, η κακεντρέχεια, ακόμα και ο πόλεμος δυστυχών.

Κι ακόμα χωρίς λόγο και διάλογο, χωρίς επικοινωνία καραδοκεί η απομόνωση. Σκεφθείτε να προσευχόμαστε με το «Πάτερ ημών», Πατέρα μας και να μην μιλιόμαστε με τους άλλους αδελφούς μας Χριστιανούς; Με τον διάλογο μπορούμε να κατανοούμε καλύτερα ο ένας τον άλλον και να αγαπίμαστε ως Χριστιανοί επειδή ακριβώς είμαστε «φίλοι και αδελφοί του Χριστού» ο Οποίος μόνο ήξερε να αγαπά, όντας Θεός της αγάπης και μάλιστα αγάπης κενωτικής. .

ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ: Σεβασμιώτατε, μόλις συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ενώ οι Ορθόδοξοι είμαστε μειοψηφία στον πλανήτη, αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστούμε σε έναν πόλεμο! Πώς θα χαρακτηρίζατε αυτή την κατάσταση;

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ: Τραγική, απαράδεκτη, αδελφοκτόνο.

Σκεφθείτε στον 21^ο αιώνα βιώνουμε έναν αιματηρό εμφύλιο πόλεμο ως αδελφοί ομόδοξοι, ομότροφοι και ομότροποι, αφού κοινωνούμε το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου μας.

ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ: Ταυτόχρονα με την εισβολή στην Ουκρανία, έχουμε και την εισβολή του Πατριαρχείου Μόσχας στην κανονική δικαιοδοσία του Δευτερόθρονου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, ως αντίποινα για την αναγνώριση της Αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της Ουκρανίας. Σας

προβληματίζει ότι μπροστά σε αυτό το πρωτοφανές γεγονός οι Ορθόδοξες Εκκλησίες σιωπούν;

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ: Είναι κι αυτό ένα οδυνηρό σημάδι πως δυστυχώς «έχουν διαμερισθεί τα ιμάτια του Χριστού» ανά την Ορθόδοξη Εκκλησία και ο εθνικισμός έχει υποκαταστήσει δυστυχώς το μυστήριο και το χάρισμα της ενότητας της Εκκλησίας. Εδώ μιλούμε πλέον για έναν ωμό και απροσχημάτιστο εκκλησιολογικό ιμπεριαλισμό, ο οποίος υποβαθμίζει την Εκκλησία της Ρωσίας, σε μία Θρησκευτική Σέκτα που επιδιώκει να επιβληθεί με ανορθόδοξα και αντιχριστιανικά μέσα και τρόπους. Πολύ φοβούμαι πως βρισκόμαστε ενώπιον μιας παράκρουσης η οποία χρειάζεται ίαση όσον τάχιστα.

ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ: Και κάτι τελευταίο: Γνωρίζουμε ότι είστε εραστής και ερμηνευτής της βυζαντινής μουσικής. Πώς προέκυψε αυτή η αγάπη τόσο έντονα στην Αμερική, όπου υπάρχουν οι μουσικές του κόσμου όλου;

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ: Από μικρό παιδί μεγάλωσα με υμνολογικά ακούσματα και μαθήματα της εκκλησιαστικής μουσικής τα οποία δημιουργούσαν κατάνυξη και δέος στην ψυχή μου και συνάμα ένα είδος πνευματικής τέρψης. Με ποιά άλλη μουσική να ψάλλει κάποιος τα Λειτουργικά ή τα μοναδικά υμνολογήματα της Μεγάλης Εβδομάδος; Η Βυζαντινή μουσική είναι η γλώσσα της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Θησαυρός ανεκτίμητος.