



ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΝΑΔΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ARCHBISHOP SOTIRIOS
OF CANADA

50

ΧΡΟΝΙΑ
ΑΡΧΙΕΡΩΣΥΝΗΣ
1973-2023



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
CALENDAR
2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ
ONTARIO-CANADA

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΝΑΔΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
CALENDAR
2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ
ONTARIO-CANADA



ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΝΑΔΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ARCHBISHOP SOTIRIOS
OF CANADA

50

ΧΡΟΝΙΑ
ΑΡΧΙΕΡΩΣΥΝΗΣ
1973-2023



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
CALENDAR
2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ
ONTARIO-CANADA



*Βαρδολομαίου τοῦ Παναγιωτάτου
καὶ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου,
πολλὰ τὰ ἔτη!*



*Bartholomew, His All-Holiness
and Ecumenical Patriarch,
many years!*





Σωτηρίου τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἀρχιεπισκόπου
τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Καναδά,
Ἵπερτίμου καὶ Ἐξάρχου πάσης Ἀρκτικῆς,
ἡμῶν δὲ πατὸς καὶ ποιμενάρχου,
πολλὰ τὰ ἔτη!



To His Eminence Sotirios, the Most Reverend and God-chosen Archbishop
of the most Holy Archdiocese of Canada,
right honourable Exarch of all the Arctic,
our father and Chief Shepherd,
many years!





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΣΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΝΑΔΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΣΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ

3840 Finch Avenue East, Toronto, ON M1T 3T4

Tel: 416-291-4367 - e-mail: st.nicholasgoc@yahoo.ca - www.saintnicholasgocchurch.org



Ύσσωμη η Κοινότητα της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου Τορόντο, ο ιερέας μας, π. Ευάγγελος Αναστασιάδης, η πρόεδρος κ. Αναστασία Σωτηροπούλου και τα μέλη του εκκλησιαστικού συμβουλίου, τα μέλη του φιλοπτώχου, το ελληνικό σχολείο και το κατηχητικό σχολείο, οι νέοι μας, ο πρωτοψάλτης και η χορωδία του ναού μας, όλοι μαζί συμμετέχουμε στην χαρά της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Καναδά για τη συμπλήρωση κατά το σωτήριο έτος 2023 πενήντα χρόνων Αρχιερωσύνης του σεπτού Ποιμενάρχη μας, Σεβασμιωτάτου κ.κ. Σωτηρίου.

Υπάρχουν γεγονότα με αποφασιστική σημασία, τα οποία καθορίζουν και σηματοδοτούν την προσωπική ζωή του κάθε ανθρώπου και την πορεία του επί της γης. Για τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Καναδά κ.κ. Σωτήριο, αλλά και για ολόκληρη την Εκκλησία του Καναδά, ένα τέτοιο γεγονός συνέβη στις 18 Δεκεμβρίου 1973. Εκείνη την ημέρα, ο αρχιμ. Σωτήριος Αθανασούλας, ο οποίος διακονούσε την Επισκοπή Καναδά ήδη από το 1962 προσφέροντας ανιδιοτελώς την εξαιρετική και θυσιαστική διακονία του, εξελέγη επίσκοπος Κωνσταντίας. Ο εφηφισμένος επίσκοπος Κωνσταντίας χειροτονήθηκε αρχιερέυς στις 27 Ιανουαρίου 1974 και έκτοτε διακονεί την Ορθόδοξη Εκκλησία του Καναδά, συμπληρώνοντας μέχρι σήμερα 50 χρόνια αρχιερωσύνης.

Αυτές οι πέντε δεκαετίες αρχιερωσύνης είναι πέντε δεκαετίες διακονίας και προσφοράς ενώπιον του αγίου θυσιαστηρίου ως αρχιερέυς, πέντε δεκαετίες ιερών και

ιστορικών γεγονότων ανεξίτηλα γραμμένων στα βιβλία της εκκλησιαστικής ιστορίας του Καναδά, πέντε δεκαετίες γεμάτες Χριστό.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπός μας χειροτονήθηκε διάκονος πριν από 60 χρόνια, αλλά και μέχρι σήμερα, παρ' όλο που διήλθε όλους τους βαθμούς της ιερωσύνης και έφτασε στον κορυφαίο, εξακολουθεί να παραμένει διάκονος της Εκκλησίας με όλη του την απλότητα, τη σύνεση και την πείρα. Η φωνή και η παρουσία του αποτελεί πνευματικό φάρο για ολόκληρο τον Καναδά. Ο Θεός του χάρισε πνοή δύναμης, αγάπης και σοφίας στον αρχιεπισκοπικό θρόνο και στο πηδάλιο της Καναδικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στο πρόσωπό του αντανακλάται η ευαίσθητη και γεμάτη προς όλους μας καρδιά του και στο έργο του διαφαίνεται η φωτεινότητα της αγάπης.

Κλήρος και λαός ενώνουμε τις προσευχές μας προς τον παντοδύναμο και πανάγαθο Θεό να του χαρίζει πολλά ακόμη χρόνια στην υψηλή και πολυεύθυνη διακονία του, με υγεία, ψυχική και σωματική δύναμη και πολλή υπομονή, αξιοποιώντας με τη χάρη του Θεού τα πολλά του χαρίσματα.

Σας ευχόμαστε, Σεβασμιώτατε, να παραμείνετε πλείστα έτη στό τιμόνι της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Καναδά και να συνεχίσετε να μας ενδυναμώνετε με τον λόγο, το ήθος και το παράδειγμά σας και να μας οδηγείτε προς τις πύλες της Άνω Ιερουσαλήμ.

Να ζείτε αιώνως στο Φως της δόξης του Θεού!

ΑΕΙΟΣ!
ΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ!



Βιογραφικό Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Καναδά κ. Σωτηρίου

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σωτήριος (Ἀθανασούλας) γεννήθηκε στὰ Λεπιανά Ἄρτας στίς 19 Φεβρουαρίου 1936. Ἀποφοίτησε ἀπό τήν Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί ἀπέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στήν Θεολογία ἀπό τό Πανεπιστήμιο τοῦ Μόντρεαλ. Μιλᾷ ἐλληνικά, ἀγγλικά καί γαλλικά. Λαϊκός ἀκόμη, ὑπηρέτησε ὡς Ἐπιμελητής στήν Θεολογική Σχολή τῆς Βοστώνης. Χειροτονήθηκε διάκονος στίς 17 Ἰουλίου 1962 καί ἱερέας στίς 18 Ἰουλίου 1962. Ἀπό τότε καί μέχρι σήμερα ὑπηρετεῖ ὡς κληρικός στόν Καναδά. Ἐξελέγη Ἐπίσκοπος στίς 18 Δεκεμβρίου 1973 καί χειροτονήθηκε στίς 27 Ἰανουαρίου 1974. Στίς 24 Σεπτεμβρίου 1996 ἀνυψώθηκε σέ Μητροπολίτη Τορόντο καί Ὑπέρτιμο καί Ἐξαρχο παντός Καναδά.

Στίς 12 Ἰουνίου 2019 καί ἐνῶ ἦταν μέλος τῆς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, μετά ἀπό πρόταση τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ἀποφάσισε τήν ἀνύψωση τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως Τορόντο σέ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Καναδά καί τοῦ Μητροπολίτη σέ Ἀρχιεπίσκοπο Καναδά.

Ὑπηρέτησε ὡς Ἀντιπρόεδρος τοῦ Χριστιανικοῦ Περιπτέρου τῆς Διεθνούς Ἐκθέσεως «Expo '67» στό Μόντρεαλ, καθῶς καί ὡς μέλος τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Βορείου καί Νοτίου Ἀμερικῆς (1968-1996) καί ὡς διαχειριστής-τοποτηρητής τῆς ἴδιας Ἀρχιεπισκοπῆς (1996). Διετέλεσε μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Τορόντο (1975-1978). Ἐπισκέφθηκε τήν Κίνα (1981) μέ τό Καναδικό Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν καί τήν Αὐστράλια μέ τό

Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν (1982).

Ὅταν ἀνέλαβε τά καθήκοντά του ὡς Ἐπίσκοπος στόν Καναδά, ὑπῆρχαν εἴκοσι δύο ἐνορίες, πού ἔφθασαν πλέον τίς ἐβδομήντα πέντε. Κατά τήν διάρκεια τῆς Ἀρχιερατικῆς διακονίας του, ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Καναδά ἱδρύσε τίς ἐτήσιες συνελεύσεις τῶν νέων (1980) καί τήν μηνιαία ἐφημερίδα «Ὁρθόδοξη Πορεία» (1982), τίς Κοινωνικές Ὑπηρεσίες (1984), τά «Metahomes» (1984), πού παρέχουν μεταβατική στέγαση σέ ἀστέγους, καί τήν Ἑλληνορθόδοξη Ἀδελφότητα τοῦ Καναδά (1987)· ἐπίσης τό ἐβδομαδιαῖο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Ὁρθόδοξη Φωνή» (1990), πού μεταδίδεται σέ ὅλο τόν Καναδά, καί τήν Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς (1991)· τήν Ἑλληνορθόδοξη Ἐκπαίδευση τοῦ ὄνταριο μέ τήν λειτουργία ἡμερησίων σχολείων (1996) καί τήν Ὁρθόδοξη Θεολογική Ἀκαδημία τοῦ Τορόντο (1998).

Μέ τήν εὐλογία του συστάθηκαν ἡ γυναικεία Ἱερά Μονή τοῦ Πατροκοσμᾶ στό ὄνταριο (1993) καί ἡ γυναικεία Ἱερά Μονή Παναγίας τῆς Παρηγορητίσσης στό Κεμπέκ (1993).

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σωτήριος ἔχει συνθέσει καί δημοσιεύσει τό ἔργο «Ὁρθόδοξη Κατήχηση» στά ἀγγλικά καί στά ἐλληνικά, σέ ἔμμετρο καί πεζό λόγο.

ἔχει τιμηθεῖ μέ τό Χρυσό Μετάλλιο τοῦ Καναδά, τό μετάλλιο γιά τά «125 χρόνια Καναδάς», τό χρυσό Ἴωβηλαῖο τῆς Βασίλισσας Ἐλισάβετ Β' (2002), τό μετάλλιο τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν καί τό ἀδαμάντινο Ἴωβηλαῖο τῆς Βασίλισσας Ἐλισάβετ Β' (2012). Ἐπίσης τοῦ ἔχει ἀποδοθεῖ ὁ τίτλος τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τοῦ Φοίνικος τῆς Ἑλλάδος.





Ἐνθρονιστήριος Λόγος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Σωτηρίου 27 Ἰανουαρίου 1974

*Τώρα, τήν ἱερή αὐτή στιγμή, ὑψώνω τήν καρδιά μου στόν οὐρανό
καί μέ ὅλη τήν δύναμη τῆς ὑπαρξῆς μου, ἀναπέμπω
εὐχαριστίες στόν Πανάγιο, Παντελόγητο, Ζωοδότη Τριαδικό Θεό
γιά τό πλήθος τῶν εὐεργεσιῶν πού ἐπεδαψίλευσε στήν ἀναξιότητά μου.*

Μέ τό αἶσθημα τῆς ταπεινώσεως νά μέ συνέχει, μέ φόβο καί μέ δέος, μέ πλήρη συναίσθηση τῆς ἀναξιότητάς μου, τολμῶ νά προσέλθω στό ἅγιο θυσιαστήριο.

Ἀδιόρατα νοιώθω τήν παρουσία τοῦ φιλάτου κεκοιμημένου πατέρα μου νά μέ συνοδεύει. Διότι ἐκεῖνος πάντοτε γνώριζε τούς πόθους μου καί ποτέ στή ζωή του δέν μέ εἶδε ὡς ἱερωμένο· ὁμως ἀκράδαντα πιστεύω πώς μοιράζεται τήν ὥρα αὐτή μέ μένα. Ἡ ἡλικία καί ἡ ἐπιβαρυνμένη ὑγεία δέν ἐπιτρέπουν στήν μητέρα μου νά εἶναι τώρα μαζί μου, ἀλλά ξέρω ὅτι στέκεται στό παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί, μόνο ὅπως μία μητέρα μπορεῖ, ἱκετεύει τόν Θεό μέ σιωπηλά δάκρυα, εὐχαριστώντας, δοξολογώντας καί ἱκετεύοντας: “Θεέ μου, βοήθησε τό παιδί μου! Ὑπεραγία Θεοτόκε, Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, νά εἶσαι πάντοτε στό πλάι του! Ἄκουσε τίς ἱκεσίες μου καί θά σοῦ χρωστῶ αἰώνια εὐγνωμοσύνη”.

Βλέπω τόν ἀμπελώνα τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Καναδά νά ἔχει πιάσει ρίζες. Ὅπως ὅλοι οἱ ἀγροί, διατρέχει πολλούς κινδύνους. Ἐσύ, Πλάστη μου, μέ κάλεσες στήν διακονία τοῦ ἀμπελώνα Σου ἐδῶ. Καθοδήγησέ με

νά ἐξουδετερώσω τά ζιζάνια ἐκεῖνα πού πνίγουν τήν καλή σπορά. Δώσε μου τά ἀναγκαῖα, γιά νά συμβάλω στήν εὐδοκίμησή της καί νά μήν ξεριζώσω καί καταστρέψω κάτι ἐν γνώσει μου· βοήθησέ με νά ἀπομακρύνω μόνο ὅ,τι εἶναι περιττό.

Ἀκόμη, Κύριε, χάρισέ μου εὐαισθησία στό κριτήριο, γιά νά διακρίνω τό κάλεσμα τῶν πασχόντων καί τῶν ἀδικουμένων. Ἰκάνωσέ με νά ἀνταποκρίνομαι στούς πόθους τοῦ ποιμνίου μου. Εὐλόγησε τά χέρια μου μέ τό χάρισμα νά δημιουργοῦν, ὄχι νά ἀφανίζουν, καί καθοδήγησε τήν γλώσσα μου μέ τό φῶς τῆς σοφίας, γιά νά διακηρύττει ὀρθά τόν λόγο τῆς ἀληθείας Σου.

Κύριε, σέ παρακαλῶ, μήν ἀρνηθεῖς τήν χάρη Σου στόν δοῦλο Σου, γιατί χωρίς Ἐσένα ὅλες οἱ προσπάθειες εἶναι μάταιες. Ἁγίασε, Κύριε, τήν ψυχή μου, τόν νοῦ μου, τήν καρδιά μου καί τό σῶμα μου· ἀξίωσέ με νά προσεγγίσω τό μεγάλο αὐτό καί φοβερό μυστήριο καί εὐλόγησέ με μέ τήν συγκατάβαση καί τήν ἀρχοντική ἀγάπη Σου.

Οὐράνιε Πατέρα, προσπέφτω στά πόδια Σου ἱκετεύοντας τό ἔλεός Σου. Γενηθήτω τό θέλημά σου!



ΑΣΙΟΣ!

«Τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν Ἀρχιερεύς» (Εβρ. 7, 26)



Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, σεβαστέ μας Ἱεράρχα, οἱ καρδιές μας σᾶς προσφέρουν τίς εὐχές μας μέ χαρά.

Σάν σήμερα ἡ ἐνθρόνισή σας κι ἐγώ γυρεύω εὐχές νά σᾶς πῶ νά τίς στολίσω στήν κεφαλή σας στήν ἅγια Μίτρα καί στόν Σταυρό.

Γενάρη εἴκοσι ἐπτά, σταθμός στήν Ἐκκλησία, στόν Καναδᾶ ὀλόκληρο καί στήν Ὁρθοδοξία.

Γιορτάζει ὁ Ποιμενάρχης μας, γιορτάζει ἡ Ἐκκλησία, σαράντα χρόνια ὀλόκληρα χρυσή, λαμπρή πορεία.

Μέ σύνεση μοναδική, μέ γνώση καί σοφία τό χέρι σας πηδαλιουχεῖ σωστά τήν Ἐκκλησία.

Ἄγγελοι καί Ἀρχάγγελοι σήμερα σᾶς ὑμνοῦνε, οἱ ἱερεῖς καί ὁ λαός ὅλοι θά εὐχηθοῦνε.

Ὁλου τοῦ κόσμου οἱ εὐχές μαζί θά ἐνωθοῦνε καί στόν Μητροπολίτη μας θέλουν νά εὐχηθοῦνε.

Σάν τῆς Ἡπείρου τά βουνά πού ἀντέχουνε στόν χρόνο κι ἐσεῖς, Σεβασμιώτατε, παντοτινά στόν θρόνο.

Οἱ Ἄγγελοι θά κατεβοῦν γιά νά σᾶς τραγουδήσουν, τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ θά ἴρθουν νά σᾶς χαρίσουν.

Νά εἶναι τά χρόνια σας πολλά, νά εἶναι εὐλογημένα, ἀπλόχερα, τριψήφια σᾶς ἔχει χαρισμένα.

Γιατί σᾶς χρειάζεται στή γῆ νά Τόν ὑπηρετεῖτε, μέ τόν μοναδικό τόν τρόπο σας ἐσεῖς νά Τόν ὑμνεῖτε.

Πρᾶος, ἀγνός καί ἄδολος μέσ στή ζωή σας μένετε, ἀνεβήκατε στήν κορυφή, μά ἄνθρωπος παραμένετε.

Στήν κορυφή νά ἀνεβεῖς εἶναι μιά δυσκολία· σαράντα χρόνια κορυφή ἔχει μεγάλη ἀξία.

Κι ἐσεῖς, Σεβασμιώτατε, πού στήν κορυφή πατᾶτε, σαράντα χρόνια ὀλόκληρα τόν κόσμο εὐλογᾶτε.

Πολύκαρπη, καλλίκαρπη εἶναι ἡ διακονία στόν ἀμπελώνα τοῦ Χριστοῦ καί μιά ζωή θυσία.

Λόγοις καί ἔργοις λαμπρύνετε τήν Ἐκκλησία, σπάνια προσωπικότητα μέσ στήν Ὁρθοδοξία.

Μέ σύνεση καί σοβαρότητα περνοῦν οἱ δυσκολίες, λύνονται τά προβλήματα χάρη εἰς τίς θυσίες.

Ἡ λάμψη τοῦ προσώπου σας ὅλους μας νά φωτίζει, μέ εὐλογία καί χαρά τόν κόσμο νά πλουτίζει.

Γιατί εἶστε φάρος φωτεινός μέσ στήν Ὁρθοδοξία καί μιά ἐξέχουσα μορφή μέσα στήν Ἐκκλησία.

Ἀρχιερεῖς καί ἱερεῖς ὅλοι τους συμφωνοῦνε, φυσιογνωμία σάν κι ἐσᾶς σπάνια συναντοῦνε.

Ἡ Ἐκκλησία στόν Καναδᾶ αὐτό τό ἀναγνωρίζει, Μητροπολίτης σάν κι ἐσᾶς δέν θά τῆς ξανατύχει.

Ποῦ θά βρεθοῦν χαρίσματα νά μοιάζουν στά δικά σας, ποῦ θά βρεθεῖ ἡ ἀπλότητα πού ἔχετε στήν καρδιά σας;

Ποῦ νά βρεθοῦν οἱ ἀρετές κι ἡ πατρική ἀγάπη; Τῆς Ἐκκλησίας ἀκούραστος εἶστε πάντα ἐργάτης.

Τόν Θεό εὐχαριστοῦμε πού μᾶς χάρισε ἐσᾶς καί ἡ Μητρόπολή μας εἶναι στήν κορυφή πολύ ψηλά.

Εἶναι πρώτη μέσ στίς πρώτες, ἔχει ἔργο θαυμαστό, πού τήν ξεχωρίζουν ὅλοι, τήν θαυμάζουνε γι' αὐτό.

Νά τήν φθάσετε στά ὕψη! Κουραστήκατε πολύ, μά τό κάνατε μέ ἀγάπη, καταθέσατε ψυχή.

Τό ἀναγνωρίζουν ὅλοι, τό φωνάζουν δυνατά, γεννηθήκατε ἡγέτης μέ μιά σπάνια ἀρχοντιά.

Γιά ὅλους μεριμνήσατε, τόν κόσμο ἀγαπήσατε, τούς ἱερεῖς βοηθήσατε, ἀγάπη ἐσκορπίσατε.

Τό ἔργο σας τεράστιο, δέν μπαίνει σέ χαρτί, θά τό μιλοῦν γιά πάντα σέ τούτη τή ζωή.

Σέ ὅλους καί στόν καθένα μας σκορπᾶτε καλωσύνη, δύναμη καί παράδειγμα γιά τήν ἱερωσύνη.

Ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς καί τά μύχια τῆς καρδιάς τόν Θεό παρακαλοῦμε νά ἴναι τά ἔτη σας πολλά.

Οἱ καρδιές μας σᾶς προσφέρουν τίς εὐχές μας ταπεινά καί μέ σεβασμό φιλοῦμε τήν χεῖρα σας τήν ἱερά.

Τό ἔργο σας παράδειγμα γιά τήν Ὁρθοδοξία, περίτρανα λαμπρύνει ὅλη τήν Ἐκκλησία.

Σαράντα χρόνια σκορπίζετε τό φῶς καί τήν ἀγάπη καί στίς καρδιές τῶν Χριστιανῶν τήν πίστη καί τήν χάρη.

Εἰς πολλά ἔτη, Σεβασμιώτατε, εὐφρόσυνα καί καρποφόρα!

Στά 40 χρόνια Ἀρχιερατείας τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Σωτηρίου Ἀναστασία Μερκούρη – Σωτηροπούλου
Τορόντο, Ἰανουάριος 2014



*Τήν Τοροντόεσσαν ὕμνοις τιμήσωμεν,
καί Ἰησοῦν Χριστόν πάντες δοξάζωμεν,
ὅτι Θεός ἀληθινός καί ὁ μόνος Σωτήρ τοῦ κόσμου.
Σκέπε, φρούρει, φύλαττε Καναδᾶν ἢ Πανάχραντος,
καί ὁδήγει ἅπαντας εἰς λιμένα σωτήριον.
Ἡμεῖς δέ Σοί Παρθένε βοῶμεν, χαῖρε ἡ Κεχαριτωμένη.*





ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΝΑΔΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
CALENDAR
2023



Δεκέμβριος /December 2022

Ἰανουάριος/ January

Δευτέρα
Monday

26

Τρίτη
Tuesday

27

Τετάρτη
Wednesday

28

Πέμπτη
Thursday

29

Παρασκευή
Friday

30

Σάββατο
Saturday

31

Κυριακή
Sunday

1

† ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Βασιλείου τοῦ Μεγάλου

Ἰανουάριος / January

Δευτέρα
Monday

2

Σεραφεῖμ Σάρωφ, Σιλβέστρου Ρώμης,
Μάρκου ὁσίου κωφοῦ

Τρίτη
Tuesday

3

Μαλαχίου πρ., Θωμαΐδος μάρτ. ἐν Λέσβῳ,
Θεαγένους ἱερομ.

Τετάρτη
Wednesday

4

Σύναξις τῶν 70 ἀποστόλων, Θεοκτίστου
ὁσίου, Νικηφόρου ὁσίου τοῦ Λεπροῦ

Πέμπτη
Thursday

5

Συγκλητικῆς ὁσίας,
Γρηγορίου ὁσ. ἐν Ἀκρίτῃ (νηστεία)

Παρασκευή
Friday

6

† ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
(Μ. Ἀγιασμός)

Σάββατο
Saturday

7

† Ἡ Σύναξις Ἰωάννου Προδρόμου
καὶ Βαπτιστοῦ

Κυριακή
Sunday

8

† ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ,
Γεωργίου Χοζεβίτου, Δομνίκης ὁσίας

Νέο έτος - Οικονομική κρίση - Αιωνιότητα

Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Σωτηρίου

Ορισμός του χρόνου δεν υπάρχει. Τί είναι ο χρόνος; Ζούμε στον χρόνο, αλλά δεν μπορούμε να τον προσδιορίσουμε. Φεύγει ο χρόνος ή φεύγουμε εμείς; Περνάει ο χρόνος ή περνάμε εμείς; Ο χρόνος ούτε γηράσκει ούτε πεθαίνει. Αν κρίνουμε τον χρόνο με οικονομικά κριτήρια, εύκολα θα ειπούμε, ότι είναι το ακριβότερο πράγμα (commodity). Ο σωστός Χριστιανός γνωρίζει, ότι όλα τα αγαθά είναι δώρα του Θεού. Ο χρόνος είναι από τα πολυτιμότερα αγαθά του Θεού για τον άνθρωπο. Οι σωστοί άνθρωποι ζουν «έξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν». Δηλαδή ζουν κάνοντας σωστή χρήση του χρόνου. Η σπατάλη του χρόνου είναι σπατάλη της ζωής μας. Η σπατάλη της επίγειας ζωής μας είναι καταστροφή της ουράνιας ζωής μας.

Ζούμε σ' αυτή τη γη, αλλά δεν ξέρουμε για πόσο. Με κοσμικά κριτήρια είναι «γλυκειά η ζωή κι ο θάνατος μαυρίλα». Αλλά, όλοι θα πεθάνουμε. Κανείς δε θα μείνει εδώ. Ήλθαμε και θα φύγουμε. Με πίστη στον Θεό, ηθι-

κές αρχές και καλή χρήση του χρόνου, θα έχουμε καλή επίγεια ζωή, αλλά και καλή μετά θάνατο ζωή.

Πολλοί έφυγαν απ' τη ζωή τον περασμένο χρόνο. Πρωτοχρονιά κι εμείς είμαστε εδώ. Ο Θεός μας αξιώνει να μπούμε στον καινούργιο χρόνο. Τον ευχαριστούμε. Τον δοξολογούμε.

Μπαίνουμε στον καινούργιο χρόνο και αντιμετωπίζουμε μία φοβερή οικονομική κρίση. Πώς φθάσαμε σ' αυτή την οικονομική κρίση; Εάν προσεκτικά εξετάσουμε τα πράγματα, θα δούμε, ότι πριν φθάσουμε στην οικονομική κρίση είχαμε φθάσει σε μία ηθική κρίση. Θα έλεγα ηθική κατάρρευση. Ξεχάσαμε οι πολλοί, αξίες και αρχές. Κυριάρχησαν στη ζωή των πολλών η πλεονεξία και η χλιδή. Δεν δημιουργήσαμε προϊόντα που μας ήταν απαραίτητα, αλλά προϊόντα χλιδής. Ξεχάσαμε, ότι «στο μαλακό κρεβάτι της χλιδής εξέπνευσαν οι περισσότερες βασιλείες του κόσμου». Εργαζόμαστε πολύ για να πληρωνόμαστε, όχι για να παράγουμε έργο. Η πληρωμή μας είναι πολύ μεγαλύτερη από το έργο που παρά-

γουμε. Γι' αυτό η παραγωγή έμεινε πίσω. Η φοβερή κρίση της αυτοκινητοβιομηχανίας για την οποία γίνεται τόσος λόγος, προήλθε από το ότι παρήγαγε αυτοκίνητα χλιδής και διότι διοικητές και εργάτες της βιομηχανίας αυτής πληρώνονταν περισσότερο απ' ό,τι παρήγαγαν.

Για να βγούμε απ' αυτή τη φοβερή οικονομική κρίση, πρέπει στο νέο έτος να αλλάξουμε πορεία. Να απαλλαγούμε από την πλεονεξία και τη χλιδή. Να επιστρέψουμε στις χριστιανικές αρχές. Να πληρωνόμαστε ανάλογα με την εργασία μας. Αν δε θέλουμε να εργαζόμαστε, δεν πρέπει και να τρώμε, όπως ο Απόστολος Παύλος μας λέγει «εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδὲ ἐσθιέτω».

Η πλεονεξία, η χλιδή, η τεμπελιά, η εκμετάλλευση μας έφεραν στην οικονομική αυτή κρίση. Αυτός ο τρόπος ζωής βλάπτει στην παρούσα ζωή, αλλά και στην μετά θάνατον.

Οι Χριστιανοί γνωρίζουν, ότι «οὐκ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν». Είμα-

στε προσωρινοί, όχι μόνιμοι κάτοικοι της γης. Είμαστε ουρανοπολίτες και με τον θάνατό μας θα επιστρέψουμε στους ουρανοὺς και στην αιωνιότητα. Οι Χριστιανοί δε ζουν με το «φάγωμεν, πίνωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν». Οι Χριστιανοί ζουν στη γη, αλλά «τὰ ἄνω φρονούντες, τὰ ἄνω ζητοῦντες». «Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον, ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ καὶ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῆ;»

Ο Θεός μας δίδει ένα καινούργιο χρόνο. Να τον ζήσουμε πιστοί στις χριστιανικές μας αρχές. «Ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν». Να ζητούμε τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του. Έτσι θα έχουμε ευτυχέστερη επίγεια ζωή. Θα είμαστε στον δρόμο της σωτηρίας. Θα κληρονομήσουμε την αιώνια βασιλεία του Θεού.

Εύχομαι σε όλους ευτυχισμένο και ευλογημένο από τον Θεό τον καινούργιο χρόνο με τον Χριστό στην καρδιά μας και οδηγό.

(Ιανουάριος 2009)

Ἰανουάριος / January

Δευτέρα
Monday **9** Θεοκτίστου ἱερομ., Κυράνης νεομ.

Τρίτη
Tuesday **10** Γρηγορίου Νύσσης,
Δομετιανῶ Μελιτινῆς

Τετάρτη
Wednesday **11** Νικηφόρου νεομ. ἐκ Κριτσᾶς, Θεοδοσίου
ὁσ. Κοινοβιάρχου

Πέμπτη
Thursday **12** Τατιανῆς, Εὐθασίας, Μερτίου & Πέτρου
μαρτύρων

Παρασκευή
Friday **13** Ἐρμούλου & Στρατονίκου μαρτ., Μαξίμου
ὁσ. Σύναξις Παναγίας Μεσοπαντητίσσης

Σάββατο
Saturday **14** Ὁσίων Ἀββάδων ἐν Σινᾷ & Ραϊθῶ,
Νίνας ἰσαποστόλου

Κυριακή
Sunday **15** † IB' ΛΟΥΚΑ, Παύλου Ἐθβαίου, Ἰωάννου Καλυβίτου ὁσ.,
Γερασίμου Παλλαδᾶ

Ἰανουάριος / January

Δευτέρα
Monday **16** Προσκύνησις τιμίας ἀλύσεως Ἀπ. Πέτρου,
Νικολάου νεομ.

Τρίτη
Tuesday **17** † Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Γεωργίου νεομ.
ἐν Ἰωαννίνοις

Τετάρτη
Wednesday **18** † Ἀθανασίου & Κυρίλλου Πατριαρχῶν
Ἀλεξανδρείας

Πέμπτη
Thursday **19** Μακαρίου Αἰγυπτίου, Μάρκου Εὐγενικοῦ,
Ἀρσενίου Κερκύρας

Παρασκευή
Friday **20** † Εὐθυμίου ὁσ. τοῦ Μεγάλου, Ζαχαρίου
νεομ., Πέτρου τοῦ Τελώνου

Σάββατο
Saturday **21** Μαξίμου ὁμολογητοῦ, Ἄγνης μαρτ.,
Μαξίμου Γραικοῦ

Κυριακή
Sunday **22** † IE' ΛΟΥΚΑ,
Τιμοθέου Ἀποστ., Ἰωσήφ ὁσ. Ἁγιασμένου τοῦ Κρητός



*Εις διάκονον χειροτονία
του Σωτηρίου Αθανασούλα από
τον Μητροπολίτη Ελαίας Αθηναγόρα Κοκκινάκη,
μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων.*

*Χειροθεσία του ιερομονάχου Σωτηρίου
σε αρχιμανδρίτη από τον Επίσκοπο Ροδοστόλου
Τιμόθεο Χαλόφτη (δεξιά).*

Ἰανουάριος / January

Δευτέρα
Monday **23** Διονυσίου ἐν Ὀλύμπῳ, Κλήμεντος Ἀγκύρας, Ἀγαθαγγέλου μ.

Τρίτη
Tuesday **24** Ξένης ὁσίας, Βαβύλα ἱερομ., Φίλωνος, Νεοφύτου ἐγκλ.

Τετάρτη
Wednesday **25** † Γρηγορίου Θεολόγου, Αὐξεντίου νεομ., Πουπλίου μ.

Πέμπτη
Thursday **26** Ξενοφώντος & Μαρίας ὁσ. & συνοδείας αὐτῶν, Συμεών

Παρασκευή
Friday **27** † Ἀνακ. λειψ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Σάββατο
Saturday **28** Ἐφραὶμ ὁσίου τοῦ Σύρου, Παλλαδίου τοῦ Μεγάλου, Χάριτος μάρτ.

Κυριακή
Sunday **29** † ΙΖ΄ ΛΟΥΚΑ, Ἰγνατίου ὁσ. Σιναΐτου, Ἀνακ. λειψ. Ἰγνατίου Θεοφόρου

Ἰανουάριος / January - Φεβρουάριος / February

Δευτέρα
Monday **30** † Τριῶν Ἱεραρχῶν (Σχολικὴ Ἑορτὴ)

Τρίτη
Tuesday **31** Κύρου & Ἰωάννου Ἀναργύρων, Ἀρσενίου ὁσίου ἐν Πάρῳ

Τετάρτη
Wednesday **1** Τρύφωνος μάρτ., Περπετούας μ., Ἀναστασίου νεομ. ἐκ Ναυπλίου

Πέμπτη
Thursday **2** † ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Παρασκευή
Friday **3** Συμεών τοῦ Θεοδόχου, Ἴανης Προφήτιδος, Σταματίου

Σάββατο
Saturday **4** Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου, Νικολάου ὁσ. Στουδίτου

Κυριακή
Sunday **5** † ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Ἀρχὴ Τριωδίου), Ἀγάθης μάρτυρος

«Νῦν ἀπολύεις...» Ἄφησέ με να πεθάνω...

Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Σωτηρίου

«**Ν**ῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, ὃ ἠτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.»

Γεννήθηκε καταφρονημένος. Δεν Του ἔδωκαν οὔτε μία γωνίτσα στο πανδοχεῖο. Τον φιλοξένησαν τα ἄλογα ζῶα. Στη σπηλιά. Στο παχνί τους.

Γεννήθηκε στην παγωνιά. Τον ζέσταιναν τα χνώτα των ζώων. Ἄγνωστος μεταξύ αγνώστων. Ἀλλά ἀνοίξε ο ουρανός. Εφώτισε. Ἄγγελοι ανεβοκατέβαιναν και Τον δοξολογούσαν. Ἀνήγγειλαν τη γέννησή Του. Οι ποιμένες Τον προσκύνησαν. Οι μάγοι Του προσέφεραν δῶρα. Ο Ηρώδης εξεμάνη. Ἐσφαξε 14.000 νήπια.

Η παρθένα μάνα Του και ο γέρων Ιωσήφ σαρανταήμερο Τον προσφέρουν στο ναό. Ο γέρο-παπάς, ο καμπουριασμενος Συμεών, Τον ατενίζει και Τον βαστάζει στα χέρια του. Τον αναγνωρίζει. Δεν εἶναι σαν ἕνα

ἀπ' τα παιδιά που σαραντίζει. Εἶναι παιδί αλλιῶτικο. Εἶναι ο Θεάνθρωπος.

Και ο γέρο-Συμεών φωνάζει. «Τώρα ἀπόλυσέ με Θεέ μου. Ἄφησέ με να πεθάνω. Δε θέλω τίποτε ἄλλο ἀπ' τη ζωή μου. Ὅπως μού 'πες εἶδα το Σωτήρα μου. Το Σωτήρα που ετοίμασες για ὅλο τον κόσμο. Το φως του κόσμου. Αυτό μου αρκεί Θεέ μου. Δε θέλω τίποτε ἄλλο. Ἄφησέ με τώρα να πεθάνω».

Ο γέρο-Συμεών γνώρισε τον Χριστό. Σήμερα, σχεδόν το ἕνα τρίτο της ἀνθρωπότητας, δύο δισεκατομμύρια ἄνθρωποι, εἶναι Χριστιανοί. Ἀλλά γνωρίζουν ὅλοι αυτοί πραγματικά τον Χριστό; Και τί γίνεται με ὅλους τους ἄλλους, τα ἄλλα τέσσερα δισεκατομμύρια ἀνθρώπων; Μένουν ἀκόμη στο σκοτάδι της εἰδωλολατρείας. Των ψευδοπροφητῶν. Της αθεΐας.

Μα κι αυτοί που εἶμαστε Χριστιανοί, εἶμαστε πράγματι Χριστιανοί; Αυτό εἶναι το παράδοξο. Σε χώρα που το 90% των ἀνθρώπων εἶναι βαπτισμένοι Χριστιανοί,

επικρατεῖ η αθεΐα, η εἰδωλολατρεία, η ψευδοπροφητεία. Γιατί; Διότι οι βαπτισμένοι Χριστιανοί, στην ουσία δεν ἔχουν γνωρίσει το Χριστό. Δεν Τον ἔχουν ἀναγνωρίσει. Ξέρουν για τον Χριστό, ἀλλά δεν Τον ἔχουν βάλει στην καρδιά τους. Φέρουν το ὄνομα του Χριστιανού, ἀλλά κηρύττουν αθεΐα και εἰδωλολατρεία. Και δεν το κάνουν, γιατί πραγματικά πιστεύουν σ'αυτό. Το κάνουν γιατί θέλουν να δείξουν ἐξυπνάδα. Παράδειγμα, ο πολύ γνωστός τραγουδιστής. Ἐλεγε, ὅτι εἶναι ἄθεος. Τραγουδούσε την αθεΐα του, ἀλλά βάφτισε τα δύο παιδιά του στο ὄνομα του Χριστού. Και ὅταν τον ρώτησαν, «γιατί βάφτισες τα παιδιά σου αφού εἶσαι ἄθεος»; Ἀπάντησε. «Μα αν ὑπάρχει Θεός»;

Αυτὴ εἶναι η τραγωδία του σημερινού Χριστιανού. Εἶμαι Χριστιανός, ἀλλά δεν εἶμαι. Δεν εἶμαι Χριστιανός, ἀλλά εἶμαι. Τί εἶναι τέλος πάντων, αὐτός ο ἄνθρωπος που σκέφτεται ἔτσι; Εἶναι ὄντως τραγικός. Δυστυχισμένος. Ἀνερμάτιστος. Δενδράκι χωρίς ρίζα. Τί περιμένεις

ἀπὸ αὐτόν και τί περιμένει αὐτός ἀπὸ τον εαυτό του;

Ο γέρο-Συμεών εἶδε τον Χριστό. Τον κράτησε στην ἀγκαλιά του και φώναξε· «Ἄφησέ με Θεέ μου να πεθάνω». Εσύ κι εγώ που εἶμαστε πιστοί Χριστιανοί και με τη Θεία Κοινωνία παίρνουμε στη ψυχὴ μας και στην καρδιά μας τον Χριστό, εἶμαστε ἔτοιμοι να πούμε σαν τον Συμεών, εἶμαι ἔτοιμος Θεέ μου να πεθάνω;

Χριστιανέ της σημερινῆς τραγικῆς εποχῆς, μη γίνεσαι τραγικός. Τα ἤξεις, ἀφίξεις δεν ισχύουν. Δεν οδηγούν πουθενά. Οδηγούν στην καταστροφή. «Πίστευε εἰς Χριστὸν και σωθήσει σὺ και ὁ οἶκός σου». Πίστευε ἀληθινά στον Χριστό και θα σωθεῖς συ και η οικογένειά σου. Θα γίνεις μέλος της οικογένειας του Χριστοῦ. Θα γίνεις μέλος του τιμίου σώματός Του και θα εἶσαι μέλος της οικογένειάς Του και του σώματός Του σ' αὐτὴ τη ζωή, ἀλλά και στη μετὰ θάνατο ζωή. Αἰωνίως.

(Φεβρουάριος 2011)

Φεβρουάριος / February

Δευτέρα
Monday **6** Βουκόλου Σμύρνης,
Φωτίου ΚΠόλεως τοῦ μεγάλου

Τρίτη
Tuesday **7** Παρθενίου ἐπ. Λαμφάκου,
Γεωργίου νεομ. ἐξ Ἀλικιανοῦ

Τετάρτη
Wednesday **8** Θεοδώρου Στρατηλάτου,
Ζαχαρίου Προφήτου,
Μάρθας καὶ Μαρίας μαρτύρων

Πέμπτη
Thursday **9** Νικηφόρου μ.,
Παγκρατίου Ταυρομενίου μ.

Παρασκευή
Friday **10** † Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος,
Ζήνωνος ὁσ. ταχυδρόμου

Σάββατο
Saturday **11** Βλασίου ἀρχιεπ. Σεβαστείας ἱερομ.,
Θεοδώρας Αὐγούστας

Κυριακή
Sunday **12** † ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ, Μελετίου ἐπ. Ἀντιοχείας,
Χρήστου νεομ. κηπουροῦ

Φεβρουάριος / February

Δευτέρα
Monday **13** Ἀκύλα & Πρισκίλλης ἀπ.,
Μαρτινιανοῦ ὁσ., Εὐλογίου Ἀλεξ.

Τρίτη
Tuesday **14** Ἀβραάμ, Μάρωνος ὁσ.,
Νικολάου νεομ. Κορινθ., Αὐξεντίου

Τετάρτη
Wednesday **15** Ὀνησίμου ἀπ., Ἀνθίμου ἐν Χίῳ,
Ἰωάννου νεομ. ἐκ Χαλάστρας

Πέμπτη
Thursday **16** Παμφίλου μάρτ., Φλαβιανοῦ
ΚΠόλεως, Μαρουθᾶ ὁσ. ἐπισκ.

Παρασκευή
Friday **17** Θεοδώρου μεγαλομ. Τήρωνος,
Μαρκιανοῦ & Πουλχερίας βασιλ.

Σάββατο
Saturday **18** † ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ, Λέοντος
Πάπα Ρώμης, Ἀγαπητοῦ Σινάου

Κυριακή
Sunday **19** † ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ,
Φιλοθέης Ἀθηναίας, Ἀρχίππου ἀποστόλου, Νικήτα νεομάρτυρος



Ο Ιερομόναχος Σωτήριος Αθανασούλας λαμβάνει το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου από τον Επίσκοπο Ροδοστόλου Τιμόθεο Χαλόφτη.

Φεβρουάριος / February

Δευτέρα
Monday **20** Λέοντος Κατάνης, Αγάθωνος Πάπα
Ρώμης, Βησσαρίωνος όσ.

Τρίτη
Tuesday **21** Εϋσταθίου Αντιοχείας, Τιμοθέου όσ.,
Ζαχαρίου Ίεροσολύμων

Τετάρτη
Wednesday **22** Εϋρεσις λειψ. τών εν τοίς Εϋγενίου μ.,
Θαλασσίου & Λιμναίου

Πέμπτη
Thursday **23** Πολυκάρπου έπ. Σμύρνης,
Πολυχρονίου όσιου

Παρασκευή
Friday **24** † Α' & Β' εϋρεσις Τιμίας Κεφαλής
Αγ. Ίωάννου Προδρόμου

Σάββατο
Saturday **25** Ταρασίου ΚΠόλεως, Ρηγίνου Σκοπέλου,
Τών εν άσκήσει λαμφάντων όσιων

Κυριακή
Sunday **26** † ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ,
Πορφυρίου έπ. Γάζης, Φωτεινής τής Σαμαρείτιδος

Φεβρουάριος / February - Μάρτιος / March

Δευτέρα
Monday **27** † ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
(Αρχή Νηστείας) Προκοπίου
Δεκαπολ., Ήφραϊμ Κατουνακιώτη

Τρίτη
Tuesday **28** Βασιλείου όσ. όμολογητοϋ,
Κυράννης νεομάρτυρος

Τετάρτη
Wednesday **1** Εϋδοκίας όσ., Παρασκευά νεομ.,
Άντωνίνης, Μαρκέλλου

Πέμπτη
Thursday **2** Νικολάου Πλανά όσ., Ήσυχίου μαρ.,
Εϋθαλίας, Ίωακείμ όσ. Παπουλάκου

Παρασκευή
Friday **3** † Α' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ,
Ίωήλ προφ., Βασιλίσκου,
Θεοδωρήτου ιερομ., Εϋτροπίου

Σάββατο
Saturday **4** † Θαϋμα Κολλύβων Αγ. Θεοδώρου
Τήρωνος, Γερασίμου όσ. Ίορδανίτου

Κυριακή
Sunday **5** † Α' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Όρθοδοξίας),
Μάρκου όσ. Αθηναίου

25η Μαρτίου 1821 και η άλλη Ελλάδα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Σωτηρίου

Τετρακόσια χρόνια εξουθενωτικής σκλαβιάς. Η οθωμανική αυτοκρατορία εγκοιλώθηκε τη θρησκεία του Μωάμεθ, αλλά αυτή στην ουσία δεν είναι θρησκεία. Είναι πολιτικό σύστημα. Το σύνθημά της και σήμερα είναι «Islam will rule». Ο Μωαμεθανισμός θα κυβερνήσει. Και θα κυβερνήσει διά παντός μέσου.

Αυτό το έζησαν στο πετσί τους, οι Έλληνες και η Ελλάδα, στα τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς. Έχασαν κάθε ανθρώπινο δικαίωμα. Δεν είχαν καμία ελευθερία. Επλήρωναν σκληρό χαράτσι. Το πιο σκληρό απ'όλα, η οθωμανική αυτοκρατορία και το πολιτικό σύστημα του Μωάμεθ, έπαιρναν τα παιδιά τους. Τα εξισλάμιζαν. Τα έκαναν γενίτσαρους και τα έβαζαν να σκοτώνουν τους γονείς τους και τα αδέρφια τους. Ξύπνησε ο Έλληνας. Αγανάκτησε και φώναξε:

«Μάνα σου λέω δε μπορώ τον τούρκο να δουλεύω
δεν ημπορώ δεν δύναμαι, εμάλλιασε η καρδιά μου
θα πάρω το ντουφέκι μου να πάω να γίνω κλέφτης!»

Πολλές φορές ξεσηκώθηκε η Ελλάδα και ο Έλληνας. Ο ξεσηκωμός τους πνίγηκε στο αίμα. Η σκλαβιά έγινε χειρότερη.

Αγρυπνούσε όμως, η άλλη Ελλάδα. Οι Έλληνες που ζούσαν εκτός της Ελλάδας. Ήσαν ακραιφνείς Έλληνες. Υπερήφανοι για την καταγωγή τους. Ξεσηκώθηκαν και αυτοί. Η άλλη Ελλάδα. Ένωσαν τις δυνάμεις τους με την Ελλάδα και τους Έλληνες της Ελλάδας και έγινε το θαύμα. Η Ελλάδα με την Επανάσταση του 1821 αναστήθηκε. Λυγερόκορμη η ελευθερία περπατεί στα βουνά και τις ράχες. Στους κάμπους και τις θάλασσες της ελεύθερης Ελλάδας. Ζήτω η ελευθερία!!!

Καιρός να ρίξουμε μια ματιά στην σημερινή άλλη

Ελλάδα. Οι Έλληνες που σήμερα ζουν εκτός Ελλάδας, είναι ένας πολύ υπολογίσιμος αριθμός. Όχι μόνο υπολογίσιμος αριθμός. Οι εκτός Ελλάδας Έλληνες είναι πετυχημένοι. Στα γράμματα. Στις τέχνες. Στο εμπόριο, στις επιχειρήσεις γενικά. Γιορτάζουν υπερήφανα την 25η Μαρτίου 1821 με δοξολογίες. Με γιορτές. Με παρελάσεις. Θαυμάσια!!! Αξίζουν συγχαρητηρίων.

Η άλλη Ελλάδα, δηλαδή οι Έλληνες του εξωτερικού, πρέπει να προσέξουμε δύο πράγματα. Οι πυλώνες που βασίζεται και στέκεται η άλλη Ελλάδα είναι δύο. Είναι η Ελληνοπρέπεια και η Ορθόδοξη Πίστη. Γλώσσα και Ορθοδοξία. Αν χάσουμε αυτά τα δύο, θα χαθούμε και σαν Έλληνες. Εάν θέλουμε να υπάρχουμε, πρέπει να καλλιεργούμε αυτά τα δύο πράγματα. Αυτά καλλιεργούνται στην οικογένεια. Στην εκκλησία. Στο σχολείο. Κανείς δεν πρέπει να το ξεχνάει αυτό.

Ελληνορθόδοξη οικογένεια. Ελληνορθόδοξη Εκκλησία. Ελληνορθόδοξο Σχολείο, για να κρατιέται η άλλη Ελλάδα πραγματική Ελλάδα.

Έλληνες και φιλέλληνες του Καναδά, γιορτάστε την 25η Μαρτίου 1821. Γιορτάστε την ελευθερία. Η ελευθερία είναι κοινό γνώρισμα. Ανήκει σε όλους τους λαούς. Και σεις, Έλληνες του Καναδά, γιορτάστε αλλά και καλλιεργήστε την ελευθερία, στο Ελληνορθόδοξο σπίτι. Στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία. Στο Ελληνορθόδοξο Σχολείο. Αυτό σας πρέπει. Αυτό σας ταιριάζει. Κρατήστε την άλλη Ελλάδα, πραγματική Ελλάδα. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος η άλλη Ελλάδα να γιορτάζει την 25η Μαρτίου 1821.

(Μάρτιος 2018)



Μάρτιος / March

Δευτέρα
Monday

6

Τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μαρτ.,
Εὐρεσις Τιμ. Σταυροῦ

Τρίτη
Tuesday

7

Λαυρεντίου ὁσ. Μεγάρων,
Εὐγενίου ἱερομ., Ἐφραίμ, Βασιλέως

Τετάρτη
Wednesday

8

Θεοφυλάκτου Νικομηδείας ὁσ.,
Παύλου ὁμολ., Ἐρμού ἀποστ.

Πέμπτη
Thursday

9

† Τῶν ἐν Σεβαστείᾳ 40 Μαρτύρων

Παρασκευή
Friday

10

† Β' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ,
Κοδράτου, Ἀναστασίας Πατρικίας

Σάββατο
Saturday

11

Σωφρονίου ἀρχιεπ. Ἱεροσολύμων,
Θεοδώρας βασιλ. Ἄρτης

Κυριακή
Sunday

12

† Β' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Γρηγορίου Παλαμᾶ)
Θεοφάνους ὁμολ., Γρηγορίου Διαλόγου

Μάρτιος / March

Δευτέρα
Monday

13

Νικηφόρου ΚΠόλεως, Ὑπομονῆς ὁσ.

Τρίτη
Tuesday

14

Εὐσχήμονος ἐπισκ. Λαμφάκου,
Βενεδίκτου ὁσ.

Τετάρτη
Wednesday

15

Ἀριστοβούλου ἀποστ.,
Μανουήλ νεομ. ἐκ Σφακίων

Πέμπτη
Thursday

16

Χριστοδούλου ὁσ. ἐν Πάτμῳ
Σαβίνου, Ἰουλιανοῦ μ.

Παρασκευή
Friday

17

† Γ' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Ἀλεξίου ἀνθρώπου
τοῦ Θεοῦ, Παύλου ὁσιομ.

Σάββατο
Saturday

18

Κυρίλλου ἀρχιεπ. Ἱεροσολύμων
Τροφίμου

Κυριακή
Sunday

19

† Γ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Σταυροπροσκυνησεως),
Χρυσάνθου καὶ Δαρείας



Ο Επίσκοπος Τορόντο Σωτήριος με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ιάκωβο. Ανάμεσά τους ο ρωμαιοκαθολικός Αρχιεπίσκοπος Τορόντο Philip Francis Pocock και ο αγγλικανός Αρχιεπίσκοπος Edward Scott.



Ο Αρχιμ. Σωτήριος με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα (δεξιά) και με τον Πρωτ. Νικόλαο Σαλάμη, κληρικό της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας του Καναδά (αριστερά).

Μάρτιος / March

Δευτέρα
Monday **20** Τῶν ἐν Ἁγίῳ Σάββα ἀναίρ. ὁσ.,
Μύρωνος νεομ. Κρητός

Τρίτη
Tuesday **21** Θωμᾶ ΚΠόλεως, Ἰακώβου ὁσ. ὁμολ.,
Μιχαήλ Εὐρυτάνος

Τετάρτη
Wednesday **22** Βασιλείου ἱερομ., Καλλινίκης μάρτ.,
Εὐθυμίου νεομ. ἐκ Δημητσάνης

Πέμπτη
Thursday **23** Νίκωνος & 199 μαθητῶν μαρτ.,
Λουκά νεομ., Δομετίου

Παρασκευή
Friday **24** † Δ' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Ἀρτέμονος
Σελευκείας, Παρθενίου Γ' ΚΠόλεως

Σάββατο
Saturday **25** † Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
(Ἐθνική Ἑορτή)

Κυριακή
Sunday **26** † Δ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ἰωάννου Κλίμακος),
Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Θεοδοσίου μάρτ.

Μάρτιος / March - Ἀπρίλιος / April

Δευτέρα
Monday **27** Ματρώνης τῆς ἐν Θεσ/νίκη,
Φιλητοῦ & Λυδίας μαρτύρων

Τρίτη
Tuesday **28** Ἰλαρίωνος τοῦ νέου,
Ἡρωδίωνος ἐκ τῶν Ο' ἀποστόλων

Τετάρτη
Wednesday **29** Μάρκου Ἀρεθουσίων,
(φάλλεται ὁ Μ. Κανών)

Πέμπτη
Thursday **30** † Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ
Ἰωάννου ὁσ. Κλίμακος, Ζαχαρίου

Παρασκευή
Friday **31** † Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ,
Ἰπατίου Γαγγρῶν,
Θεοφίλου μαρτυρος Κρητός

Σάββατο
Saturday **1** † Σάββατον τοῦ Ἀκαθίστου
Ἰσίας Μαρίας Αἰγυπτίας,
Μακαρίου ὁμολογητοῦ

Κυριακή
Sunday **2** † Ε' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μαρίας Αἰγυπτίας),
Τίτου ὁσ. θαυματουργοῦ

Αναστημένος Χριστός και κόσμος

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Σωτηρίου



Η Ανάσταση του Χριστού είναι ιστορικό γεγονός. Είναι η απόδειξη της θεότητας του Χριστού. Η απόδειξη ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Η απόδειξη ότι ο Χριστός θα επανέλθει για να κρίνει ζώντες και νεκρούς.

Ο Αναστημένος Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Η Αλήθεια. Η Ζωή. Η Αγάπη. Η Αρετή.

Μόλις η κακία είδε, ότι η αρετή σταυρώθηκε και αναστήθηκε, επαναστάτησε. Χρησιμοποίησε τα πάντα για να σκεπάσει την αλήθεια. Χρησιμοποίησε την πονηρία. Το φέμα. Την δωροδοκία. Να η πρώτη πράξη της κακίας. Δωροδόκησε τους στρατιώτες που φύλαγαν τον τάφο του Χριστού. Τους είπε. Πείτε, ότι κοιμόσασταν και ήρθαν οι μαθητές Του και έκλεψαν το σώμα.

Αυτή ήταν η πρώτη πράξη της κακίας. Και συνεχί-

ζει κατά τον ίδιο τρόπο. Χρησιμοποίησε τότε τους στρατιώτες. Από τότε και πάντοτε χρησιμοποιεί τον κόσμο για να σκεπάξει την αλήθεια, που είναι ο Αναστημένος Χριστός. Αντί για τη δωροδοκία χρησιμοποιεί την αθεΐα. Τις ψευτοθρησκείες. Τις πλανεμένες ιδεολογίες.

Η πίστη στον Αναστημένο Χριστό κάλυψε σχεδόν όλο τον κόσμο. Κέρδισε με την αγάπη. Ποιά άλλη θρησκεία ή ιδεολογία, στηρίζει τη διδασκαλία και την ύπαρξή της στην αγάπη; Μόνο ο Χριστός και ο Χριστιανισμός. Βλέποντας την πρόοδο του Χριστιανισμού αφήνιασε η κακία. Είπε στην αρετή, στον Αναστημένο Χριστό. Εσύ την αγάπη και την συγχώρηση. Εγώ το μίσος και τον πόλεμο. Και να δούμε ποιός θα κερδίσει.

Επιστράτευσε η κακία όλα τα μέσα. Το μίσος. Το φέμα. Τον φόνο. Γι' αυτό βλέπουμε σήμερα τα μέσα ενη-

μέρωσης, σχεδόν όλα, να στρέφονται εναντίον του Χριστιανισμού. Έχουν καταφέρει να παρουσιάζουν την ανηθικότητα σαν ηθική. Το φέμα σαν αλήθεια. Την κακία σαν αγάπη. Και αυτό δεν έφθασε στην κακία. Εκτός από τον πνευματικό φόνο, χρησιμοποιεί και τον φυσικό φόνο. Η κακία κάθε χρόνο σκοτώνει περίπου εκατό χιλιάδες (100.000) Χριστιανούς. Χωρίς κανένα λόγο. Χωρίς καμιά αιτία. Μόνο και μόνο επειδή είναι Χριστιανοί και πιστεύουν στην αγάπη και στη συγχώρηση.

Αυτά κάνει ο σημερινός κόσμος στον Αναστημένο Χριστό. Το φέμα στην αλήθεια. Το σκοτάδι στο φως. Το μίσος στην αγάπη. Η σημερινή πραγματικότητα είναι, ότι ο κόσμος είναι εναντίον του Χριστού. Του Αναστημένου Χριστού.

Ο Αναστημένος Χριστός τα προείπε αυτά, αλλά είπε και το «έν τῷ κόσμῳ θλίψιν ἔξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον» (Ἰωάν. 16, 33).

Αγαπημενοι μου Χριστιανοί, ήρθατε απόψε εδώ για να γιορτάσετε την Ανάσταση του Χριστού και να συμμετέχετε σε αυτήν. Γιορτάστε την! Ζήστε την! Μη φοβείσθε ούτε τον κόσμο, ούτε τον θάνατο! Ο Αναστημένος Χριστός νίκησε τον κόσμο. Πάτησε τον θάνατο. Θα πεθάνουμε, αλλά θα μας αναστήσει.

«Δεϋτε λάβετε φῶς!».

(Απρίλιος 2018)

Ἀπρίλιος / April

Δευτέρα
Monday

3

Νικήτα ὁμολογητοῦ,
Ἰωσήφ Ὑμνογράφου

Τρίτη
Tuesday

4

Γεωργίου ὁσ. ἐν Μαλεῶ,
Ζωσιμᾶ ὁσ.

Τετάρτη
Wednesday

5

Γεωργίου νεομ. ἐν Ἐφέσῳ, Κλαυδίου,
Νικηφόρου μ., Διοδώρου μ.

Πέμπτη
Thursday

6

Εὐτυχίου Κων/πόλεως,
Γρηγορίου Σιναΐτου

Παρασκευή
Friday

7

Γεωργίου ὁσ. Μυτιλήνης,
Καλλιοπίου & Ἀκυλίνης & Ρουφίνου
Σάββα ἐν Καλύμνῳ

Σάββατο
Saturday

8

† ΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Κυριακή
Sunday

9

† ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ,
Εὐψυχίου μάρτ., Βαδίου ὁσ. σὺν 7 μαθητῶν

Ἀπρίλιος / April

Δευτέρα
Monday

10

† Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ, Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου,
Γρηγορίου Ε΄ ΚΠόλεως

Τρίτη
Tuesday

11

† Μ. ΤΡΙΤΗ,
Τῶν 10 Παρθένων

Τετάρτη
Wednesday

12

† Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ,
Τῆς ἀλειψάσης τὸν Κύριον μύρω

Πέμπτη
Thursday

13

† Μ. ΠΕΜΠΤΗ,
Ὁ Μυστικός Δεῖπνος

Παρασκευή
Friday

14

† Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
Τὰ Ἅγια Πάθη τοῦ Κυρίου

Σάββατο
Saturday

15

† Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ,
Ἡ εἰς Ἄδου κάθοδος τοῦ Κυρίου

Κυριακή
Sunday

16

† ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ,
Ἡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ



Ο Αρχιμ. Σωτήριος με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ιάκωβο.



Ο Αρχιμ. Σωτήριος Αθανασούλας λαμβάνει το Master της Θεολογίας από το Πανεπιστήμιο του Montreal.

Ἀπρίλιος / April

Δευτέρα
Monday

17

Μακαρίου Κορίνθου,
Συμεών ἱερομ. Περσίδος

Τρίτη
Tuesday

18

† Ραφαήλ, Νικολάου & Ειρήνης μ.,
Σάββα ὁσ. ἐν Καλύμῳ

Τετάρτη
Wednesday

19

Παφνουτίου ἱερομ., Ἀγαθαγγέλου
Ἐσφιγμενίτου,
Τρύφωνος ἀρχ. ΚΠόλεως

Πέμπτη
Thursday

20

Ἀθανασίου ὁσ. Μ. Μετεώρου,
Ζαχαίου ἀποστ.,
Θεοδώρου Τριχινᾶ ὁσ.

Παρασκευή
Friday

21

† Ζωοδόχου Πηγῆς,
Ἀλεξάνδρας Βασ., Ἀναστασίου Σιν.

Σάββατο
Saturday

22

Θεοδώρου Συκεώτου,
Ναθαναήλ ἀποστ., Νεάρχου μ.
Σύναξις τῶν Κολλυβάδων Πατέρων

Κυριακή
Sunday

23

† ΤΟΥ ΘΩΜΑ,
Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου

Ἀπρίλιος / April

Δευτέρα
Monday

24

Ἐλισάβετ ὁσίας,
Νικολάου νεομ. ἐν Μαγνησίᾳ

Τρίτη
Tuesday

25

† Μάρκου ἀπ. & εὐαγγελιστοῦ,
Μακεδονίου, Νίκης μ.

Τετάρτη
Wednesday

26

Βασιλέως ἐπ. Ἀμασείας,
Γλαφύρας & Ἰούστας

Πέμπτη
Thursday

27

Συμεών Ἱεροσολύμων, Ἰωάννου ὁσ.
Μονῆς Καθαρῶν

Παρασκευή
Friday

28

Τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 μαρτ.,
Μέμνονος θαυματουργοῦ

Σάββατο
Saturday

29

Ἰάσονος & Σωσιπάτρου ἀπ.
ἐκ τῶν Ο΄, Ἰωάννου Θηβῶν

Κυριακή
Sunday

30

† ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ,
Ἰακώβου ἀπ. υἱοῦ Ζεβεδαίου

Μάιος / May

Δευτέρα
Monday

1

Ἱερεμίου προφήτου, Μαρίας
Μεθυμοπούλας ἐκ Φουρνῆς

Τρίτη
Tuesday

2

Ἀνακομιδὴ λειψ. Μ. Ἀθανασίου
Ἀλεξανδρείας, Ματρώνης Ρωσίδος

Τετάρτη
Wednesday

3

Τιμοθέου & Μαύρας μ.,
Πέτρου Ἄργους, Ξενίας Καλαματιανῆς

Πέμπτη
Thursday

4

Πελαγίας μάρτ., Ἰλαρίου ὁσ.
θαυματουργοῦ

Παρασκευή
Friday

5

† Εἰρήνης μεγαλομ.,
Ἐφραίμ θαυματουργοῦ,
Εὐθυμίου ἐπ. Μαδύτων

Σάββατο
Saturday

6

Ἰώβ Πολυάθλου, Σεραφεῖμ ὁσ.
ἐν Δομβῶ, Σοφίας ὁσ. ἐν Κλεισούρα

Κυριακή
Sunday

7

† ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ,
Τοῦ ἐν οὐρ. φαν. Τιμ. Σταυροῦ, Νείλου ὁσ. Μυροβλύτου

Μάιος / May

Δευτέρα
Monday

8

† Ἰωάννου Θεολόγου & Εὐαγγελ.,
Ἀρσενίου Μεγάλου

Τρίτη
Tuesday

9

Ἡσαΐου πρ., Χριστοφόρου μεγαλομ.,
Ἱερωνύμου Σιμωνοπετρίτου

Τετάρτη
Wednesday

10

† ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ,
Σίμωνος ἀποστόλου τοῦ Ζηλωτοῦ

Πέμπτη
Thursday

11

Κυρίλλου & Μεθοδίου ἰσαπ.,
Ἀργυρίου Ἐπανομίτου

Παρασκευή
Friday

12

Ἐπιφανίου Κύπρου,
Γερμανοῦ ΚΠόλεως, Θεοδώρου ὁσ.

Σάββατο
Saturday

13

Γλυκερίας, Εὐθυμίου Ἰβήρων,
Σεργίου ὁμολογητοῦ

Κυριακή
Sunday

14

† ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ,
Θεράποντος ἱερομ., Μάρκου νεομ. Κρητός, Ἐπανακομιδὴ Τιμίας Κάρας ἀποστόλου Τίτου



Στα εγκαίνια πλοίου.



Εγκαίνια, αγιασμός και άλλες αγιαστικές πράξεις κατά τη διάρκεια της διακονίας του στην Επισκοπή Καναδά ως αρχιμανδρίτου.

Μάιος / May

Δευτέρα
Monday

15

Παχωμίου όσιου, Αχιλλίου Λαρίσης,
Ανδρέου εν Καλάναις

Τρίτη
Tuesday

16

Θεοδώρου τοῦ ἡγιασμ.,
Νικολάου Μυστικῶ ΚΠόλεως

Τετάρτη
Wednesday

17

Ανδρονίκου & Ίουνίας άπ.,
Αθανασίου Χριστιανουπόλεως

Πέμπτη
Thursday

18

Διονυσίου, Ανδρέου, Παύλου,
Χριστίνης, Ηρακλείου

Παρασκευή
Friday

19

Πατρικίου Προύσης & σύν αυτῶ μ.,
Μενάνδρου & Πολυαίνου μ.

Σάββατο
Saturday

20

Ανακ. λειψ. Νικολάου άρχιεπ.
Μύρων, Θαλλελαίου μ.,
Λυδίας Φιλιππισίας

Κυριακή
Sunday

21

† ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ,
Κωνσταντίνου & Ελένης τῶν Ίσαποστόλων

Μάιος / May

Δευτέρα
Monday

22

Δημητρίου & Παύλου νεομ.,
Βασιλίσκου μαρτ.

Τρίτη
Tuesday

23

Μιχαήλ Συνάδων, Συνεσίου,
Μαρίας μυροφ, Εὔμενίου τοῦ νέου

Τετάρτη
Wednesday

24

† ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΠΑΣΧΑ,
Συμεών όσ. εν θαυμαστῶ ὄρει

Πέμπτη
Thursday

25

† Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Παρασκευή
Friday

26

Κάρπου & Αλφαίου εκ τῶν Ο΄,
Άλεξάνδρου νεομ. Θεσ/νίκης

Σάββατο
Saturday

27

† Ιωάννου Ρώσου όμολ., Έλλαδίου
ίερομ., Θεράποντος ίερομ.

Κυριακή
Sunday

28

† ΑΓ. 318 ΠΑΤΕΡΩΝ (Α΄ Οικουμενικῆς Συνόδου),
Εὐτυχοῦς Μελιτ., Έλικωνίδος μ.

Αγία και Μεγάλη Σύνοδος Των Ορθοδόξων

Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Σωτηρίου

Για πάρα πολλά χρόνια, οι Ορθόδοξοι δεν είχαν Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Σε αυτό συνετέλεσαν ιστορικά γεγονότα και κυρίως δύο. Η κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και η επικράτηση του κομμουνισμού.

Πενήντα πέντε χρόνια ετοιμαζόταν αυτή η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος και ο Ορθόδοξος λαός την περίμενε με μεγάλη ανυπομονησία και αισιοδοξία.

Στην πορεία της οργάνωσης παρουσιάστηκαν πολλά εμπόδια, τα οποία ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τα ξεπέρασε όλα. Φθάσαμε στην ευχάριστη ημέρα, που όλα τα Πατριαρχεία και όλες οι αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες υπέγραψαν για να γίνει η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος στην Κρήτη.

Μετά ταύτα και ενώ όλα είχαν οργανωθεί, κάποιοι απεφάσισαν να μη συμμετάσχουν. Κατά την ταπεινή μας γνώμη έπρεπε να συμμετάσχουν.

Σε κάθε Αγία και Μεγάλη Σύνοδο των Ορθοδόξων, επικρατεί η αρχή «Ἐδοξε τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν». Ἐπρεπε ὅλοι να συμμετάσχουν και να αφουγκραστούν το Ἅγιο Πνεύμα. Να ακούσουν τη φωνή Του. Να συζητήσουν τίμια και ειλικρινά. Και η διαφωνία όταν γίνεται με καλή θέληση και τιμιότητα δεν βλάπτει. Και αν ὅλοι δεν συμφωνούσαν σε κάτι, θα το άφηναν για επόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο.

Ἄπαντες οι Ελληνορθόδοξοι, εντός και εκτός Ελλάδος, συγχαίρουμε τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο για την ανεξάντλητη υπομονή του. Την οξυδέ- ρκεία του. Την ευστροφία του. Την ειλικρινή του αγάπη προς ὅλους. Την εργατικότητά του. Το πραγματικό του ενδιαφέρον για το μέλλον της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Απεδείχθη σε ὅλα ἄριστος πηδαλιούχος του πλοίου της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Προσευχόμαστε ο Θεός να του δίδει υγεία, μακροημέρευση και πάσαν δόσιν αγαθήν.



ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

(ΕΙΣΑΓΩΓΗ)



Ἵμνοῦμε καὶ δοξολογοῦμε τὸν Θεὸ τῶν «οἰκτιρμῶν καὶ πάσης παρακλήσεως», διότι μᾶς ἀξίωσε νά συνέλθουμε τὴν ἑβδομάδα τῆς Πεντηκοστῆς (18-26 Ἰουνίου 2016) στὴν Κρήτη, ὅπου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καὶ ὁ μαθητῆς του Τίτος κήρυξαν τὸ Εὐαγγέλιο στά πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Εὐχαριστοῦμε τὸν ἐν Τριάδι Θεό, διότι εὐδόκησε νά περατώσουμε μέ ὁμοψυχία τίς ἐργασίες τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὁρθοδοξίας, τὴν ὁποία συγκάλεσε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, μέ τὴν ὁμόφρονη γνώμη τῶν Προκαθημένων τῶν κατὰ τόπους Ὁρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν.

Ἀκολουθώντας πιστά τὸ παράδειγμα τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν θεοφόρων Πατέρων μελετήσαμε καὶ πάλιν τὸ Εὐαγγέλιο τῆς ἐλευθερίας «ἧ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε» (Γαλ. 5:1). Θεμέλιο τῶν θεολογικῶν μας ἀναζητήσεων ὑπῆρξε ἡ βεβαιότητα ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν ζεῖ γιὰ τὸν ἑαυτό της. Μεταδίδει τὴ μαρτυρία τοῦ Εὐαγγελίου τῆς χάριτος καὶ τῆς ἀληθείας καὶ προσφέρει σέ ὅλη τὴν οἰκουμένη τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ: τὴν ἀγάπη, τὴν εἰρήνη, τὴν δικαιοσύνη, τὴν καταλλαγή, τὴν δύναμη τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀναστάσεως καὶ τὴν προσδοκία τῆς αἰωνιότητος.

Μάιος / May - Ιούνιος / June

Δευτέρα
Monday **29** Θεοδοσίας παρθενομάρτ.,
Υπομονής όσ., Αλεξάνδρου

Τρίτη
Tuesday **30** Ίσαακίου όσ.,
Έμμελείας μητρός Μ. Βασιλείου

Τετάρτη
Wednesday **31** Ερμείου μάρτ., Πετρονίλης θυγ.
άπ. Πέτρου, Εύσταθίου ΚΠόλεως

Πέμπτη
Thursday **1** Ιουστίνου φιλοσόφου μάρτ.,
Χαρίτωνος, Θεσπεσίου όμολ.

Παρασκευή
Friday **2** Νικηφόρου ΚΠόλεως,
Κων/νου νεομ. έξ Άγαρηνών

Σάββατο
Saturday **3** † ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ,
Ίωσήφ Θεσ/νίκης ιερομ.

Κυριακή
Sunday **4** † ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Ιούνιος / June

Δευτέρα
Monday **5** † ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Τρίτη
Tuesday **6** Πλαρίωνος όσ. τοῦ νέου, Αττάλου όσ.
θαυματ., Γελασίου μαρτ.

Τετάρτη
Wednesday **7** Θεοδότου ιερομ. Άγκύρας, Ζηναΐδος,
Σεβαστιανής όσ.

Πέμπτη
Thursday **8** Ανακομιδή λειψ. Θεοδώρου Στρατηλ.,
Καλλιόπης μ., Θεοφάνους νεομ. έν ΚΠόλει

Παρασκευή
Friday **9** Ανανίου μάρτυρος,
Κυρίλλου Αλεξανδρείας,

Σάββατο
Saturday **10** Αλεξάνδρου & Αντωνίνης μαρτ.,
Τιμοθέου Προύσης ιερομ.

Κυριακή
Sunday **11** † Α΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ),
Βαρθολομαίου & Βαρνάβα άπ., Παναγίας Άξιόν Έστιν, Λουκά Συμφερουπόλεως



*Ο αρχιμ. Σωτήριος
με τον Πατριάρχη των Αρμενίων
στο Μόντρεαλ.*



*Ως αρχιμανδρίτης, με τον πρωτ. Νικόλαο Σαλάμη,
το ζεύγος Σπύρου Κολλυβά και άλλους ομογενείς
του Μόντρεαλ.*



*Με ιερείς, σε επίσκεψη στον Ιερό Ναό της Αγίας
Ζώνης στην Κυψέλη Αθηνών.*

Ίούνιος / June

Δευτέρα
Monday 12 Ὀνουφρίου ὁσ., Πέτρου ἐν ᾿Αθῶ
(Ἀρχὴ Νηστείας)

Τρίτη
Tuesday 13 Ἀκυλίνης μ., Ἀντιπάτρου Βόστρων

Τετάρτη
Wednesday 14 Ἐλισσαίου προφ., Μεθοδίου
Κων/πόλεως, Κυρίλλου ἐπ. Γορτύνης

Πέμπτη
Thursday 15 Ἀμῶς πρ., Ἰερωνύμου ὁσ.,
Αὐγουστίνου Ἰππῶνος, Μόνικας

Παρασκευή
Friday 16 Τύχωνος & Μνημονίου Ἀμαθοῦντος
Κύπρ., Μάρκου Ἀπολλωνιάδος

Σάββατο
Saturday 17 Βασιλείου & Ἰννοκεντίου Ἀθηναίων μ.,
Ἰσαύρου διακόνου

Κυριακή
Sunday 18 † Β' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Λεοντίου,
Ἰπατίου καὶ Θεοδούλου μαρτύρων

Ίούνιος / June

Δευτέρα
Monday 19 † Ἰούδα ἀπ.,
Παΐσιου ὁσ. τοῦ μεγάλου

Τρίτη
Tuesday 20 Μεθοδίου Πατάρων,
Νικολάου Καβάσιλα

Τετάρτη
Wednesday 21 Ἰουλιανοῦ μάρτ., Τερεντίου ἱερομ.,
Νικήτα νεομ. Νισυρίου

Πέμπτη
Thursday 22 Εὐσεβίου ἐπ. Σαμοσάτων,
Ζήνωνος & Ζηῆ μ., Γαλακτίωνος μ.

Παρασκευή
Friday 23 † Ἁγίων Νεομαρτύρων Κρήτης,
Ἀγριππίνης μάρτ.

Σάββατο
Saturday 24 † Τό Γενέσιον τοῦ Τιμίου Προδρόμου

Κυριακή
Sunday 25 † Γ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ,
Μεθοδίου ὁσ. ἐν Νιβρύτῳ, Φεβρωνίας ὀσιομ.

Η Μητρόπολη Τορόντο, Αρχιεπισκοπή Καναδά

Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Σωτηρίου

68

στις αρχές του 20ού αιώνα υπήρχαν στον Καναδά δυο, τρεις Ελληνορθόδοξες Κοινότητες. Υπηρετούνταν από ιερείς που έρχονταν από την Ελλάδα ή από τη Ρωσία. Το έτος 1922 ιδρύθηκε η Ελληνική Ορθόδοξος Αρχιεπισκοπή Αμερικής, Βορείου και Νοτίου, υπαγομένη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τότε και οι Κοινότητες στο Καναδά υπηρετούνταν από Αρχιερείς της.

Το έτος 1960 ο Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερικής Ιάκωβος, έκανε τον Καναδά ενάτη Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Ο πρώτος βοηθός Επίσκοπος για την ενάτη Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια ήταν ο τιτουλάριος Μητροπολίτης Ελαίας Αθηναγόρας.

Το έτος 1963 νέος Επίσκοπος για τον Καναδά τοποθετήθηκε ο Ροδοστόλου Τιμόθεος.

Το έτος 1967 νέος Επίσκοπος τοποθετήθηκε ο Αγ-

κώνος Θεοδόσιος. Το έτος 1973 εξελέγη νέος Επίσκοπος ο Κωνσταντίας Σωτήριος.

Το έτος 1979 η ενάτη Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής έγινε Επισκοπή Τορόντο και ο βοηθός Επίσκοπος Σωτήριος έγινε κυριάρχης Επίσκοπος Επισκοπής Τορόντο.

Το έτος 1996 η Επισκοπή Τορόντο απεκόπη από την Αρχιεπισκοπή Βορείου και Νοτίου Αμερικής και έγινε Μητρόπολη Τορόντο και ο Επίσκοπος Σωτήριος Μητροπολίτης Τορόντο, Υπέρτιμος και Έξαρχος παντός Καναδά.

Το έτος 2019 η Μητρόπολη Τορόντο ονομάστηκε Αρχιεπισκοπή Καναδά και ο Μητροπολίτης Σωτήριος Αρχιεπίσκοπος Καναδά, Υπέρτιμος και Έξαρχος πάσης Αρκτικής.

Αυτή, με λίγα λόγια, είναι η ιστορία της Ελληνικής

Ορθόδοξης Εκκλησίας του Καναδά. Είναι μία πορεία ανοδική με πολλές επιτυχίες. Μεγάλη πρόοδο πνευματική και υλική. Τα επιτεύγματα της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Καναδά μπορεί κανείς να τα δει στο ετήσιο μικρό ημερολόγιο της Αρχιεπισκοπής, αλλά και στο δίκτυο της Αρχιεπισκοπής.

Ευχαριστούμε και δοξολογούμε τον Τρισάγιο Τριαδικό Θεό για τις μεγάλες Του δωρεές, αλλά και για την ανύψωση της Ιεράς Μητρόπολης Τορόντο, σε Ιερά Αρχιεπισκοπή Καναδά.

Συγχρόνως, ευχαριστούμε και ευγνωμονούμε τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και την περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο, γιατί με τόση αγάπη και καλοσύνη επέβλεψαν στην Εκκλησία του Καναδά και την ετίμησαν με τον καλύτερο και ωραιότερο τρόπο. Είμαστε και θα είμαστε ευγνώμονες για πάντα.

69

Ο καλύτερος τρόπος έκφρασης ευγνωμοσύνης είναι να τελεί κανείς τα καθήκοντά του σωστά. Εμείς, κλήρος και λαός υποσχόμεθα να εργαζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις, βάζοντας τη ψυχή μας στο καθετί που κάνουμε, ώστε η Εκκλησία του Καναδά να προοδεύει. Ο λαός του Θεού να υπηρετείται σωστά. Οι ψυχές των ανθρώπων να σώζονται και να οδηγούνται στον παράδεισο. Ο Άγιος Θεός να δοξολογείται και να λατρεύεται σωστά από όλους.

Άλλη περαιτέρω ανύψωση της Εκκλησίας στον Καναδά δεν υπάρχει. Είναι Επαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και θα παραμένει πιστή θυγατέρα στα κελεύσματα της Μητέρας Εκκλησίας. Όποιος φεύγει από την αγκαλιά της μάνας καταστρέφεται. Όποιος αποκόπτεται από την κληματαριά ξηραίνεται. Όλα για τη δόξα του Χριστού!

(Ορθόδοξη Πορεία,
Ιούνιος-Ιούλιος 2019)

Ἰούνιος / June - Ἰούλιος / July

Δευτέρα
Monday

26

Δαβίδ ὁσίου ἐν Θεσ/νίκη,
Ἰωάννου Γοτθίας

Τρίτη
Tuesday

27

Σαμφών Ξενοδόχου, Κυρίλλου
τοῦ Λουκάρεως, πατρ. ΚΠόλεως

Τετάρτη
Wednesday

28

Ἀνακομιδὴ λειψ. Κύρου & Ἰωάννου
τῶν Ἀναργύρων, Παύλου ὁσ. ἱατροῦ

Πέμπτη
Thursday

29

† ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ
τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων

Παρασκευή
Friday

30

† Η ΣΥΝΑΞΙΣ
ΤΩΝ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Σάββατο
Saturday

1

† Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ Ἀναργύρων
τῶν ἐν Ρώμῃ

Κυριακή
Sunday

2

Δ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Τιμίας Ἐσθῆτος Θεοτόκου,
Σύναξις Παναγίας Ὁρφανῆς, Σύναξις πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ Ἁγίων

Ἰούλιος / July

Δευτέρα
Monday

3

Ἰακίνθου μ., Ανατολίου ΚΠόλεως,
Γερασίμου ἐκ Μεγ. Χωρίου νέου ὁσιομ.

Τρίτη
Tuesday

4

Ἀνδρέου Κρήτης Ἱεροσολυμίτου,
Μιχαὴλ Χωνιάτου Ἀθηνῶν

Τετάρτη
Wednesday

5

† Ἀθανασίου ἐν Ἄθῳ, Λαμπαδοῦ ὁσ.,
Κυπριανοῦ νεομ.

Πέμπτη
Thursday

6

Σισώῃ ὁσίου τοῦ μεγάλου, Λουκίας
τῆς Παρθενοῦ. σὺν 24 μ.

Παρασκευή
Friday

7

† Κυριακῆς μεγαλομ.,
Θωμᾶ ὁσίου τοῦ ἐν Μαλεῶ

Σάββατο
Saturday

8

Προκοπίου μεγαλ., Θεοφίλου ὁσ.
Μυροβλύτου Ζίχνης

Κυριακή
Sunday

9

† Ε' ΜΑΤΘΑΙΟΥ,
Παγκρατίου ἱερομ., Μεθοδίου ἱερομ. ἐπ. Λάμπης



Ο αρχιμ. Σωτήριος με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ιάκωβο.



Ο αρχιμ. Σωτήριος
με τους τέως βασιλείς της Ελλάδος
Κωνσταντίνο και Άννα Μαρία.



Ίούλιος / July

Δευτέρα
Monday

10

† Όσ. Παρθενίου & Εὐμενίου
τῶν ἐν Κουδουμᾷ

Τρίτη
Tuesday

11

Εὐφημίας μεγαλ., Ὁλγας ἰσαποστ.,
Νεκταρίου ὀσιομ., Σωφρονίου Ὑεσσεξ

Τετάρτη
Wednesday

12

† Γερασίμου & Ἀκακίου ὀσ., Παΐσιου
ὀσ. Ἁγιορ., Πρόκλου & Ἰλαρίου μ.

Πέμπτη
Thursday

13

Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ,
Στεφάνου ὀσ. Σαββαΐτου

Παρασκευή
Friday

14

Νικοδήμου Ἁγιορείτου,
Τεσσάρων νεομ. ἐκ Κισάμου

Σάββατο
Saturday

15

† Κηρύκου & Ἰουλίττης μαρτύρων,
Βλαδιμήρου ἰσαποστόλου

Κυριακή
Sunday

16

† ΑΓΙΩΝ 630 ΠΑΤΕΡΩΝ (Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου),
Ἀθηνογένους ἱερομ., Φαύστου

Ίούλιος / July

Δευτέρα
Monday

17

† Μαρίνης μεγαλομάρτυρος,
Βερονίκης, Σπεράτου μαρτ.

Τρίτη
Tuesday

18

Αἰμιλιανῶ μαρτ., Ὑακίνθου, Παύλου,
Θεῆς & Οὐαλεντίνης

Τετάρτη
Wednesday

19

Μακρίνης & Δίου ὀσ., Ἀνακ. λειψάνων
Ἁγ. Σεραφεῖμ Σάρωφ

Πέμπτη
Thursday

20

† Προφήτου Ἡλιοῦ τοῦ Θεσβίτου

Παρασκευή
Friday

21

Ἰωάννου & Συμεών τοῦ Σαλοῦ,
Παρθενίου ἐπ. Ἄρτης

Σάββατο
Saturday

22

Μαρίας Μαγδαληνῆς Μυροφόρου,
Μαρκέλλης παρθενομ.

Κυριακή
Sunday

23

† Ζ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ,
Φωκᾶ ἱερομ., Ἰεζεκιήλ πρ., Πελαγίας ὀσ. ἐν Τήνῳ

Νηστεία, διαίτα ή προσευχή;

Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Σωτηρίου

Ολοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζουμε, ότι σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας πρέπει να νηστεύουμε την Τετάρτη και την Παρασκευή, στη νηστεία των Χριστουγέννων, του Πάσχα, των Αγίων Αποστόλων, του Δεκαπενταύγουστου και μερικές άλλες ημέρες.

Σήμερα που όλα τα πράγματα τίθενται σε αμφιβολία, πολλοί από τους Χριστιανούς μας ερωτούν: «Πρέπει να νηστεύουμε; Η νηστεία χωρίς πίστη γίνεται διαίτα.»

Η διαίτα τώρα είναι της μόδας. Οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν διαίτα. Έχουμε κι εκείνους οι οποίοι γί-

νονται vegan, δηλαδή δεν τρώνε τίποτε κρεατικό, τίποτε ψαρικό και τίποτε γαλακτερό ή αυγά. Τρώνε μόνο λαχανικά και υποστηρίζουν μάλιστα, ότι αυτό τους δίνει περισσότερη και καλύτερη υγεία. Αυτό είναι ένα είδος διαίτας. Υπάρχουν και πολλά άλλα είδη διαίτας.

Η νηστεία δεν είναι διαίτα. Είναι πρακτική για να φέρει πνευματικούς καρπούς. Νηστεία χωρίς πίστη στον Θεό δεν έχει νόημα. Η πραγματική νηστεία συνοδεύεται από πίστη στον Θεό, προσευχή και ελεημοσύνη. Είναι απαραίτητη εξάσκηση για απόκτηση περισσότερης πνευματικότητας.

Το είδος της νηστείας και η ποσότητα αυτής, καθο-

ρίζονται από την Εκκλησία μας. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις. Στις εξαιρέσεις σωστός καθοδηγητής είναι ο γιατρός και ο πνευματικός.

Ο σημερινός άνθρωπος δίνει μεγάλη σημασία στη γυμναστική. Και αυτό βέβαια το κάνει για τη σωματική του υγεία. Η γυμναστική είναι εντελώς απαραίτητη για τη σωματική μας υγεία. Η γυμναστική όμως μπορεί και πρέπει να συνδυάζεται με την πνευματικότητα. Καθώς περπατάς στην εξοχή ή στον ηλεκτρικό διάδρομο, με κάθε βήμα σου ρυθμικά μπορείς να λες και μία συλλαβή από την ευχή «Ευχαριστώ, δοξάζω σε, Χριστέ ελέησόν με».

Για να μη μακρηγορούμε, ας πάμε στο συμπέρασμα. Και το συμπέρασμα είναι: Ο σωστός άνθρωπος και νηστεύει και γυμνάζεται και διαίτα κάνει. Έτσι ωφελεί και το σώμα του και την ψυχή του.

Νήστευε, κάνε διαίτα, γυμνάσου, χωρίς σωματική ή πνευματική τεμπελιά και θα δεις τα θαυματοργά αποτελέσματα.

(Νοέμβριος 2017)



Ίούλιος / July

Δευτέρα
Monday **24** Χριστίνης μεγαλομ., Θεοφίλου
Ζακυνθίου, Αθηναγόρου φιλοσόφου

Τρίτη
Tuesday **25** † Ἡ Κοίμησις τῆς Ἁγ. Ἄννης,
Ὀλυμπιάδος διακόνου

Τετάρτη
Wednesday **26** † Παρασκευῆς ὁσ.,
Ἐρμολάου ἱερομ. Ἱερουσαλήμ μ.

Πέμπτη
Thursday **27** † Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος
& ἱαματικοῦ

Παρασκευή
Friday **28** Προχόρου, Νικάνωρος,
Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου, Τίμωνος

Σάββατο
Saturday **29** Καλλινίκου, Θεοδότης μαρτ.
& τέκνων, Θεοδοσίου Β' μικροῦ

Κυριακή
Sunday **30** † Ἡ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Σίλα Ἀνδρονίκου ἐκ τῶν Ο', Σιλουανοῦ

Ίούλιος / July - Αὐγουστος / August

Δευτέρα
Monday **31** Ἰωσήφ τοῦ ἀπὸ Ἀριμαθαίας,
Εὐδοκίμου τοῦ δικαίου

Τρίτη
Tuesday **1** Ἡ Πρόδος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ,
Ἁγίων Μακκαβαίων (ἀρχὴ νηστείας)

Τετάρτη
Wednesday **2** Ἀνακομιδὴ λειψάνων Πρωτομ.
& Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου

Πέμπτη
Thursday **3** Φαύστου & Ἰσαακίου, Θεοδώρας
τῆς ἐν Θεσ/νίκη, Σαλώμης

Παρασκευή
Friday **4** Τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παιδῶν,
Εὐδοκίας ὁσίας

Σάββατο
Saturday **5** Εὐσιγνίου μ., Νόννης μητρός
Γρηγορίου Θεολ., Εὐγενίου ὁσ. Αἰτωλοῦ

Κυριακή
Sunday **6** † Ἡ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ



Από την χειροτονία του αρχιμ. Σωτηρίου εις Επίσκοπον Κωνσταντίας, στις 27 Ιανουαρίου 1974.

Αύγουστος / August

Δευτέρα
Monday

7

† Ἰωσήφ ὁσ. Γεροντογιάννη,
Σύν. Παναγίας Γαλακτοτροφούσης

Τρίτη
Tuesday

8

† Μύρωνος Κρήτης, Αιμιλιανού Κυζ.,
Τριανταφύλλου νεομ.

Τετάρτη
Wednesday

9

Ματθία ἀποστόλου,
Ἁγίων 10 μαρτ. ἐν Χαλκῇ Πύλῃ

Πέμπτη
Thursday

10

Λαυρεντίου ἀρχιδιακόνου, Ξύστου
πάπα Ρώμης, Ἱπολύτου μάρτ.

Παρασκευή
Friday

11

Εὔπλου διακ., Νήφωνος ΚΠόλεως,
Σύναξις Παναγίας Ἐλεούσης

Σάββατο
Saturday

12

Φωτίου & Ἀνικήτου, 12 στρατιωτῶν
μαρτύρων ἐκ Κρήτης

Κυριακή
Sunday

13

† Γ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Μαξίμου ὁμολ., Δωροθέου & Δοσιθέου ὁσίων

Αύγουστος / August

Δευτέρα
Monday

14

Μιχαίου προφ., Συμεών
Τραπεζουντίου τοῦ Χρυσοχόου

Τρίτη
Tuesday

15

† Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ
ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τετάρτη
Wednesday

16

Ἰωσήφ ὁσ. ἡσυχαστοῦ, Διομήδους μ.,
Τιμοθέου ἐπ. Εὐρίπου

Πέμπτη
Thursday

17

Μύρωνος μ., Εὐτυχίου Γορτύνης,
Εὐτυχιανοῦ καί Κασσιανῆς ὁσ.

Παρασκευή
Friday

18

Φλώρου & Λαύρου,
Ματθαίου νεομ. τοῦ ἐκ Γερακαρίου

Σάββατο
Saturday

19

Ἀνδρέου μεγαλομ. Στρατηλάτου,
Θεοφάνους ὁσ. τοῦ Θαυματουργοῦ

Κυριακή
Sunday

20

† ΙΑ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Σαμουήλ προφ., Ρηγίνου & Ὁρέστου, Λουκίου μ.

Το νέο σωτήριο έτος

Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Σωτηρίου

Την 1η Σεπτεμβρίου αρχίζει το νέο Εκκλησιαστικό μας έτος. Το ονομάζουμε «σωτήριο έτος» διότι είναι έτος μετά Χριστόν. Εφ' όσον είναι έτος «μετά Χριστόν», ο άνθρωπος –εάν θέλει– σώζεται. Σώζεται διότι πλέον ήλθε ο Σωτήρας του κόσμου. Ο Θεός γεννήθηκε ως άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Το ανήγγειλαν στη γέννησή Του οι άγγελοι: «Ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον Σωτήρ».

Για την Ιερά μας Μητρόπολη, το σύνθημα της νέας εκκλησιαστικής χρονιάς είναι «Κύριε, σῶσόν με». Ως Χριστιανοί, γνωρίζουμε, ότι ο Χριστός είναι ο μόνος Σωτήρ του κόσμου. Δεν αμφιβάλουμε για την σωστική δύναμη του Χριστού, ούτε, βεβαίως, για τη συγχωρητική Του και τη θεραπευτική Του δύναμη. Ο Χριστός λεπρούς καθαρίζει, χωλούς ανορθώνει, σε τυφλούς δίδει φως και νεκρούς ανασταίνει.

Στα κύματα όρθιος περπατεί ο Χριστός. Τον βλέ-

πουν οι μαθητές, και νομίζουν, ότι βλέπουν φάντασμα. Φοβούνται. Εκείνος τους λέγει: «Μὴ φοβεῖσθε, ἐγὼ εἰμί.» Και αμέσως ο Πέτρος φωνάζει: «Ἄν εἶσαι ἐσύ, Κύριε, διάταξε να περπατήσω και ἐγὼ στα κύματα». Και ο Χριστός, πολύ φυσικά, του απαντάει: «Ἐλα!». Ρίχνεται ο Πέτρος από το πλοίο στη θάλασσα και περπατεί στα κύματα. Για μιά στιγμή, χάνει το θάρρος του. Χάνει την πίστη του. Αρχίζει να βυθίζεται. Και τότε, φωνάζει: «Κύριε, σῶσόν με!».

Με θεϊκό μειδίαμα, ο Χριστός του λέγει: «Ὅλιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας;». Του δίνει το χέρι Του και τον ανεβάζει από τα νερά. Τον σώζει.

Ο Χριστός έσωσε τον Πέτρο. Του έδωσε το χέρι Του. Είναι έτοιμος να σώσει και σένα και τον καθένα. Γι' αυτό ήλθε στον κόσμο. Για να σώσει τον κόσμο. Για να σώσει τον άνθρωπο.

Πρόσεχε. Ο Πέτρος για να σωθεί ζήτησε τη σωτη-

ρία του. Τη ζητάς εσύ; Τη ζητάω ἐγώ; Τη ζητάει ο καθένας;

Ο Πέτρος βυθίστηκε στο σκοτάδι της αμφιβολίας και της ολιγοπιστίας, αλλά δεν λησμόνησε τον Χριστό. Όταν εσύ κι ἐγὼ βυθιζόμαστε στο σκοτάδι της αμφιβολίας, της απιστίας, των πολλών αμαρτιών μας, τί κάνουμε; Σκεπτόμαστε τον Χριστό; Μετανοούμε ειλικρινά; Ζητούμε τη Χάρη Του; Εάν με εμπιστοσύνη κάνουμε αυτό, όπως τον Πέτρο έσωσε, θα σώσει κι ἐμᾶς.

Στο νέο εκκλησιαστικό μας έτος πρέπει να κυριαρχεί αυτή η σκέψη της σωτηρίας μας και να εργαζόμαστε γι' αυτή. Τη σωτηρία τη δίνει ο Χριστός για όλους. Ο καθένας, όμως, την κάνει κτήμα του, όταν προσφέρει αγνή διάθεση και πραγματική θέληση για να σωθεί. Δε μένει άπραγος. Ανασκουμπώνεται. Προσπαθεί. Εργάζεται.

Όλα τα προγράμματα των Κοινοτήτων μας εφέτος, πρέπει να επικεντρώνονται στο θέμα της σωτηρίας μας. Δεν πρέπει να μένουμε στη θεωρία, αλλά στην πράξη.

Όσοι ζουν στην Κοινοότητά μας, πρέπει να ακούσουν το κάλεσμα στη σωτηρία από τους υπεύθυνους, τον ιερέα, τον πρόεδρο, τη Φιλόπτωχο, τη νεολαία, τους κατηχητές και κατηχήτριες, τους δασκάλους των Ελληνικών Σχολείων και όλους τους εθελοντές. Όλοι να βάλουμε την ψυχή μας και την καρδιά μας στο έργο της σωτηρίας. Τότε σίγουρα θα ευλογήσει ο Θεός και η συγκομιδή θα είναι μεγάλη.

Εύχομαι το νέο έτος να είναι πραγματικά σωτήριο για τον καθένα και ο Σωτήρας Χριστός να γεμίζει τις ψυχές όλων μας.

(Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2008)



Αύγουστος / August

Δευτέρα
Monday **21** Θαδδαίου ἀποστ.,
Ἀθανασίου πατρ. ΚΠόλεως Πατελλάρου

Τρίτη
Tuesday **22** Ἀγαθονίκου,
Ἀνθούσης & σύν αὐτῶ μαρτύρων

Τετάρτη
Wednesday **23** † Ἀπόδοσις Κοιμήσεως Θεοτόκου,
Εἰρηναίου Λουγδ.

Πέμπτη
Thursday **24** † Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ,
Εὐτυχοῦς ἱερομάρτυρος

Παρασκευή
Friday **25** † Τίτου Ἀποστόλου,
Πρώτου Ἐπισκόπου Κρήτης

Σάββατο
Saturday **26** Ἀδριανοῦ & Ναταλίας μ.,
Ἰώασαφ ὁσ., Τιθόη, Ἀττικοῦ

Κυριακή
Sunday **27** † Β' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος, Ποιμένους ὁσ.

Αύγουστος / August - Σεπτέμβριος / September

Δευτέρα
Monday **28** Μωϋσέως ὁσ. τοῦ Αἰθίοπος,
Ἰωσήφ τοῦ Ἑσυχαστοῦ

Τρίτη
Tuesday **29** † Ἡ Ἀποτομή τῆς τιμίας κεφαλῆς
Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, (Νηστεία)

Τετάρτη
Wednesday **30** Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου, Παύλου
Πατρ. ΚΠόλεως

Πέμπτη
Thursday **31** † Κατάθεσις τῆς Τιμίας Ζώνης
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Παρασκευή
Friday **1** † Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου,
Συμεών Στυλίου

Σάββατο
Saturday **2** Μάμαντος, Ἰωάννου Νηστευτοῦ
ΚΠόλεως, Κοσμᾶ ὁσ. Ἐρημίτου

Κυριακή
Sunday **3** † ΙΓ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀνθίμου ἱερομάρτυρος, Θεοκτίστου ὁσίου



Ο Σεβασμιώτατος κ. Σωτήριος ως Επίσκοπος Κωνσταντίας (1974-1996).



Σεπτέμβριος / September

Δευτέρα
Monday

4

Μωϋσέως προφ., Βαβύλα ιερομ.,
Ανθίμου νέου άσκητοϋ, Θεοδώρου νεομ.

Τρίτη
Tuesday

5

Ζαχαρίου Προφήτου,
πατρός Προδρομου

Τετάρτη
Wednesday

6

Ανάμνησις τοϋ έν Χώναις θαύματος
Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Καλοδότης μ.

Πέμπτη
Thursday

7

Σώζοντος μάρτ., Κασσιανής τής
ύμνογρ., Δανιήλ όσ. Κατουνακιώτου

Παρασκευή
Friday

8

† ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ
ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Σάββατο
Saturday

9

† Σύναξις Θεοπατόρων
Ίωακείμ & Άννης, Θεοφάνους όσ.

Κυριακή
Sunday

10

† ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ, Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυφοδώρας,
Χρσοστόμου Σμύρνης καί Νεομαρτύρων Μικρασιατικής καταστροφής, Σύναξις Παναγίας Αντιφωνητρίας

Σεπτέμβριος / September

Δευτέρα
Monday

11

Εϋφροσύνου όσ. μαγείρου,
Θεοδώρας όσιομ. έν Βάστα

Τρίτη
Tuesday

12

Αϋτονόμου, Κουρνούτου ιερομ.,
Ίουλιανού πρεσβ.

Τετάρτη
Wednesday

13

Άριστείδου φιλοσ., Κορνηλίου
έκατοντ., Ίεροθέου όσίου

Πέμπτη
Thursday

14

† Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ
ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (Νηστεία)

Παρασκευή
Friday

15

† Νικήτα μεγαλομ.,
Ίωάννου νεομ. έν Σφακίων

Σάββατο
Saturday

16

Εϋφημίας μεγαλομ.,
Μελιτινής μάρτ., Κασσιανού

Κυριακή
Sunday

17

† ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ, Σοφίας, Πίστεως, Έλπίδος καί Αγάπης μαρτύρων

“Τὴν Ταπεινοφροσύνην ἐγκομβώσασθε”

(Α΄ Πέτρον 5,5)

Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Σωτηρίου

Τὴν ταπεινοφροσύνην ἐγκομβώσασθε» (Α΄ Πέτρ. 5,5). Ενδυθείτε την ταπεινοφροσύνην. Γιατί; Διότι «ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν». Η ταπείνωση είναι η βάση ὅλων των ἀρετῶν. Η ταπεινοφροσύνη και η σύνεση είναι η συνισταμένη ὅλων των ἀρετῶν.

Ο Απόστολος Παῦλος μάς παραγγέλλει «μὴ ὑπερφρονεῖν παρ’ ὃ δεῖ φρονεῖν, ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν». Δηλαδή να μη τα παραλέμε για τους εαυτούς μας, ἀλλὰ να σκεπτόμαστε με τέτοιο τρόπο, ὥστε να γινόμαστε σώφρονες, συνετοί.

Πρόοδο κάναμε καλή σαν Εκκλησία στον Καναδά, ἀλλὰ να μην πάρουν και τα μυαλά μας ἀέρα. Η πορεία μας είναι ἀνοδική, ἀλλὰ συνεχίζεται. Δεν ἔχει ποτέ τέλος. Ποτέ δεν μπορούμε να φτάσουμε το τέλειο.

Η πρώτη Σεπτεμβρίου είναι η ἀρχή του νέου ἐκκλησιαστικού και σχολικού ἔτους και συγχρόνως, η ἡμέρα του περιβάλλοντος.

Η θέση και οι ἐνέργειες του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου για το περιβάλλον, πραγματικά μας ἐμπνέει. Τον ευχαριστούμε, τον ευγνωμονούμε, παρακαλούμε τον Θεὸ να τον ἔχει πάντα καλά και να τον χαριτώνει.

Το περιβάλλον σήμερα πάσχει. Ο πλανήτης μας πάσχει. Είναι τόσο ὀμορφη η γη. Κατέχει ξεχωριστή θέση μέσα στο διάστημα, μέσα στο σύμπαν. Στη γη ὑπάρχει ζωή και είναι τόσο ὀμορφη αὐτή η ζωή. Βέβαια η ζωή μετά θάνατον θα είναι ἀκόμη πιο ὀμορφη, ὅπως μας λέει ο Κύριός μας και Θεός μας, ο Χριστός.

Ο Θεός ἐπλασε τον ἄνθρωπο και τον ἔβαλε στη γη για να κυριαρχεῖ ἐπὶ ὅλων των πραγμάτων. Η κυριαρχία και η ἐξουσία συνεπάγεται και εὐθύνη. Ο ἄνθρωπος πρέπει να φροντίζει, τη γη, να την περιποιεῖται, ὄχι να την καταστρέφει. Με σύνεση και ταπείνωση πρέπει ο ἄνθρωπος να φροντίζει και να περιποιεῖται τη γη. Ο μη σεβασμός και η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι

μη σεβασμός και καταστροφή του ἰδίου του ἀνθρώπου. Και αὐτό δεν βλάπτει μόνο τον σημερινό ἄνθρωπο, ἀλλὰ βλάπτει και τις ἐπερχόμενες γενεές.

Η ζωή συνεχίζεται. Η κοινωνία προχωράει. Σήμερα ζούμε εμεῖς στη γη. Αὔριο θα ζουν τα παιδιά μας. Μεθαύριο τα εγγόνια μας και οι ἐπερχόμενες γενεές. Σκεπτόμαστε μόνο τους εαυτούς μας ἢ και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και τις ἐπερχόμενες γενεές; Ὅσο ἀγαπούμε τους εαυτούς μας πρέπει να ἀγαπούμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και ὅλους τους γύρω μας.

Η σωφροσύνη, η σύνεση και η ταπείνωση ἀπαιτοῦν να φροντίσουμε για τα παιδιά μας και τις ἐπερχόμενες γενεές. Αὐτό σημαίνει πως στην καινούργια ἐκκλησιαστική και σχολική χρονιά, θα φροντίσουμε ὥστε τα παιδιά μας να φοιτήσουν ὅλα στα ἐλληνορθόδοξα σχολεῖα. Στα κατηχητικά σχολεῖα. Να γίνουν μέλη στις χριστιανικές μας ὁργανώσεις της νεολαίας. Να πηγαίνουν στις

πνευματικές συνελεύσεις της νεότητος και στις θερινές κατασκηνώσεις. Αὐτό πρέπει να είναι το κύριο μέλημά μας, για την καινούργια χρονιά. Μόνον ἔτσι θα συνεχίσουμε την ἀνοδική μας πορεία.

Μόνον ἔτσι θα προοδεύουμε. Πρόοδος είναι «κάθε πέρσι και χειρότερα και κάθε φέτος και καλύτερα». Στην καινούργια χρονιά να ἀνασκουμπωθούμε και με ὄρεξη να συνεχίσουμε τη δουλειά μας και την πορεία μας «μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες, ἀλλὰ τοῖς ταπεινοῖς συναπαγόμενοι».

Καλή χρονιά, ἐνδεδυμένοι την ταπεινοφροσύνη, η οποία μας χαρίζει σωφροσύνη, σύνεση, πραότητα, χρηστότητα και μακροθυμία.

(Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2009)



Σεπτέμβριος / September

Δευτέρα
Monday

18 † Εὐμενίου ἐπισκ. Γορτύνης,
Ἀριάδνης μ., Ρωμύλου ὁσ.

Τρίτη
Tuesday

19 Τροφίμου, Δορυμέδοντος μ.,
Σαββατίου, Σωσάνης μαρτ.

Τετάρτη
Wednesday

20 † Εὐσταθίου & συνοδείας αὐτοῦ,
Ἰωάννου ὁσ. τοῦ Ξένου

Πέμπτη
Thursday

21 Ἀπόδ. Ἑορτῆς Ὑψώσεως Τ. Σταυροῦ,
Κοδράτου ἀπ., Ἰσαακίου Κύπρου

Παρασκευή
Friday

22 Φωκᾶ ἱερομ. ἐπ. Σινώπης,
Ἰσαάκ & Μαρτίνου, Φωκᾶ κηπουροῦ

Σάββατο
Saturday

23 † Σύλληψις Τιμίου Προδρόμου,
Ξανθίπτης & Πολυξένης

Κυριακή
Sunday

24 † Α΄ ΛΟΥΚΑ, Σύναξις Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης,
Θέκλης ἰσαπ., Σιλουανοῦ Ἀθωνίτου

Σεπτέμβριος / September - Ὀκτώβριος / October

Δευτέρα
Monday

25 Εὐφροσύνης, Παφνουτίου πατρός
αὐτῆς, Θεοφίλου ἐπ. Ἐφέσου

Τρίτη
Tuesday

26 † Μετάστασις Ἰωάννου
τοῦ Θεολόγου, Γεδεών τοῦ δικαίου

Τετάρτη
Wednesday

27 Καλλιστράτου, Ἀριστάρχου,
Ἀκυλίνης νεομ. Ζαγκλιβερινῆς

Πέμπτη
Thursday

28 Χαρίτωνος ὁμολ., Αἰξεντίου ὁσ.,
Νεοφύτου ἐγκλείστου

Παρασκευή
Friday

29 Κυριακοῦ ὁσ. τοῦ ἀναχωρητοῦ,
Μαλαχία νεομ. ὁσ. Ρόδου, Πετρωνίας μ.

Σάββατο
Saturday

30 Γρηγορίου ἐπισκ. Ἀρμενίας φωτιστοῦ,
Στρατονίκου & Μαρδονίου

Κυριακή
Sunday

1 † Β΄ ΛΟΥΚΑ, Παναγίας Γοργοῦπηκόου, Ἀνανίου ἀπ., Ρωμανοῦ, Ἰωάννου Κουκουζέλη



Ο Σεβασμιώτατος με την μητέρα του Αναστασία. Στη φωτογραφία ο πατέρας του Γεώργιος.



Ο Σεβασμιώτατος με μέλη της οικογένειάς του.

Ὀκτώβριος / October

Δευτέρα
Monday

2

Κυπριανοῦ & Ἰουστίνης μαρτ.,
Θεοφίλου ὁσ. ὁμολογ.

Τρίτη
Tuesday

3

Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, Θεαγένους,
Δαμάρεως μ.

Τετάρτη
Wednesday

4

Ἰεροθέου ἐπ. Ἀθηνῶν, Δομνίκης,
Βερενίκης & Προσδόκης

Πέμπτη
Thursday

5

Χαριτίνης, Εὐδοκίμου μαρτ.,
Μεθοδίας ὁσ. τῆς ἐν Κιμῶλι

Παρασκευή
Friday

6

† Θωμᾶ ἀποστ., Μακαρίου νέου
ὁσιου. ἐκ Κίου Βιθυνίας, Κενδέα ὁσ.

Σάββατο
Saturday

7

Σεργίου & Βάκχου, Ἰωάννου ὁσ.
Ἐρημίτου καὶ τῶν 98 Πατέρων

Κυριακή
Sunday

8

† Γ' ΛΟΥΚΑ, Πελαγίας ὁσίας, Ταϊσίας ὁσίας, Φιλίππου ἐπ. Γορτύνης

Ὀκτώβριος / October

Δευτέρα
Monday

9

Ἰακώβου ἀπ. τοῦ Ἀλφαίου,
Ἀνδρονίκου & Ἀθανασίας

Τρίτη
Tuesday

10

Εὐλαμπίου & Εὐλαμπίας μαρτ.,
Πινυτοῦ ἐπισκόπου Κνωσοῦ

Τετάρτη
Wednesday

11

Φιλίππου διακ., Θεοφάνους ὁμολ.
τοῦ Γραπτοῦ, Ἰωνᾶ ὁσ. Κυπρίου

Πέμπτη
Thursday

12

Ἀνδρονίκου, Πρόβου, Ταράχου μαρτ.,
Συμεῶν νέου Θεολόγου

Παρασκευή
Friday

13

Χρυσῆς νεομ.,
Μελετίου Πηγᾶ πατρ. Ἀλεξανδρείας

Σάββατο
Saturday

14

Γερβασίου, Κοσμᾶ Μελωδοῦ,
Παρασκευῆς ὁσ. Ἐπιβατηνῆς

Κυριακή
Sunday

15

† Δ' ΛΟΥΚΑ (ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Ζ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ), Λουκιανοῦ πρεσβ. Ἀντιοχ., Σαββίνου

Γιορτάζοντας Την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Σωτηρίου

Έχει επικρατήσει να γιορτάζουμε επετείους. Λογιών-λογιών επετείους. Και είναι όμορφη συνήθεια. Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας που γιορτάζουμε την επέτειο του ΟΧΙ του 1940. Κι εμείς εδώ στον Καναδά κάνουμε γιορτή αληθινή. Με λειτουργίες. Με δοξολογίες. Με σχολικές γιορτές. Με πανηγυρικούς, εθνικά και θρησκευτικά χρωματισμένους λόγους. Με δείπνα και χορούς. Βέβαια, στην περίοδο του κορωνοϊού δεν εκάναμε όλα τα ανωτέρω. Εφέτος είναι καιρός να οργανώσουμε τις εκδηλώσεις αυτές με τον καλύτερο τρόπο και με περισσότερο ενθουσιασμό. Αυτό μας πρέπει. Αυτό μας ταιριάζει. Αυτό είναι δίκαιο για την Πατρίδα μας και για τους ήρωες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Παρακαλώ ο καθένας να κάνει το καθήκον του στο ακέραιο.

Καλά όλα αυτά. Και μάλιστα στην εποχή που ζούμε και η γαλάζια μας πατρίδα Ελλάδα αντιμετωπίζει τό-

σους κινδύνους. Η έξαρση του εθνικού φρονήματος είναι απόλυτα αναγκαία. Όλοι πρέπει να είμαστε στις επάλξεις. Και οι επάλξεις δεν είναι τα γεωγραφικά σύνορα της Ελλάδας. Οι επάλξεις για την Ελλάδα, την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό είναι τα πέρατα της οικουμένης. Μαζί με τα πέρατα της οικουμένης οι επάλξεις για τον Ελληνορθόδοξο είναι ο ίδιος του ο εαυτός. Ο νους του. Η καρδιά του. Οι σκέψεις του. Τα συναισθήματά του. Για να είναι στις εθνικές και θρησκευτικές επάλξεις πρέπει να είναι στις επάλξεις του εαυτού του. Να ελέγχει απόλυτα το νου του. Τις σκέψεις του. Τα συναισθήματά του. Τις επιθυμίες της καρδιάς του. Είμαστε στις εθνικές και θρησκευτικές μας επάλξεις, όχι τυπικά γιορτάζοντας μια επέτειο. Ή για να διασκεδάσουμε και να χαρούμε και να ευχαριστηθούμε. Είμαστε στις επάλξεις, όταν ζούμε το νόημα της επετείου. Το βαθύτερο νόημα.

Το βαθύτερο νόημα του ΟΧΙ του '40 είναι η μη υποχώρηση στα ιδανικά μας. Η πάση θυσία διατήρηση της ελευθερίας μας. Ελευθερίας εθνικής, θρησκευτικής, ατομικής. Η προστασία της διατήρησης αυτής της ελευθερίας που κάνει τον άνθρωπο, άνθρωπο. Που τον διακρίνει απ' το ζώο που έχει το σχοινί στο λαιμό του. Που τον κάνει να αισθάνεται ίσος προς όλους μέσα στην κοινωνία και ενώ σέβεται την κληρονομιά των άλλων και την ελευθερία τους, δεν απεμπολεί τίποτε απ' τη δική του κληρονομιά και ελευθερία.

Και να τα κάνουμε αυτά λιανότερα. Να τα καταλάβουμε καλύτερα. Να τα θέσουμε σε πρακτική εφαρμογή. Γιορτάζοντας το ΟΧΙ του '40 σημαίνει, όπου κι αν είσαι να παραμένεις Ελληνορθόδοξος και καθημερινά να γίνεσαι καλύτερος. Να γίνεσαι άνθρωπος, όπως σε θέλει ο Χριστός. Να μιλάς ελληνικά παντού και κυρίως στο σπίτι σου. Να υποστηρίζεις τα δίκαια της

Ελλάδας, όχι μια φορά τον χρόνο στην επέτειο, αλλά κάθε μέρα της ζωής σου. Να ζεις Ορθόδοξη ζωή, όχι Χριστούγεννα και Πάσχα, αλλά κάθε ώρα της ζωής σου. Να είσαι δακτυλοδεικτούμενο παράδειγμα έντιμου πολίτη και Ορθόδοξου Χριστιανού. Να λες «όχι» στον κάθε πειρασμό που θέλει να σε αναποδογυρίσει. Να κάνεις πάντοτε το θετικό και ποτέ το αρνητικό. Το καλό και ποτέ το κακό. Το δίκαιο και ποτέ το άδικο.

Γιόρταζε την επέτειο. Κάθε επέτειο. Μα σκέψου το βαθύτερο νόημά της. Ειδικά στην επέτειο του ΟΧΙ σκέψου την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Κράτησε στο νου σου και αυτά που είπαμε παραπάνω. Και προσπάθησε να εφαρμόζεις όσα μπορείς. Ζήσε την Ελλάδα και την Ορθοδοξία.

(Οκτώβριος 2022)



Ὀκτώβριος / October

Δευτέρα
Monday

16 Λογγίνου Ἐκατοντοντάρχου,
Μαλοῦ ὁσ. & Λεοντίου μ.

Τρίτη
Tuesday

17 Ὡσή προφήτου,
Ἀνδρέου ὁσιου. τοῦ ἐν τῇ Κρίσει

Τετάρτη
Wednesday

18 † Λουκά τοῦ Εὐαγγελιστοῦ,
Μαρίνου τοῦ γέροντος μ.

Πέμπτη
Thursday

19 Ἰωήλ προφ., Κλεοπάτρας ὁσ.,
Οὐάρου μάρτ., Μνάσωνος

Παρασκευή
Friday

20 † Γερασίμου ὁσ. ἐν Κεφαληνία,
Ἀρτεμίου μεγαλ., Ἀνδρονίκου ὁσ.

Σάββατο
Saturday

21 Ἰλαρίωνος ὁσ. τοῦ Μεγάλου,
Σωκράτους, Θεοδότης

Κυριακή
Sunday

22 † ΙΣΤ' ΛΟΥΚΑ, Ἀβερκίου Ἱεραπόλεως Ἀλεξάνδρου ἐπ. & τῶν σὺν αὐτῷ

Ὀκτώβριος / October

Δευτέρα
Monday

23 Ἰακώβου ἀπ. τοῦ Ἀδελφοθέου,
Ἰγνατίου ἀρχιεπ. ΚΠόλεως

Τρίτη
Tuesday

24 Ἀρέθα μεγαλομ., Σεβαστιανῆς μάρτ.,
Σαββίνου μ., Πρόκλου

Τετάρτη
Wednesday

25 Μαρκιανοῦ & Μαρτυρίου
τῶν Νοταρίων, Ταβιθάς ἐλεήμονος

Πέμπτη
Thursday

26 † Δημητρίου Μεγαλομάρτυρος
τοῦ Μυροβλύτου

Παρασκευή
Friday

27 Νέστορος & Λούππου μαρτ.,
Πρόκλης συζύγου Πιλάτου

Σάββατο
Saturday

28 † Ἁγίας Σκέπης Θεοτόκου,
Ἀγίων 4 Νεομ. ἐν Ρεθύμνῳ, (Ἐθνικὴ ἑορτὴ)

Κυριακή
Sunday

29 † Ζ' ΛΟΥΚΑ, Ἀναστασίας ὁσιου. Ρωμαίας, Ἀβραμίου ὁσ. & Μαρίας



Ο Σεβασμιώτατος στον αγιασμό των υδάτων, σε λιτανεία και σε άλλες αγιαστικές πράξεις της Εκκλησίας του Καναδά.

Ὀκτώβριος / October - Νοέμβριος / November

Δευτέρα
Monday

30

Ζηνοβίου & Ζηνοβίας μαρτύρων
Κλεόπα, Ἀρτεμᾶ

Τρίτη
Tuesday

31

Στάχυος, Ἀπελλοῦ, Ἀριστοβούλου,
Νικολάου ἐκ Χίου νεομ.

Τετάρτη
Wednesday

1

† Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ Ἀναργύρων
καί Θεοδότης μητρός αὐτῶν

Πέμπτη
Thursday

2

Ἀκινδύνου, Πηγασίου, Ἀφθονίου,
Ἐλπιδοφόρου & Ἀνεμποδίστου

Παρασκευή
Friday

3

† Ἀνακομ. λειψ. Ἁγ. Γεωργίου,
Ἰωσήφ, Ἀχεψιμᾶ, Ἀειθαλᾶ μαρτ.

Σάββατο
Saturday

4

Ἰωαννικίου ὁσ., Νικάνδρου ἐπ. Μύρων,
Ἑρμαίου ἱερομ.

Κυριακή
Sunday

5

† Ε΄ ΛΟΥΚΑ, Γαλακτίωνος & Ἐπιστήμης μ., Ἑρμᾶ & Λίνου ἐκ τῶν Ο΄

Νοέμβριος / November

Δευτέρα
Monday

6

Παύλου ἀρχ. ΚΠόλεως,
Λουκᾶ ὁσίου, Δημητριοῦ Κύπρου

Τρίτη
Tuesday

7

Τῶν ἐν Μελιτηνῇ 33 μ,
Λαζάρου ὁσ. τοῦ Γαλησιώτου

Τετάρτη
Wednesday

8

† Σύναξις τῶν Παμμεγίστων
Ταξιάρχων Μιχαήλ καί Γαβριήλ

Πέμπτη
Thursday

9

† Νεκταρίου ἐπ. Πενταπόλεως
ἐν Αἰγίνῃ, Θεοκτίστης ὁσ.

Παρασκευή
Friday

10

Ἀρσενίου Καππαδόκου, Ὀλυμπᾶ,
Ροδίωνος, Ὁρέστου μάρτ.

Σάββατο
Saturday

11

† Μηνᾶ μεγαλομάρτυρος, Βίκτωρος,
Βικεντίου, Θεοδώρου Στουδίτου

Κυριακή
Sunday

12

† Η΄ ΛΟΥΚΑ, Ἰωάννου Ἐλεήμονος, Νείλου ὁσίου τοῦ Μυροβλύτου

Το «ναι» στον Θεό τί σημαίνει

Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Σωτηρίου

Ο Χριστός μάς είπε όταν λέμε «ναι», πρέπει να το εννοούμε και να είναι «ναι». Και όταν λέμε «όχι», πάλι πρέπει να το εννοούμε και να είναι «όχι». Ο Χριστός που το είπε αυτό, δεν είναι ένας απλός άνθρωπος. Δεν είναι ένας δάσκαλος. Δεν είναι ένας σοφός. Είναι ο Θεάνθρωπος. Είναι ο αληθινός Θεός. Ο Αλάθητος.

Το «ναι» στον Θεό σημαίνει, πρώτ' απ' όλα, ότι δέχεσαι την ύπαρξη του Θεού. Σημαίνει, ότι αναγνωρίζεις, πως Αυτός είναι ο Δημιουργός του σύμπαντος από το μηδέν. Σημαίνει, ότι υπογράφεις συμφωνία μαζί Του, πως θα Τον ακολουθείς. Θα κάνεις το θέλημά Του κι Εκείνος θα σου χαρίσει την αιώνια ζωή. Δηλαδή την συμμετοχή σου στη δική Του μακαριότητα, δόξα και αγιότητα.

Το «ναι» στον Θεό, σημαίνει ότι δίνεις στον Θεό. Ότι κάνεις παντού και πάντοτε το θέλημά Του. Το θέλημά Του είναι να κατοικεί και να κάνει τον περίπατό Του μέσα σου. Αυτό το μέσα σου, είναι διττό. Είναι η

ψυχή σου και είναι το σώμα σου.

Ο Θεός δεν θέλει να κατοικεί και να κάνει τον περίπατο Του μέσα σε βρωμιά και ακαθαρσία. Θα το ήθελες εσύ; Ασφαλώς όχι. Γι' αυτο λοιπόν, το «ναι» στο Θεό σημαίνει ότι θα έχεις καθαρή καρδιά. Καθαρή ψυχή. Ο ίδιος ο Χριστός είπε, «μακάριοι οί καθαροί τῆ καρδιά ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται». Το «ναι» στον Θεό σημαίνει καθαρή ψυχή, καθαρή καρδιά, καθαρό σώμα.

Το «ναι» στον Θεό σημαίνει ακόμη, ότι πρέπει να φροντίζεις και να διοικείς, να διαχειρίζεσαι την οικογένειά σου με τον πιο σωστό τρόπο. Η οικογένεια είναι ο πυρήνας της κοινωνίας. Η οικογένεια κρατεί την κοινωνία. Η οικογένεια κάνει την κοινωνία να είναι η ίδια μία μεγάλη οικογένεια. Οικογένεια η οποία συνεργάζεται. Όταν η κοινωνία λέγει το «ναι» στον Θεό, ολόκληρη η κοινωνία, τότε υπάρχει ειρήνη και γαλήνη παντού. Το «ναι» στον αληθινό Θεό. Και το «ναι» αυτό να είναι πραγματικό ναι.

Το «ναι» στον Θεό, σημαίνει, ότι θα φροντίζεις τα

παιδιά σου και τις επερχόμενες γενεές. Αυτό σημαίνει, ότι έκανες συμφωνία με τον Θεό να μορφώνεις τα παιδιά σου με τον τρόπο που θέλει ο Θεός. Στη δική μας την περίπτωση, δηλαδή της Ελληνορθόδοξης Ομογένειας, αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Σημαίνει πρώτον, την κατηχητική παιδεία. Την παιδεία που θα δώσει στο παιδί την πίστη στον Θεό. Τη φροντίδα για την ψυχή του. Για το σώμα του. Για τον χαρακτήρα του. Και δεύτερον, σημαίνει την ελληνική παιδεία. Η ελληνική παιδεία, όχι μόνο δεν είναι επιζήμια για την θρησκευτική παιδεία και για τη σύνδεση του ανθρώπου με τον Θεό, αλλά βοηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση.

Το «ναι» στον Θεό, σημαίνει ένα ακόμη πράγμα. Σημαίνει την ιεραποστολή. Και πώς πρέπει να εννοήσουμε την ιεραποστολή; Η αληθινή ιεραποστολή σημαίνει αγάπη προς τον πλησίον. Βρήκες εσύ τον αληθινό Θεό και ζεις μέσα στην αγάπη Του και την ευτυχία Του; Δεν μπορείς και δεν πρέπει αυτό να το κρατήσεις μόνο για τον εαυτό σου. Πρέπει να ενδιαφέρεσαι για την ευ-

τυχία και την σωτηρία κάθε ανθρώπου που ζει πάνω σ' αυτόν τον πλανήτη. Κάθε άνθρωπος που δεν ενδιαφέρεται για την ιεραποστολή, δεν κάνει το θέλημα του Θεού. Το «ναι» το οποίο είπε στον Θεό δεν είναι πραγματικό «ναι». Δεν το εννοεί και δεν το εφαρμόζει σωστά.

Αυτά είναι τα βασικά πράγματα τα οποία εννοεί το «ναι» το δικό μας στον Θεό. Ας προσπαθήσουμε να τα εφαρμόζουμε καθημερινά στη ζωή μας. Αυτό θα μας κάνει περισσότερο ευτυχείς στην παρούσα ζωή, γιατί ο ίδιος ο Θεός θα κατοικεί και θα κάνει τον περίπατό Του μέσα μας και η παρουσία Του θα μας γεμίζει ευτυχία και χαρά. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι, ότι θα κληρονομήσουμε την αιώνια βασιλεία Του και θα ζούμε αιώνια μαζί Του, συμμετέχοντες και απολαμβάνοντες τη δική Του δόξα, μακαριότητα και αγιότητα.

(Νοέμβριος 2014)

Νοέμβριος / November

Δευτέρα
Monday

13

† Ἰωάννου ἀρχιεπ. ΚΠόλεως
τοῦ Χρυσοστόμου & Ἀνθούσης
μητρὸς αὐτοῦ

Τρίτη
Tuesday

14

Φιλίππου τοῦ Ἀπ., Γρηγορίου
Παλαμᾶ, Κων/νου τοῦ Ὑδραίου

Τετάρτη
Wednesday

15

Γουρία, Σαμωνᾶ, Ἐλπιδίου, Ἀβίβου
μαρτ. (Ἀρχὴ Νηστείας)

Πέμπτη
Thursday

16

† Ματθαίου Ἀποστόλου
& Εὐαγγελιστοῦ, Ἰφιγενείας

Παρασκευή
Friday

17

Γρηγορίου Νεοκαισαρείας,
Μαξίμου & Γενναδίου ΚΠόλεως

Σάββατο
Saturday

18

Ἀναστασίου Παραμυθ., Ρωμανοῦ,
Πλάτωνος μ.

Κυριακή
Sunday

19

† Θ' ΛΟΥΚΑ, Ἀβδιοῦ προφ., Ἡλιοδώρου & Ἀγαπίου μαρτ.

Νοέμβριος / November

Δευτέρα
Monday

20

Γρηγορίου Δεκαπολίτου ὁσ.,
Πρόκλου ΚΠόλεως

Τρίτη
Tuesday

21

† ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ
ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τετάρτη
Wednesday

22

Ὀνησίμου ἀποστ., Ἀνθίμου Κρήτης
ὁμολ., Ἰακώβου ἐν Εὐβοίᾳ

Πέμπτη
Thursday

23

Ἀμφιλοχίου ἐπ. Ἰκονίου, Γρηγορίου
Ἀκραγαντίνων, Ἰσχυρίωνος ἐπ.

Παρασκευή
Friday

24

Κλήμεντος ἐπ. Ρώμης,
Πέτρου Ἀρχιεπ. Ἀλεξανδρείας

Σάββατο
Saturday

25

† Αἰκατερίνης μεγαλομ.,
Μερκουρίου μεγαλ., Πέτρου ὁσίου

Κυριακή
Sunday

26

† ΙΓ' ΛΟΥΚΑ, Στυλιανοῦ ὁσ., Νίκωνος ὁσ. «Μετανοεῖτε», Ἀλυπίου ὁσ.



Νοέμβριος / November - Δεκέμβριος / December

Δευτέρα
Monday

27

Ἰακώβου Πέρσου, Γρηγορίου Σιναΐτου,
Γερασίμου, Ἀρσενίου ἐν Ράξω

Τρίτη
Tuesday

28

Στεφάνου τοῦ Νέου ὁσ. ὁμολ.,
Εἰρηνάρχου μάρτ.

Τετάρτη
Wednesday

29

Φαίδρου μάρτ., Διονυσίου Κορίνθου,
Παραμόνου, Φιλουμένου μ.

Πέμπτη
Thursday

30

† Ἀνδρέου ἀποστ. τοῦ Πρωτοκλήτου,
(Θρονική Ἑορτή Οἰκ. Πατριαρχείου)

Παρασκευή
Friday

1

Ναούμ προφ., Φιλαρέτου ἐλεήμονος,
Θεοκλήτου Λακεδαιμόνος

Σάββατο
Saturday

2

† Πορφυρίου ὁσίου Καυσοκαλυβίτου,
Ἀββακούμ προφ.

Κυριακή
Sunday

3

† ΙΔ' ΛΟΥΚΑ, Σοφονίου προφ., Ἀγγελῆ νεομ., Θεοδούλου ὁσ.

Δεκέμβριος / December

Δευτέρα
Monday

4

† Βαρβάρας μεγαλομ., Ἰωάννου
Δαμασκηνοῦ, Σεραφεῖμ ἱερομ.

Τρίτη
Tuesday

5

† Σάββα ὁσίου τοῦ ἡγιασμένου,
Διογένους μάρτ.

Τετάρτη
Wednesday

6

† Νικολάου ἀρχιεπ. Μύρων
τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ

Πέμπτη
Thursday

7

Ἀμβροσίου Μεδιολάνων,
Γερασίμου Εὐβοίας

Παρασκευή
Friday

8

Παταπίου ὁσ., Σωσθένους,
Ἀπολλώ, Κηφᾶ, Τυχικοῦ ἀποστ.

Σάββατο
Saturday

9

† Σύλληψις Ἀγ. Ἄννης μητρός
τῆς Θεοτόκου, Ἄννης, προφ.

Κυριακή
Sunday

10

† Γ' ΛΟΥΚΑ, Μηνᾶ τοῦ Καλλικελάδου, Ἐρμογένους, Εὐγράφου μ.

Μυστήριο Ζένον...

Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Σωτηρίου

Ο προφήτης είπε: «η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει υιό και θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ».

«Στη διηρημένη ανθρωπότητα, η άσαρκη θεότητα θα λάβει σάρκα. Αυτή θα φέρει την απαλλαγή απ' τα πάθη. Ο άσαρκος αυτός Θεός θα κρεμασθεί από αγνώμονα λαό και με τη θέλησή Του θα υποστεί όλα τα πάθη» αποφθεγματίσε ο Σόλων.

«Ο δίκαιος χωρίς να έχει αδικήσει, θα μαστιγωθεί, θα δαρεί και τέλος θα σταυρωθεί» έγραφε ο Πλάτων.

Διαβάζεις τα ανωτέρω και απορείς. Δεν είναι όλα αυτά προφητείες; Και απορείς περισσότερο, σαν σκέφτεσαι πως το πλήρωμα του χρόνου ήλθε. Ο Εμμανουήλ, δηλαδή ο «μαζί μας ο Θεός» γεννήθηκε. Όλα αυτά πληρώθηκαν στο πρόσωπο του υιού της Παρθένου. Και όμως. Για τους Έλληνες η ενανθρώπηση του Θεού ήταν μωρία. Για τους Ιουδαίους σκάνδαλο. Πώς και γιατί;

Πολύ απλό να το καταλάβεις. Αυτοί που τα είπαν δεν ήταν ο καθένας. Ήταν πνεύματα μεγάλα. Αν θέλεις, ήταν πνεύματα, που είχαν εισέλθει, είχαν ζήσει το μυστήριο. Ποιο μυστήριο; Το μυστήριο της ενανθρώπησης του Θεού. Μάλιστα! Ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος

και μάρτυρας μιλάει για προ Χριστού χριστιανούς. Και αυτούς εννοεί.

Τούτο το μυστήριο είναι ξένο και παράδοξο. Το σπήλαιο γίνεται ουρανός. Η Παρθένος χερουβικός θρόνος. Η φάτνη χωρίο, στο οποίο χωρεί ο αχώρητος. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Ο άυλος, υλικός. Ο αχώρητος, χωρητός. Ποιος νους μπορεί να χωρέσει αυτά; Ποια λογική να τα κατανοήσει; Να τα ερμηνεύσει; Να τα δεχθεί; Όντως για τον κοινό λογικό νου αυτά είναι μωρία και σκάνδαλο.

Το μυστήριο δεν ερμηνεύεται. Δεν δέχεται ορισμούς και περιορισμούς. Δεν ψηλαφίζεται. Δεν ανατέμνεται. Μόνον το ζουν όσοι το πιστεύουν. Και το πιστεύουν όσοι το ζουν και μετέχουν. Όσοι αίρονται πάνω απ' την κοινή λογική. Όσοι βγαίνουν απ' τα όρια του πεπερασμένου. Όσοι δεν αρκούνται στη ρουτίνα της καθημερινότητας. Όσων το πνεύμα δεν θολώνεται απ' την μπόχα της αμαρτίας.

Χριστούγεννα! Ο Θεός γίνεται άνθρωπος και είναι μαζί μας. Μυστήριο μέγα. Ξένο και παράδοξο. Για τους Έλληνες μωρία. Για τους Ιουδαίους σκάνδαλο. Για τους Χριστιανούς σωτηρία.

Χριστιανός του εικοστού πρώτου αιώνα. Του αιώνα

των πυρηνικών όπλων και των διαστημοπλοίων. Των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του εκμηδενισμού των αποστάσεων. Του μεγαπλουτισμού και της πιο εξανθρωπισμένης φτώχειας. Των πιο πιθανών ανέσεων και των πιο πρωτογονικών στερήσεων. Της ασύδοτης ελευθερίας και της μονοκρατορικής ή ολοκληρωτικής δικτατορίας – ερμήνευε σκλαβιάς. Εσύ χριστιανός. Κι εγώ χριστιανός. Και όλοι οι βαφτισμένοι χριστιανοί. Αλλά τι χριστιανοί; Θερμοί, ψυχροί ή χλιαροί: Ζωντανοί ή του γλυκού νερού; Στα χαρτιά ή στην ουσία; Της θεωρίας ή της πράξης; Της επιφάνειας ή του βάθους; Ο Θεός και ο καθένας για τον εαυτό του μόνο γνωρίζει τι είδους χριστιανός είναι. Μα όποιος δεν ζει το μυστήριο, γι' αυτόν το μυστήριο δεν είναι σωτηρία. Μπορεί να είναι μωρία ή σκάνδαλο ή οτιδήποτε άλλο, αλλ' όχι σωτηρία.

Τη Χριστουγεννιάτικη περίοδο μιλούμε για ειρήνη, για δικαιοσύνη, για ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνικά προβλήματα, ηθικά ζητήματα. Αυτά όμως είναι τα προϊόντα του βιώματος του μυστηρίου. Πόσοι μιλούν για το μυστήριο; Όσοι το ζουν. «Απ' το περίσσειμα της καρδιάς λαλεί το στόμα».

Στην περίοδο του κορωνοϊού έχουμε όλοι κουρασθεί. Πολλοί μιλούν και μιλούν παράξενα. Αυτοί νομίζουν, ότι

τα ξέρουν όλα. Συγχέουν το μυστήριο με τον τρόπο παραλαβής του. Δεν θέλουν να καταλάβουν, ότι σαν Χριστιανοί και Εκκλησία ζούμε μέσα σε μια κοινωνία που έχει κυβερνήσεις και νόμους. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία πρέπει να σεβόμαστε και την κυβέρνηση και τους νόμους εφ' όσον δεν αντιτίθενται στην πραγματική αλήθεια της πίστης μας. Η Εκκλησία μας στον Καναδά δεν ξεφεύγει από την αληθινή μας πίστη. Παρακαλώ όλους να μη πάνε στα άκρα. Όλοι να κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων τώρα που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, αλλά και πάντοτε. Τα υπόλοιπα είναι δικαιολογίες και πολλές φορές αποτελέσματα εγωισμού.

Ζήσε, Χριστιανέ, το μυστήριο. Ζώντας το δεν θα φαντάζεσαι και δεν θα εντυπωσιάζεις. Αλλά το ζήσιμό του είναι δυνατότερο από ατομική ενέργεια. Είναι ενέργεια ακατάλυτη, της οποίας τα προϊόντα θα είναι η ειρήνη, η δικαιοσύνη και κάθε αρετή και το τελικό της αποτέλεσμα το ανέβασμά σου στη βασιλεία των ουρανών. Αυτή είναι και η ευχή μου και η ολόθερμη προσευχή μου για τα Χριστούγεννα και το Νέο Έτος.

(Δεκέμβριος 2021)

Δεκέμβριος / December

Δευτέρα
Monday

11

Δανιήλ & Λουκά τῶν Στυλιτῶν,
Νικηφόρου Φωκᾶ Βασιλέως

Τρίτη
Tuesday

12

† Σπυρίδωνος ἐπ. Τριμυθοῦντος,
Ἰωάννου ὁσ. Ζιχνῶν

Τετάρτη
Wednesday

13

Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Εὐγενίου,
Μαρδαρίου, Ὁρέστου μ.

Πέμπτη
Thursday

14

Θύρσου, Λευκίου, Καλλινίκου,
Ἀπολλωνίου, Φιλήμονος, Ἄρριανου

Παρασκευή
Friday

15

† Ἐλευθερίου ἱερομάρτυρος
& Ἀνθίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ

Σάββατο
Saturday

16

Ἀγγαίου πρ., Μοδέστου,
Θεοφανοῦς βασιλίσσης

Κυριακή
Sunday

17

† ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ (Προπατόρων),
Διονυσίου Αἰγίνης, Δανιήλ & Τριῶν Παίδων

Δεκέμβριος / December

Δευτέρα
Monday

18

Σεβαστιανῶ & Ζωῆς, Μοδέστου
ἱερομ., Φωκᾶ μάρτ.

Τρίτη
Tuesday

19

Βονιφατίου & Ἀγλαίας, Ἄρεως,
Θεσσαλονίκης μάρτ.

Τετάρτη
Wednesday

20

† Ἰγνατίου ἐπ. Ἀντιοχείας
τοῦ Θεοφόρου, Φιλογονίου

Πέμπτη
Thursday

21

Ἰουλιανῆς & τῶν σὺν αὐτῇ 500 μ.

Παρασκευή
Friday

22

† Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας,
Θεοδότης & τριῶν παίδων αὐτῆς

Σάββατο
Saturday

23

† Τῶν ἐν Κρήτῃ
Ἁγίων Δέκα Μαρτύρων

Κυριακή
Sunday

24

† ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ,
Εὐγενίας ὁσιοπαρθενομάρτυρος



Δεκέμβριος / December

Δευτέρα
Monday **25** † Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τρίτη
Tuesday **26** † Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου,
Εὐθυμίου Σάρδεων ὁμολ.

Τετάρτη
Wednesday **27** † Στεφάνου πρωτομάρτυρος καί
Ἀρχιδιακ., Θεοδώρου τοῦ Γραπτοῦ

Πέμπτη
Thursday **28** Τῶν ἐν Νικομηδείᾳ Δισμυρίων μ.,
Μυγδονίου μάρτυρος

Παρασκευή
Friday **29** Τῶν ἁγίων 14.000 Νηπίων
ὑπὸ Ἡρώδου ἀναιρεθέντων

Σάββατο
Saturday **30** † Ἀνυσίας ὀσιομάρτυρος,
Γεδεών ὀσιομάρτυρ. Καρακαλληνοῦ

Κυριακή
Sunday **31** † ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ,
Ἰωσήφ μνήστορος,
Μελάνης ὁσ. τῆς Ρωμαίας

Ἰανουάριος / January 2024

Δευτέρα
Monday **1**

Τρίτη
Tuesday **2**

Τετάρτη
Wednesday **3**

Πέμπτη
Thursday **4**

Παρασκευή
Friday **5**

Σάββατο
Saturday **6**

Κυριακή
Sunday **7**



Ο Σεβασμιώτατος ως μέλος της Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το έτος 2019, όταν η Μητρόπολη Τορόντο ανυψώθηκε σε Αρχιεπισκοπή και ο Σεβασμιώτατος από Μητροπολίτης έγινε Αρχιεπίσκοπος Καναδά.



Ο Σεβασμιώτατος με ιερείς της Εκκλησίας του Καναδά.



Ο Σεβασμιώτατος με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ιάκωβο και τους Αρχιερείς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.



Αγκάθια ή λουλούδια;

Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Σωτηρίου

Ο Κώστας και ο Παύλος ήταν φίλοι. Χρόνια πολλά είχαν άπειρη φιλία. Κάποια άτυχη μέρα μαλώσανε και χαλάσανε τις καρδιές τους και σταμάτησαν να μιλούν ο ένας στον άλλο.

Όταν ήρθε η γιορτή του Κώστα, ο Παύλος σκέφθηκε να εκφράσει τα αισθήματά του, αυτά που ακριβώς ήταν, για τον φίλο του τον Κώστα. Μπήκε στο περιβόλι του και διάλεξε τα πιο χειρότερα αγριόχορτα και τα πιο χειρότερα αγκάθια. Τα έκανε ένα μπουκέτο και τα έστειλε στη γιορτή του Κώστα.

Μόλις το πήρε ο Κώστας δεν είπε τίποτε. Έμεινε ήρεμος και ήσυχος. Η γυναίκα του, όμως, έγινε έξω φρενών. Της λέει ο Κώστας. Δεν πειράζει γυναίκα, θα δούμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα.

Ενάμιση μήνα αργότερα, ήρθε η γιορτή του Παύλου. Ο Κώστας, βγαίνει κι αυτός στον κήπο του και μαζεύει τα ωραιότερα λουλούδια του κήπου. Τριαντάφυλλα, γαρύφαλλα, μενεξέδες. Τα κάνει ένα ωραίο μπουκέτο για να το στείλει με τις καλύτερες ευχές του, στον πρώην φίλο του, και που ακόμη τον θεωρούσε φίλο, στον Παύλο.

Μόλις η γυναίκα του είδε αυτό το ωραίο μπουκέτο, τότε ήταν που έγινε τίγρης. Αλλά, ο Κώστας της λέει. Περίμενε ένα λεπτό να μιλήσουμε. Ο καθένας ό,τι έχει στον κήπο του αυτό στέλνει στον άλλο. Εκείνος είχε αγριόχορτα και αγκάθια και αυτά μας έστειλε. Εμείς έχουμε ωραία και εύοσμα λουλούδια, αυτά θα στείλουμε. Ηρέμησε τότε η γυναίκα του και στείλανε τις καλύτερες ευχές τους μ' αυτά τα ωραία λουλούδια.

Μόλις ο Παύλος πήρε το όμορφο μπουκέτο με τις ωραίες ευχές, δεν άντεξε. Σηκώθηκε με τη γυναίκα του και πήγαν και βρήκαν τον Κώστα και τη γυναίκα του και τους ζήτησαν συγγνώμη και αποκαταστάθηκε έτσι η πρώην φιλία τους. Έγινε το θέλημα του Θεού, και όχι του διαβόλου.

Να καλλιεργούμε τον κήπο της ψυχής μας για να έχουμε λουλούδια των αρετών να δίνουμε και όχι να δίνουμε τα αγκάθια της κακίας.

(Ιούνιος - Ιούλιος 2007)



Ποιος πρέπει να είναι ο απόφοιτος της Θεολογικής Ακαδημίας και μέλλον ιερέυς

Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Σωτηρίου

Ο Διογένης με το φανάρι του ψάχνει τον τέλειο άνθρωπο. Οι προφήτες περιμένουν τον Μεσσία. Οι αρχαίοι Έλληνες σοφοί προσβλέπουν στον δυνατό που θα έλθει από τους ουρανούς να σώσει την ανθρωπότητα.

Στην προβατική κολυμβήθρα ο Ιησούς ρωτά τον παραλύτο: «Θέλεις ύγιής γενέσθαι»; Ο παραλυτικός δεν απαντά ναι ή όχι. Λέγει «άνθρωπον οὐκ ἔχω».

Ο Χριστός δεν είναι απλώς ο τέλειος άνθρωπος. Είναι ο Θεάνθρωπος. Αποδεικνύεται για τον παραλυτικό ο άνθρωπος. Του προσφέρει αυτό που χρειάζεται. «Πάρε, του λέγει, το κρεβάτι σου. Περπάτα και πήγαινε στο σπίτι σου.» Ο παραλυτικός βρίσκει τον άνθρωπο που ζητούσε και περισσότερο.

Ο απόφοιτος της Ακαδημίας μας και μέλλον ιερέυς, πρέπει να είναι ο τέλειος άνθρωπος, όσο ανθρωπίνως αυτό είναι δυνατό. Πρέπει να συνεχίζει το έργο του Χριστού και των αποστόλων. Πρέπει να είναι άνθρωπος για τον συνάνθρωπο. Η ανθρωπιά του ανθρώπου για τον άνθρωπο. Ο μιμητής του Χριστού. Η ζωντανή εικόνα του Χριστού.

Στο διάβα της ζωής, ο κάθε άνθρωπος κάποτε βρίσκεται στη θέση του παραλύτου. Ζητά άνθρωπο. Αυτή

τη στιγμή, ο απόφοιτος, ο μέλλον ιερέυς, πρέπει να είναι ο πραγματικός άνθρωπος. Ο τέλειος άνθρωπος για τον συνάνθρωπο. Το έργο του Χριστού και της Εκκλησίας είναι τον πληγωμένο στη ζωή να μη τον εγκαταλείπει. Να του επουλώνει τις πληγές. Να τον θεραπεύει. Να του δίδει το χέρι. Να τον βοηθεί να σηκωθεί.

Τέτοιον θέλει ο Χριστός και η Εκκλησία τον απόφοιτο. Τέλειο άνθρωπο. Πώς θα το επιτύχει αυτό; Με την πίστη στο Θεό, που φύτευσαν στη ψυχή του οι γονείς του. Με τα εφόδια που πήρε από την Θεολογική μας Ακαδημία. Με την πειθαρχία που θα επιβάλει στον εαυτό του, για να γίνεται καθημερινά καλύτερος.

Ο απόφοιτος, ο ιερέας, κρίνεται από την κοινωνία με δύο κριτήρια: Της πίστης του και της συμπεριφοράς του προς τον συνάνθρωπο. Τα δύο αυτά κριτήρια, θα είναι τα ίδια στην δεύτερη Παρουσία του Χριστού και στην τελική και δικαία κρίση για τον κάθε άνθρωπο.

Απόφοιτε της Ακαδημίας. Ιερέυ του Υψίστου. Να είσαι άνθρωπος για τον συνάνθρωπο. Για να σώζεις εκείνον και να σώζεσαι κι εσύ.

(Μάιος 2009)



Ο Σεβασμιώτατος με τον πάπα Ιωάννη Παύλο Β' (αριστερά)
και καρδινάλιους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.



Ο Σεβασμιώτατος με σημαίνουσες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτικού κόσμου.



Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, τον άρχοντα κ. Ιωάννη Χριστοδούλου (αριστερά) και τον πρέσβη της Ελλάδος στον Καναδά, κ. Ιωάννη Θωμόγλου (δεξιά).







Από την ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου στον Καναδά (25 Μαΐου - 2 Ιουνίου 1998).





Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.



Με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Διόδωρο (αριστερά) και τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ιάκωβο (δεξιά).





Ο Σεβασμιώτατος ως συνοδικός τα έτη 2018-2019
υπογράφει τον τόμο της Ινδίκτου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΝΑΔΑ



ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΝΤΜΟΝΤΟΝ, ΑΛΜΠΕΡΤΑ



ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΟΝΤΡΕΑΛ



ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ-ΟΝΤΑΡΙΟ



ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ-ΤΟΡΟΝΤΟ



ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΤΟΡΟΝΤΟ



ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΤΟΡΟΝΤΟ



ΑΓΙΟΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ



ΥΠΑΠΑΝΤΗ-ΒΙΚΤΩΡΙΑ,
ΒΡΕΤΑΝ. ΚΟΛΟΜΒΙΑ



ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ



ΜΟΝΗ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΣΣΑΣ



ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΟΝΤΑΡΙΟ



ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΟΝΤΑΡΙΟ

Ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΝΑΔΑ



ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ-ΟΝΤΑΡΙΟ



ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΟΝΤΑΡΙΟ



ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ-ΟΝΤΑΡΙΟ



ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΤΟΡΟΝΤΟ



ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ-ΟΝΤΑΡΙΟ



ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΑ ΣΚΩΤΙΑ



ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ-REGINA



ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΤΟΡΟΝΤΟ



ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ-ΟΤΑΒΑ



ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ



ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-NEW BRUNSWICK



ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ-ΤΟΡΟΝΤΟ

ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΕ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΝΑΔΑ



ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΡΟΝΤΟ



ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ:
“Μελετώντας τό παρελθόν, όραματιζόμενοι τό μέλλον”.
(Καναδάς, Όκτώβριος 2014)



ΝΕΟΛΑΙΑ & ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΤΗΣ Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΝΑΔΑ





Με τους βοηθούς Επισκόπους και τους ιερείς της Αρχιεπισκοπής Καναδά.





Ίερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου Τορόντο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ
ONTARIO-CANADA

Φωτογραφίες - κείμενα:
Άρχεϊο Γ. Αρχιεπισκοπής Καναδά

Σχεδιασμός:
ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ / Νίκος Ντρετάκης
www.kazanakis.gr