

Ὀδοιπορικὸ

Ὁρθόδοξης Ἱεραποστολῆς στὴν Ἀνατολή

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Τεύχος 81 Ὀκτώβριος-Δεκέμβριος 2022



Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα

Αγαπητοί μου αδελφοί χαίρετε εν Κυρίω.

Με τη χάρη του Τριαδικού Θεού προετοιμαζόμαστε σωματικά και ψυχικά για την υποδοχή του Θείου Βρέφους, το οποίο θα λάβει σάρκα και οστά ανθρώπινα, όπως τα δικά μας. Θα γίνει ένας από μας, για να μας δώσει την δυνατότητα να τον οικειοποιηθούμε, να τον θεωρήσουμε δικό μας και με αυτό τον τρόπο να δούμε και να ακούσουμε αυτά που έχει να μας παρουσιάσει και να μας πει. Τη διδασκαλία Του, τα θαύματά Του, το ενδιαφέρον, τη στοργή και την αγάπη Του για εμάς, για τον καθένα από εμάς. Να μας βοηθήσει να αντιληφθούμε τις πραγματικές δυνατότητες και του πραγματικού σκοπού της ύπαρξης του ανθρωπίνου γένους, που δεν είναι τίποτε άλλο πέρα από τον ουρανό, από τον παράδεισο, από την βίωση της Χάριτος του Θεού στην αιωνιότητα.

Αυτά τα Χριστούγεννα ας δώσουμε την δυνατότητα στην ψυχή μας να βιώσει αυτή την έλευση του Χριστού εσωτερικά και πνευματικά. Να την αφήσουμε να ανοίξει, να καθαρήσει και να υποδεχθεί την αγάπη του Θεού, να την αφήσουμε να διαφεντέψει τον εσωτερικό μας κόσμο, που θα ανακλαστεί και θα φανερωθεί με τις σκέψεις μας, τα λόγια μας, τις πράξεις μας, τη συμπεριφορά μας. Όλα αυτά να έχουν αφετηρία αλλά και τελικό σκοπό την αγάπη Του.

Και όταν θα κληθούμε να κάνουμε τα δώρα μας, όπως οι άγιες αυτές ημέρες και τα έθιμά μας μας προτρέπουν, να χαρίσουμε στους ανθρώπους που αγαπάμε, είτε τους γνωρίζουμε είτε όχι, τα δώρα του Χριστού, τις πνευματικές αρετές που δρουν ως πνευματικά εργαλεία για να έρθουμε εγγύτερα και να Τον οικειοποιηθούμε.

Να δωρίσουμε στους συνανθρώπους μας τη συγγνώμη μας και το ευχαριστώ μας, τη στοργή και το ενδιαφέρον μας, την έννοια μας και την αγάπη μας. Να τους προσφέρουμε την αλληλεγγύη μας και την αυταπάρνηση μας, την ταπείνωση και την προθυμία μας,



την προσπάθεια και την θυσία μας. Να τους συνδράμουμε, να τους νιώσουμε και να τους ζήσουμε σαν αδελφούς μας, σαν τον εαυτό μας, όπως ακριβώς μας είπε και έκανε για μας ο Ερχόμενος Κύριός μας.

Κι ας μην νοιαστούμε ποιος είναι ο άλλος, ο συνάνθρωπός μας. Ας μην αντιδράσουμε μόνο στη δική του συμπεριφορά απέναντί μας. Αλλά ας λάβουμε την πρωτοβουλία να τον αγαπήσουμε. Όποιος κι αν είναι, ό,τι κι αν είναι, όπου και αν είναι. Απροϋπόθετα. Γιατί η βίωση της χάριτος του Θεού συντελείται στην ψυχή μας και είναι προσωπική υπόθεση. Εκπηγάζει και καθορίζει το πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και την ύπαρξή μας. Το πώς αλληλεπιδρούμε με αυτά. Ο χαριτωμένος άνθρωπος εκπέμπει την χάρη του Θεού την οποία προσέλαβε και βιώνει. Γίνεται κατά χάριν Θεός και ενεργεί ως κατά χάριν Θεός, ως Άγιος.

Σ' αυτά τα Χριστούγεννα αγαπητοί μου αδελφοί ας οικειοποιηθούμε την αγιότητα, ας δωρίσουμε τα χαρίσματά της, και ας βιώσουμε τον χορηγό της, τον Κύριο της ζωής μας Ιησού Χριστό.

Είθε να βιώσουμε τα Χριστούγεννα με το Χριστό.

Μετά πολλής αγάπης εν Κυρίω,

† ο Νέας Ζηλανδίας Μύρων

Τα Χριστούγεννα

Τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή πλημμυρισμένη με μυστήρια ‘ξένα και παράδοξα’. Μυστήρια που μπορούν να οδηγήσουν το μικρό ανθρώπινο εγκέφαλο και τη λογική από την πλήξη στην έκπληξη. Ο προαιώνιος Λόγος του Θεού, ο αόρατος, ο απερίληπτος, ο ασώματος, το φως εκ του φωτός, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, η απαράλλακτη Εικόνα του Θεού, φορά σάρκα για τη σάρκα, και νοερή ψυχή για την δικιά μου σκοτεινή και τραυματισμένη ψυχή. Και ο μεγάλος Θεός γίνεται ταπεινός άνθρωπος, κατεβαίνει στο βούρκο της γης για να σηκώσει τον παραδομένο στο φαύλο κύκλο της ηδονής και της οδύνης άνθρωπο: *Ο υπάρχων γίνεται, ο άκτιστος κτίζεται, ο αχώρητος χωρείται.. και ο πλουτίζων πτωχεύει. Πτωχεύει γαρ την εμὴν σάρκα, ἵνα ἐγὼ πλουτήσω τὴ αὐτοῦ θεότητι!*

Ο παντοδύναμος Θεός θα μπορούσε με την δύναμη Του να σώσει τον άνθρωπο. Δεν το έπραξε όμως γιατί οι ενέργειες Του χαρακτηρίζονται πρώτα από την δικαιοσύνη και μετά από την δύναμη. Ο άνθρωπος εγκατέλειψε τον δημιουργό Του. Δίκαιη συνέπεια αυτής της επιλογής του για αυτονομία από την Πηγή της Ζωής ήταν ο θάνατος ο πνευματικός και ο σωματικός. Όπως όμως ελεύθερα ο άνθρωπος εξαπατήθηκε από τον διάβολο, πάλι ήταν δίκαιο μόνον ο άνθρωπος να νικήσει τον διάβολο. Ο άνθρωπος αυτός έπρεπε να είναι ΝΕΟΣ άνθρωπος χωρίς την κληρονομική αρρώστια της παρακοής και της ανταρσίας. Δεν θα έπρεπε για αυτόν να ισχύσει αυτό που ο Δαβίδ εκφράζει τόσο παραστατικά: *ιδού γαρ εν ανομίαις συνελλήφθην και εν αμαρτίαις εκίσησέ με ἡ μήτηρ μου!* Έπρεπε, συνεπώς, ο άνθρωπος να είναι **Θεάνθρωπος**. Αυτός λοιπόν ο τρόπος της σωτηρίας, που συνδυάζει δικαιοσύνη κι αγάπη, ήταν ο πιο προσαρμο-

σμένος στην ανθρώπινη αδυναμία και ο πιο αντάξιος του Θεού!

Ο Χριστός τίκτεται μυστηριωδώς. Δε γεννιέται σύμφωνα με τους νόμους της φύσεως αλλά από την **Παρθένο Μαρία**, από μία γυναίκα που δεν ήρθε σε σαρκική συνάφεια με άνδρα, από μία γυναίκα εξαγνισμένη από την αδιάλειπτη προσευχή και την συνομιλία με το Θεό στα Άγια των Αγίων! **Όπου γαρ βούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξις.** Γιατί άραγε ο Ιησούς Χριστός γεννιέται από μία Παρθένο; Ο Ιερός Χρυσόστομος απαντά: Όπως ένας τεχνίτης όταν βρει μια ωραία ύλη κατασκευάζει πιο όμορφο το αγγείο του, έτσι κι ο Χριστός μόνον με το αμόλυντο σώμα της αγνής Παρθένου μπορούσε να σαρκωθεί. Άλλωστε ο νέος άνθρωπος, ο Θεάνθρωπος, μόνον από αγνό τοκετό μπορούσε να προέλθει. Όπως στην πρώτη δημιουργία δεν ήταν δυνατό να υπάρξει άνθρωπος πριν ο Θεός πάρει στα χέρια του τον πηλό, έτσι και το άρρωστο ανθρώπινο σώμα δεν μπορούσε να γίνει καινούργιο αν δεν γινόταν ρούχο του δημιουργού του. Στην πρώτη Δημιουργία ο Αδάμ χωρίς τη συμμετοχή γυναίκας «γέννησε» τρόπον τινά την Εύα. Στη δεύτερη δημιουργία η γυναίκα, η Παναγία, χωρίς τη συμμετοχή άνδρα, τίκτει τον Ιησού Χριστό, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η ισοτιμία των δύο φύλων. Όπως ο Θεός δεν άφησε ελλιπή τον Αδάμ όταν αφαίρεσε την πλευρά του για να πλάσει τη γυναίκα του, έτσι κι όταν έπλασε τον έμψυχο ναό Του δεν κατάργησε την Παρθενία της Θεοτόκου. Αν προερχόταν τέλος ο Ιησούς από συνηθισμένο γάμο δεν θα πίστευαν ότι είναι Θεός. Ο ασυνήθιστος τρόπος της γέννησης του μας υποβοηθά να αποδεχθούμε ολοκληρωτικά την θεότητα του.

Μυστήριο όμως είναι και το εξής: Ο Λόγος του Θεού επί εννέα μήνες στη μήτρα της

Παρθένου λάμβανε την ανθρώπινη μορφή και επί τριάντα τρία χρόνια περπάτησε σε αυτόν τον Πλανήτη και συναναστράφηκε με εμάς τους ανθρώπους. Κι όμως δεν έπαψε να είναι μαζί με τον Πατέρα Του στον Ουρανό: Όλος ην εν τοις κάτω και τοις άνω ουδόμενος απήν ο απερίγραπτος Λόγος... Συγκατάβασις γαρ θεϊκή, ου μετάβασις δε τοπική γέγονεν (Χαιρετισμοί).

Τα μυστήρια των Χριστουγέννων απαιτούν προσέγγιση όχι με ερευνητική και απορριπτική διάθεση αλλά με σιωπή και δάκρυα, με ευχαριστία και δοξολογία: *Στέργειν μεν ημάς ως ακίνδυνον φόβω, ράον σιωπή!* Υπάρχουν πολλοί που χαμογελούν ειρωνικά μόλις ακούνε τέτοια παράδοξα γεγονότα. Ο άγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος τους απαντά: Δεν θα ήταν και τόσο μεγάλη αυτή η γέννηση, αν μπορούσες να την κατανοήσεις εσύ που ούτε την δικιά σου γέννηση δεν γνωρίζεις ή μάλλον έχεις κατανοήσει ένα τόσο μικρό μέρος, που ντρέπεσαι να το πεις κιόλας! Πρέπει προηγουμένως να κοπιάσεις να εξηγήσεις την δικιά σου σύλληψη, διαμόρφωση, τη γέννησή σου, τη σύνδεση ψυχής και σώματος, νου και ψυχής, λόγου και νου... **Όταν όμως δε γνωρίζεις τη δικιά σου γέννηση τότε πώς θα γνωρίσεις τη γέννηση του Θεού;** Εάν δεν πιστεύεις ότι ο Υιός έχει γεννηθεί επειδή δεν μπορείς να το κατανοήσεις, είναι καιρός να απορρίψεις πολλά όντα τα οποία δεν κατενόησες και προ πάντων τον ίδιο τον Θεό. Ο ίδιος ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος τρέμει μπροστά στην ασύλληπτη πραγματικότητα της γέννησης του Θεού κι ομολογεί: *Συγχωρέστε με σας παρακαλώ που νοιώθω αδύναμος να συνεχίσω το λόγο. Φοβούμαι να προχωρήσω στην έρευνα των πιο σημαντικών, δεν κατέχω τον τρόπο, δεν ξέρω. Πού να στρέψω το λόγο; Τι να πω; Για ποιο να μιλήσω; Βλέπω την μητέρα, αντικρίζω το παιδί.. Νικιέται ο φυσικός νόμος, νικιέται η τάξη του κόσμου όταν ακούγεται το 'θέλω' του Θεού! Ο Μονογενής, ο οποίος υπάρχει πριν αρχίσουν οι αιώνες, αυτός που δεν emπίπτει στις ανθρώπινες*

αισθήσεις, ο ασύνθετος, ο ασώματος, περιβλήθηκε το σώμα μου που υπόκειται στη φθορά. Γιατί; Επειδή οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα μάτια τους παρά στ' αυτιά τους. Γι' αυτό ο Θεός ανέχθηκε να παρουσιαστεί με σώμα μπροστά στα μάτια μας για να διαλύσει τις αμφιβολίες που είχαμε ακούγοντας τα λόγια Του.

Ο άγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος αναφερόμενος στον τρόπο εορτασμού των Χριστουγέννων χρησιμοποιεί στην περίφημη ομιλία του μια γλώσσα που πολλοί θα τη χαρακτήριζαν φανατική κι ακραία: *Μην στολίσουμε τα προπύλαια, ας μην χορτάσουμε τα μάτια μας, ας μην τέρψουμε την ακοή μας ας μην κάνουμε θηλυπρεπή την όσφρησή μας, ας μην διαφθείρουμε την γεύση μας με πολλά κι ωραία φαγητά, ας μην φορτωθούμε χρυσαφικά, ας μην μεταχειρισθούμε βαψίματα που κάνουν ψεύτικη τη φυσική ομορφιά και καταστρέφουν την εικόνα'. Ο άγ. Συμεών ο Θεολόγος συμπληρώνει: 'Καλότυχος είναι εκείνος που έχει δει το φως του κόσμου, δηλ. το Χριστό να μορφώνεται μέσα του, γιατί αυτός θα γίνει **μητέρα του Χριστού**, έχοντας το Χριστό μέσα του σαν βρέφος όπως έχει ο ίδιος υποσχεθεί: *μητέρα μου και αδελφοί μου είναι αυτοί που ακούνε τον λόγο του Θεού και τον πράττουν.**

Ο Θεός γίνεται άνθρωπος προκειμένου να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Υψώσου από τη γη, από τα γήινα, για να προσφέρεις την αγάπη σου όλη σε Εκείνον που κατεβαίνει τώρα στη γη για σένα. Αν δεν έχεις τίποτε άλλο να του προσφέρεις για δώρο όπως οι μάγοι κι οι ποιμένες, βγάλε από πάνω σου τις αμαρτίες και ας τις προσφέρεις σ' Εκείνον. Καθάρισε με το λουτρό της Εκκλησίας το σπήλαιο μέσα σου της Βηθλεέμ. **Ο του Θεού Λόγος, εφάπαξ κατά σάρκα γεννηθείς, αεί γεννάται θέλων κατά Πνεύμα τοις θέλουσι και γίνεται βρέφος εαυτόν εν εκείνοις διαπλάττων ταις αρεταίς'.**

Σωτήρης Δεσπότης
Καθηγητής Πανεπιστημίου ΕΚΠΑ

Ο Ιεράρχης!!!

Είχα την εύλογία, τη προσκλήσει Του και υπό τις οδηγίες Του να διακονήσω στην Ίεραποστολή τής Άπω Ανατολής, όντος Αύτου Μητροπολίτου τής Ίερᾶς Μητροπόλεως Κορέας.

Στὸ Βιογραφικὸ καὶ τὸ τεράστιο ἔργο στὰ ἐπὶ 66 ἔτη τῆς Ίερωσύνης Του (1956-2022), δὲν εἶμαι εἰς θέσιν, οὔτε καὶ ὁ ἀρμόδιος νὰ ἀναφερθῶ. Ὅμως, παραθέτω κατωτέρω τὴν πρὸς ἐμὲ ἐπιστολήν Του, πού καταναγάζει τὸν ΙΕΡΑΡΧΗΝ!!!

Νικόλαος Ἡλιόπουλος



Ο Πισιδίας Σωτήριος
Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Καπυόνγκ Κορέας

9 Σεπτεμβρίου 2014

Αξιότιμον
Κύριον Νικόλαον Ηλιόπουλον
Πρόεδρον Πατριαρχικοῦ Ἰδρύματος Ὁρθοδόξου Ίεραποστολῆς Ἄπω Ανατολῆς
Γουναροπούλον 3, ΖΩΓΡΑΦΟΥ
GREECE
Αγαπητέ μοι κ. Ηλιόπουλε,

Μετά από πολλές σκέψεις απεφάσισα να σας απευθύνω την επιστολή αυτή για να σας εκφράσω τις ανυπέβλητες δυσκολίες που έχω, στο να συμμετάσχω στην εκδήλωση την οποία προγραμματίζετε, ως Πατριαρχικό Ίδρυμα Ο.Ι.Α.Α. με θέμα τα 40 χρόνια της διακονίας μου στην Κορέα.

Σας ζητώ συγγνώμην, διότι εμφανίζομαι να υπαναχωρώ στην αρχική μου απάντηση στην σχετική πρότασή σας, αλλά όσον το σκέπτομαι αυτό το θέμα, εδώ στην ησυχία του Μοναστηριού μας, αναστατώνομαι ψυχικά!

Πως είναι δυνατόν η συνειδήσή μου να αντέξει μια εκδήλωση που θα έχει ως θέμα το πρόσωπόν μου, για μια ιερή διακονία που ξεκίνησε και συνεχίστηκε απλά και ταπεινά, με τις συνεχείς θαυμαστές επεμβάσεις του Αρχηγού της Πίστεώς μας Ιησού Χριστού και τις θυσίες τόσων αδελφών ες Ελλάδας και Κορέας!

Σε μια περίοδο κρίσεως, αναστατώσεως των πάντων, διωγμών και μαρτυριών χιλιάδων Ὁρθοδόξων αδελφών, να κάθομαι στην πρώτη θέση της αιθούσης και να ανεβαίνουν οι ομιλητές να παρουσιάζουν...

Συγγνώμην, αλλά, και μόνον που το σκέπτομαι δεν το αντέχω! Αφήνω που θα υπάρξουν και άνθρωποι που θα σκανδαλιστούν, καθώς ξέρουν τον σύνδεσμό μου με το Πατριαρχικό Ίδρυμα: «'Ωστε ο π. Σωτήριος τους έβαλε να τον τιμήσουν»!!! Αλλά, και άλλου είδους αντιδράσεις θα υπάρξουν, μη εποικοδομητικές.

Γι αυτό σας παρακαλώ, κατανοώντας τις προσωπικές μου ανυπέβλητες δυσκολίες, να μη προχωρήσετε σε εκδηλώσεις που έχουν σχέση με την ταπεινότητά μου και που απαιτούν την παρουσία μου. Σας ζητώ και πάλιν συγγνώμην, που ανατρέπω τους σχεδιασμούς σας

Εύχομαι ο Κύριος να ευλογεί τις δραστηριότητες του Πατριαρχικού Ἰδρύματος Ο.Ι.Α.Α. και κατά το νέον Εκκλησιαστικόν Έτος και να παρέχει στα αγαπητά Μέλη του Δ.Σ. και στους εν Κυρίω πολυτίμους Συνεργούς σας πλούσιες τις ευλογίες Του. Μετά πλείστης τιμῆς και αγάπης,

Ὁ Πισιδίας Σωτήριος

Θαυμάζουμε και δοξολογούμε!



Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί χαίρετε εν Κυρίω.

Ο Παράκλητος, ο οποίος συνέχει και ζωοποιεί την Εκκλησία Του μιλά και δρα στις ψυχές, στις ζωές μας και στη ζωή της τοπικής μας Εκκλησίας. Ο Ενανθρωπήσας Κύριος μας αξιώνει να βλέπουμε τα μικρά και μεγάλα θαύματα που συντελούνται γύρω μας καθημερινά. Να βιώνονται ως πραγματικότητα οι υποσχέσεις Του μετά την Ανάσταση και την Ανάληψή Του. Θαυμάζουμε και δοξολογούμε.

Οι νεοφώτιστοι αδελφοί μας στα νησιά του Ειρηνικού ωκεανού και ιδιαιτέρως στην πόλη Λαμπάσα, Φίτζι βιώνουν έντονα την απώλεια του αγαπημένου τους και αγαπημένου μας πατρός Βαρνάβα. Όσο περνούν οι μέρες συνειδητοποιούν και συνειδητοποιούμε όλοι μας ότι είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο του Θεού που με ταπεινώση και αγάπη

υπηρέτησε τις ψυχές των πνευματικών του τέκνων που του ενεπιστεύθη ο Θεός. Και γίνεται όλο και πιο φανερή η έκφραση και η δράση της Θείας Χάριτος μέσω της ιεροσύνης του πατρός Βαρνάβα κατά τη διάρκεια της ιερατικής του διακονίας στην παρούσα ζωή.

Οι μαρτυρίες πολλαπλασιάζονται. Μουσουλμάνοι, Ινδουιστές, ειδωλολάτρες, άθεοι έχουν να πουν κάτι θαυμαστό για την δράση του π. Βαρνάβα, και να επιβεβαιώσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου και τις Πράξεις των Αποστόλων εν τοις πράγμασι. Και ο νέος ιερέας πατέρας Αλέξιος, πνευματικό τέκνο του για 3 σχεδόν έτη, με πολλή ταπεινώση και αυταπάρνηση του ίδιου και της οικογενείας του και με πολλή στοργή και αγάπη, έχοντας την ευχή του μακαριστού πατρός Βαρνάβα, διακονεί ιερατικώς τον πιστό λαό του Θεού στην ενορία των Αγίων Αθανασίου και Νικολάου.

Σας παρακαλούμε πολύ να προσεύχεστε για την ανάπαυση της ψυχής του πατρός Βαρνάβα αλλά και για την ενδυνάμωση και τον επιστηριγμό του πατρός Αλεξίου.

Επίσης δεν μπορούμε να μην θαυμάσουμε και να μην δοξολογήσουμε τη Χάρη του Θεού που μιλάει στις καρδιές των ντόπιων εδώ στη Νέα Ζηλανδία. Νέοι άνθρωποι και παιδιά που μέχρι τώρα δεν τους παρουσιάστηκε η ευκαιρία να γνωρίσουν πραγματικά την εν Χριστώ ζωή, βρίσκονται κοντά στο Μοναστήρι των Αγίων Αρχαγγέλων στο Λεβίν, με την πνευματική καθοδήγηση του Ηγουμένου Αρχιμ. Μελετίου και ανακαλύπτουν σιγά σιγά στις καρδιές τους το μεγαλείο και την αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως.

Μοναχικές και Ιερατικές κλήσεις εκδηλώνονται συχνά, και η λαχτάρα και η θέρμη για την εν Χριστώ ζωή βρίσκουν τρόπο να βιωθούν. Η χαρά είναι το κοινό τους γνώρισμα και η προθυμία τους και η υπακοή τους, ο τρόπος της έκφρασής της. Η εσωτερική ιεραποστολή στη χώρα της Νέας Ζηλανδίας είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της τοπικής μας Εκκλησίας. Πολλά υποσχόμενο μα με πολύ περισσότερες απαιτήσεις αφού δεν απαιτεί τόσο υλικά αγαθά αλλά περισσότερη στοργή, ενδιαφέρον, απαιτητική πνευματική καθοδήγηση και πολύ, μα πολύ αγάπη για τους πνευματικά ταλαιπωρημένους αδελφούς μας.

Σ' αυτή τη διακονία της η τοπική μας Εκκλησία έχει βρει άξιους συμπαραστάτες στα πρόσωπα των αγαπημένων μας αδελφών μας στην Ελλάδα και στην Αυστραλία. Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες και Αρχιεπισκόπους, Θεοφιλεστάτους Επισκόπους, Πανοσιολ. Ηγουμένους, Προέδρους και Υπευθύνους Ιεραποστολικών Αδελφοτήτων και Σύνδεσμων στην Ελλάδα, την Κρήτη και την Αυστραλία. Μας άνοιξαν πρώτα την καρδιά τους και έπειτα τις Επαρχίες τους και μας έδωσαν την ευλογία να προβάλουμε την ταινία για την ιεραποστολή «HELLO ORTHODOX – ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ». Προέτρεψαν τα ευσεβή και πιστά τέκνα τους να συμβάλλουν εμπράκτως



με την προσευχή τους και τις δωρεές τους στο έργο του ευαγγελισμού των αδελφών μας. Η ανταπόκριση όλων ήταν πολύ συγκινητική και αποτέλεσε αφορμή για να δοξολογήσουμε για άλλη μια φορά το Πανάγιο όνομά Του. Χωρίς την συμβολή τους η παρουσία του Ευαγγελίου σ αυτή τη γωνιά του κόσμου θα ήταν πολύ πιο δύσκολη.

Ευχόμαστε από καρδιάς όπως ο Πανδωρεοδότης Τριαδικός Θεός να τους χαρίζει την αντίληψη της αλήθειας Του, την χαρά της Παρουσίας Του, της προσφοράς και των δωρεών Του.

Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα με την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στη καρδιά μας.

Wellington, Χριστούγεννα 2022

† ο Ν. Ζ. Μ

Η εορτή της Συνάξεως των 24 Προστατών Αγίων της εν Κορέα Εκκλησίας



Η εορτή της Συνάξεως των 24 προστατών Αγίων της εν Κορέα Εκκλησίας στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Καπιόνγκ, την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022, ήταν φέτος διαφορετική από τα προηγούμενα χρόνια. Και τούτο γιατί φέτος απουσίαζε σωματικά ο κτήτωρ της Μονής και εμπνευστής της εορτής, αείμνηστος Μητροπολίτης Πισιδίας, ο από Κορέας, κυρός Σωτήριος.

Στην ομιλία του κατά το μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Σεβασμιωτάτου Σωτηρίου, μετά το τέλος της θείας Λειτουργίας,

στην οποία συμμετείχαν οι Κορεάτες κληρικοί με πιστούς από τις ενορίες τους, ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος τόνισε με συγκίνηση ότι «δεν μπορούμε να μη θυμόμαστε με απέραντη ευγνωμοσύνη, νύχτα και ημέρα, τον μακαριστό πνευματικό μας πατέρα, τον Σεβ. Σωτήριο, γιατί ό,τι έχουμε στην Μητρόπολη Κορέας το οφείλουμε σ' Εκείνον. Εάν δεν είχε εργαστεί ο Σεβασμιώτατος υπεράνθρωπα δεν θα είχαμε ούτε το Μοναστήρι, ούτε τα άγια Λείψανα των 24 προστατών Αγίων μας. Κατ' αρχάς ο φιλάγιος Σεβασμιώτατος φρόντισε με κόπο πολύ να συλλέξει στην Κορέα τα χαριτόβρυτα άγια Λείψανα. Κατόπιν πρότεινε προς έγκριση στο σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο την 3η Οκτωβρίου, που για την Κορέα είναι ημέρα αργίας λόγω εθνικής εορτής, ως ημέρα εορτασμού της Συνάξεως των 24 Αγίων. Μετά την Πατριαρχική έγκριση, στην συνέχεια ζήτησε από τον υμνογράφο Αρχιμ. π. Νικόδημο Αεράκη την σύνταξη της Ιεράς Ακολουθίας των Αγίων και παρήγγειλε στον αγιογράφο κ. Σώζω Γιαννούδη την εικονογράφηση της πρώτης εικόνας της Συνάξεως των Αγίων. Και τέλος οργάνωσε την πρώτη πανήγυρι στο Μοναστήρι καθιερώνοντάς την σε ετήσια βάση, για τον αγιασμό όλων μας».

Μετά το πέρας της θείας Λατρείας οι Αδελφές της Μονής προσέφεραν σε όλους τους συμμετέχοντες κοινό γεύμα αγάπης. Έτσι μέσα σε ατμόσφαιρα πνευματικής χαράς ολοκληρώθηκε, δια πρεσβειών των 24 προστατών Αγίων της εν Κορέα Εκκλησίας, το ετήσιο πανηγύρι τους.



Το πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Φαγητού από την έναρξη της Covid-19

Για πρώτη φορά από την έναρξη της COVID-19 πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022 το φθινοπωρινό International Food Festival στον προαύλιο χώρο του καθεδρικού ιερού ναού του Αγίου Νικολάου στην Σεούλ.

Οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να δοκιμάσουν νόστιμα φαγητά και γλυκίσματα από την Κορέα, την Ρωσία, την Ουκρανία, την Λευκορωσία, την Αμερική, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Σερβία. Επίσης τα μικρά παιδιά χάρηκαν τις ζωγραφιές στο μέτωπο τους (Face Painting), που προσφέρθηκε εθελοντικά να κάνει η Κύπρια ζωγράφος-αγιογράφος Μαρία Σάββα.

Αξίζουν πολλές και θερμές ευχαριστίες σε όσες και όσους εργάστηκαν με ζήλο και θυσίες επί πολλές ώρες από την προηγούμενη ημέρα για την

προετοιμασία των εδεσμάτων, αλλά και για να τα σερβίρουν την Κυριακή στους επισκέπτες του Φεστιβάλ. Ιδιαίτερως όμως οι ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια ανήκουν σε όλους τους νέους και τις νέες της ομάδας του «Συνδέσμου» γιατί κουράστηκαν να στήσουν και να ξεστήσουν τις τέντες, να τοποθετήσουν και να μαζέψουν τα τραπέζια και τα καθίσματα, να προετοιμάσουν τα αναψυκτικά, τους καφέδες και τα λοιπά ροφήματα που πρόσφεραν με πολλή αγάπη στο κοινό, αλλά και να καθαρίσουν στο τέλος τον προαύλιο χώρο.

Το χαμόγελο στα πρόσωπα εργαζομένων και επισκεπτών, σε συνδυασμό με τον θαυμάσιο φθινοπωρινό καιρό δημιούργησαν μια εξαιρετικά χαρούμενη ατμόσφαιρα. Η χριστιανική ενότητα, η αγάπη και η συνεργασία μεταξύ των εθελοντών έκαναν για μια ακόμη φορά το θαύμα τους!



Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα

Από την στιγμή που προβλήθηκε στους κινηματογράφους σε πολλές χώρες του κόσμου η σπουδαία ταινία: Man of God, της Yelena Popovic, με πρωταγωνιστή τον Άρη Σερβετάλη και συμπρωταγωνιστές τους Alexander Petrov και Mickey Rourke, επιθυμία όλων των μελών της Ορθόδοξης Μητρόπολης Κορέας ήταν να προβληθεί και στην Κορέα, για να γνωρίσουν περισσότεροι Κορεάτες τον Άγιο Νεκτάριο.

Η σχέση των Ορθοδόξων Κορεατών με τον Άγιο Νεκτάριο έχει ξεκινήσει από την δεκαετία του '90, όταν τεμάχιο του αγίου Λειψάνου Του έφθασε στην Κορέα και κατόπιν με την έκδοση βιβλίου με την ζωή του Αγίου Νεκταρίου από τον εκδοτικό οίκο της Ορθόδοξης Μητρόπολης Κορέας.

Μεγάλη συγκίνηση, μέχρι δακρύων, ένιωσαν όλοι όσοι είδαν την ταινία με κορεατικούς υπότιτλους την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022,

στο ιστορικό θέατρο Daehan Multiplex στη Σεούλ, κατά την διάρκεια του Catholic Film Festival (caff), μετά το πέρας της οποίας πολλοί ομολόγησαν ότι ωφελήθηκαν πολύ πνευματικά. Ο

Μητροπολίτης Κορέας Αμβρόσιος ευχήθηκε, με τις πρεσβείες του Αγίου Νεκταρίου, να καλλιεργήσουμε τις τρεις μεγάλες αρετές του Αγίου, δηλαδή την υπομονή, την αγάπη και την συγχωρητικότητα, για να εισέλθουμε, όπως κι Εκείνος, στην Βασιλεία των Ουρανών.





Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης π. Εφραίμ για τον Άγιο Νεκτάριο

Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 προσκεκλημένος στην εβδομαδιαία διαδικτυακή Σύναξη της Ορθόδοξης Μητρόπολης Κορέας ήταν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης π. Εφραίμ.

Ο Μητροπολίτης Κορέας Αμβρόσιος καλωσόρισε τον Σεβασμιώτατο π. Εφραίμ και τον παρεκάλεσε να κάνει τους συμμετέχοντες στην Σύναξη κοινωνούς των βιωμάτων που έχει από την παιδική του ηλικία από τον Άγιο Νεκτάριο, γιατί, όπως, ανέφερε: «Σεβασμιώτατε, εσείς γνωρίζετε περισσότερο από μένα για τον Άγιο, και γνωρίσατε, λόγω διαφοράς ηλικίας, περισσότερους επιζώντες στην Αίγινα, που είχαν γνωρίσει τον Άγιο Νεκτάριο».

Ο Σεβασμιώτατος π. Εφραίμ εξέφρασε την χαρά του για την συμμετοχή του στην Σύναξη, αλλά και τα συλληπητήριά του για την κοιμήση του μακαριστού Μητροπολίτου κυρού Σωτηρίου και ευχήθηκε να έχουμε την ευχή του.

Οι πάνω από εκατό συμμετέχοντες παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον και συγκίνηση τις αναμνήσεις του Σεβασμιωτάτου από την γνωριμία του με δύο από τις μοναχές του Αγίου Νεκταρίου, δηλαδή της διακόνισσας Μαγδαληνής Μουστάκα και της Χρυσαφένιας Καλαμάκη. Επίσης μας διηγήθηκε την εμπειρία που είχε, όταν για πρώτη φορά επισκέφθηκε το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου μαζί με τους συμμαθητές του και τον δάσκαλό τους Αρχιμανδρίτη Ιωάννη Ηλιόπουλο του Δημοτικού Σχολείου Κυψέλης Αίγινας, για την τέλεση της θείας Λειτουργίας στο Μοναστήρι, μετά την ανακομιδή των Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου (1953).

Η μία και πλέον ώρα πέρασε πολύ σύντομα και οι πολύτιμες προσωπικές μαρτυρίες του Σεβασμιωτάτου π. Εφραίμ για την ζωή του πρώτου μεγάλου Αγίου του 20ου αιώνα έμειναν βαθιά χαραγμένες στην ψυχή όλων όσων συμμετείχαν στην σύναξη.

Προσευχή για την τραγωδία στο Itaewon της Σεούλ

Το πρωί της Κυριακής 30 Οκτωβρίου 2022, μόλις πληροφορηθήκαμε το τραγικό ατύχημα που συνέβη το βράδυ της 29ης Οκτωβρίου στην περιοχή Itaewon της Σεούλ, τελέσαμε με τη συμμετοχή όλου του εκκλησιάσματος στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου Σεούλ, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, ειδική προσευχή για την ανάπαυση των 156 αδικώς κεκοιμημένων στο άνθος της ηλικίας τους Κορεατών και μη αδελφών μας.

Τα μέλη της Ορθόδοξης Μητρόπολης Κορέας συνεχίζουν να προσεύχονται ο Θεός να χαρίσει την θεραπεία σε όσους έχουν τραυματιστεί σωματικά και ψυχικά και επιπλέον να δώσει δύναμη και παρηγοριά στους γονείς και στους συγγενείς των θυμάτων αυτής της απίστευτης τραγωδίας. Θερμά συλλυπητήρια σε όλους!

Εκδηλώσεις στην Σεούλ υπέρ της ειρήνης στην Ουκρανία

Την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος με κληρικούς και λαϊκά μέλη της Ορθόδοξης Μητρόπολης Κορέας συμμετείχαν στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΝССК. Επειδή ο προσκεκλημένος αρχιεπίσκοπος Donetsk and Mariupol Σεργεΐ (Horobtsov) δεν μπόρεσε λόγω του πολέμου να συμμετάσχει αυτοπροσώπως στην προαναφερόμενη Γ. Συνέλευση, εκ μέρους του διάβασε την ομιλία του ο πατήρ Ρωμανός Kanchak.

Επίσης την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2022 ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος μαζί με κληρικούς της Ορθόδοξης Μητρόπολης Κορέας συμμετείχε σε εκδήλωση προσευχής και ειρηνικής πορείας κατά του πολέμου στην Ουκρανία, στην οποία πάλι ο πατήρ Ρωμανός Kanchak διάβασε σχετική ομιλία του αρχιεπισκόπου Donetsk and Mariupol Σεργεΐ.

Μνημόσυνο για τα θύματα του Holodomor στην Σεούλ και στο Τόκιο

Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022 ο Μητροπολίτης Κορέας και Έξαρχος Ιαπωνίας Αμβρόσιος, με τον Ουκρανό ιερέα π. Ρωμανό Kanchak και τον Κορεάτη διάκονο Γιοχάν Park, τέλεσαν στον Καθεδρικό ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στην Σεούλ Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των θυμάτων της γενοκτονίας εκ του λιμού στην Ουκρανία, του γνωστού ως Holodomor.

Στο Μνημόσυνο συμμετείχαν ο Πρέσβυς της Ουκρανίας στην Σεούλ εξοχώτατος κ. Dmytro Ronomarenko και αρκετοί Ουκρανοί, που ζουν στην Σεούλ. Επίσης συμμετείχε η ρωμαιοκαθολική μοναχή Siselia, η οποία εκ μέρους ομάδος ρωμαιοκαθολικών παρέδωσε στον π. Ρωμανό το ποσόν των 7.500.000 γουόν, καρπός «λογίας» υπέρ των δοκιμαζομένων Ουκρανών για να σταλούν στην Ουκρανία. Μετά το πέρας του Μνημοσύνου

ο Μητροπολίτης απηύθηνε σχετικό χαιρετισμό και κάλεσε όλους σε δεξίωση στην αίθουσα της Μητροπόλεως.

Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 ο Μητροπολίτης Κορέας και Έξαρχος Ιαπωνίας Αμβρόσιος, συνοδευόμενος από τους π. Ρωμανό Kanchak και π. Αντώνιο Lim, μετέβη στο Τόκιο για την τέλεση επίσης Μνημοσύνου υπέρ αναπαύσεως των θυμάτων του Holodomor. Στο Μνημόσυνο συμμετείχαν ο Πρέσβυς της Ελλάδος στο Τόκιο εξοχώτατος κ. Δημήτριος Καραμήτσος και ο Πρέσβυς της Ουκρανίας στο Τόκιο εξοχώτατος κ. Sergiy Korsunsky, ο ουκρανοαμερικανός π. Παύλος Koroluk και πολλοί Ουκρανοί και Ιάπωνες.

Προ του Μνημοσύνου ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος απηύθηνε στους συμμετέχοντας τον εξής χαιρετισμό:



Η φετινή επέτειος της μεγάλης γενοκτονίας του *Holodomor* στην Ουκρανία είναι πολύ διαφορετική από τα προηγούμενα χρόνια. Και τούτο γιατί εννέα μήνες τώρα συνεχίζεται ο επάρατος αδελφοκτόνος πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Θρηνούμε ήδη εκατοντάδες νεκρών και τραυματιών. Συμμεριζόμαστε τον πόνο εκατομμυρίων προσφύγων. Υποφέρουμε για τις ανυπολόγιστες ζημιές σε δημόσιες και ιδιωτικές κτηριακές υποδομές και την μεγάλη οικολογική και περιβαλλοντολογική καταστροφή, σαν αποτέλεσμα του πολέμου.

Γι' αυτό τον λόγο φέτος πρέπει, πιστεύω, να μην μιλάμε μόνον για το τι έγινε πριν 90 χρόνια, αλλά πρώτον, τι γίνεται τώρα στην Ουκρανία, δεύτερον τι κάναμε ο καθένας μας μέχρι σήμερα για την Ουκρανία, και τρίτον τι θα κάνουμε από τώρα και στο εξής για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Και επειδή δεν είναι ώρα για λόγια και θεωρίες, γι' αυτό τον λόγο επιτρέψτε μου να σας αναφέρω μερικά από όσα έκανε η Ορθόδοξη Μητρόπολη Κορέας με την βοήθεια του π. Ρωμανού Κανσακ και των Ουκρανών πιστών που ανήκουν σ' Αυτήν, αλλά και με την συνεργασία διαφόρων θρησκευτικών Forums στην Κορέα.

Πρώτον, από την πρώτη στιγμή της ενάρξεως του πολέμου, ακολουθώντας το παράδειγμα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου μας κ.κ. Βαρθολομαίου, καταδικάσαμε δημοσίως τον πόλεμο σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μπροστά στην Ρωσική Πρεσβεία της Σεούλ. Επίσης συμμετείχαμε σε εκδηλώσεις προσευχής και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με ομιλίες συμπάραστασης για την Ουκρανία και ενημέρωσης για το πρόβλημα του πολέμου στην Ουκρανία.

Δεύτερον, με την συνεργασία της φιλανθρωπικής οργάνωσης *Korea Love Sharing Community* στην Κορέα αποστείλαμε μέσω Ρουμανίας στην Ουκρανία με κοντέινερ ανθρωπιστική βοήθεια σε φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης 500.000 δολλαρίων ΗΠΑ.

Τρίτον, συγκεντρώσαμε με την συνεργασία και άλλων χριστιανικών εκκλησιών και θρησκειών χρηματική βοήθεια ύψους περίπου 200.000 δολλαρίων ΗΠΑ, την οποία στείλαμε ήδη μέσω της Ορθόδοξης Μητρόπολης Κορέας στην Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, και συγκεκριμένα στον φιλανθρωπικό οργανισμό *ELEOS* για την διανομή τροφίμων, νερού, φαρμάκων και ρούχων στον άμαχο πληθυσμό και ιδιαίτερος των παιδιών.

Αδελφοί μου, ό,τι κάναμε και ό,τι συνεχίζουμε να κάνουμε δεν έχει πολιτικές σκοπιμότητες. Το κριτήριό μας είναι μόνον η υπεράσπιση της Ειρήνης, της Αλήθειας και της Δικαιοσύνης. Με άλλα λόγια, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί είμαστε αντίθετοι με τον πόλεμο γιατί ο πόλεμος είναι αντίθετος με το Ευαγγέλιο στο οποίο πιστεύουμε. Είμαστε αντίθετοι με τον πόλεμο γιατί «δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία από τον πόλεμο» όπως έλεγε ο ρωσικής καταγωγής μεγάλος Ορθόδοξος θεολόγος και σύγχρονος άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας *St. Sophrony of Essex*. Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι «ένας ιερός πόλεμος, αλλά ένας ανίερος και σατανικός πόλεμος», όπως πολύ σοφά διακήρυξε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, από τον Οποίο έχω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να μεταφέρω προς όλους σας τις πατρικές ευχές και ευλογίες Του.

Ο Θεός να ευλογεί και να προστατεύει τους ανθρώπους στην Ουκρανία!



Αγρυπνία στο Μοναστήρι του Αγίου Ανδρέα στο Palang-ri

Με την συμμετοχή αρκετών πιστών και των κληρικών π. Ρωμανού Kanvach, π. Αντωνίου Lim και του διακόνου Γιοχάν Park εορτάστηκε με την τέλεση Αγρυπνίας η μνήμη του Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου στο Μοναστήρι του Αγίου Ανδρέα στο Palang-ri.

Η Αγρυπνία διήρκεσε από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Η Αγρυπνία άρχισε με τον Μεγάλο Εσπερινό της εορτής μετά αρτοκλασίας και λιτανείας, στο τέλος της οποίας έγινε θείο κήρυγμα υπό του Μητροπολίτου Αμβροσίου με θέμα: «Προσέχετε, Αγρυπνείτε και Προσεύχεσθε» (Μκ. 13:33). Στην συνέχεια αντί του Μεσονυκτικού έγινε μία ώρα προσευχής με την Ευχή του Ιησού και κατόπιν ακολούθησε ο Όρθρος της εορτής και η αρχιερατική θεία Λειτουργία.

Μετά το πέρας της Αγρυπνίας παρατέθηκε μοναστηριακή τράπεζα σε όλους τους συμμετέχοντες. Στις 10 το πρωί διαβάστηκε η Ακολουθία της πρώτης Ώρας, στο τέλος της οποίας έγινε θείο κήρυγμα υπό του Μητροπολίτου με θέμα: «Η μεγάλη δύναμη της προσευχής». Μετά την κοινή τράπεζα αγάπης και τον εκχιονισμό, από την πυκνή χιονόπτωση που έπεσε τις πρωινές ώρες, αναχώρησαν όλοι ωφελημένοι πνευματικά. Αρκετοί από τους συμμετέχοντες εξέφρασαν την επιθυμία να γίνονται συχνότερα Αγρυπνίες ως ευκαιρίες περισσότερης προσευχής και πνευματικής επικοινωνίας μεταξύ των πιστών.

Η εορτή του Αγίου Νικολάου στην Σεούλ

Με χαρά και πνευματική ευφροσύνη γιορτάστηκε και φέτος η εορτή του Αγίου Νικολάου στον ομώνυμο ναό του στη Σεούλ.

Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022 πριν από την Απόλυση της θείας Λειτουργίας έγινε η έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων με την μεταφορά υπό του Μητροπολίτου Αμβροσίου, του π. Ρωμανού Kanvach, π. Αντωνίου Lim και του διακόνου Γιοχάν Park της Εικόνας και των ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου στο μέσον του καθεδρικού ιερού ναού. Μετά την σχετική δέηση δόθηκαν στα παιδιά, όπως κάθε χρόνο, δώρα εκ μέρους του Αγίου Νικολάου.

Μετά το κοινό γεύμα αγάπης ακολούθησε με την συμμετοχή νέων και ενηλίκων η προγραμματισμένη καθαριότητα του ιερού Ναού, του προαύλιου χώρου και ο χριστουγεννιάτικος στολισμός των δένδρων και των αιθουσών του κτηριακού συγκροτήματος.

Το βράδυ της Δευτέρας 5 Δεκεμβρίου 2022 εψάλη ο Μεγάλος Εσπερινός της εορτής μετά αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος υπό του Μητροπολίτου με θέμα: «Οι Άγιοι, οι μεγαλύτεροι ευεργέτες της ανθρωπότητας». Ακολούθησε η λιτανεία της Εικόνας και των ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου εξωτερικά του ιερού ναού. Μετά την Λιτανεία τελέστηκε αρχιερατική θεία Λειτουργία και κατόπιν προσφέρθηκε εορταστικό δείπνο προς όλους τους συμμετέχοντες.

ΕΛΤΑ-TAXYΠΛΗΡΩΜΗ

Παρακαλούμε ενημερώστε μας τηλεφωνικώς ή στο e-mail του Ιδρύματος για την κατάθεσή σας, γιατί στην κίνηση λογαριασμού, που μας δίνει η Τράπεζα δεν αναγράφεται το όνομά σας, ειδικά μέσω e-banking, και θα σας σταλεί η απόδειξη. Εάν δεν έχετε λάβει απόδειξη για την κατάθεσή σας τηλεφωνείστε στο 210 7710732

Προς τους παραλήπτες του Περιοδικού

Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε στο τηλέφωνο 210 7710732 ή στο e-mail: patriarchidryma@gmail.com αν θέλετε να συνεχίσετε να λαμβάνετε το Περιοδικό μας σε έντυπη μορφή με το ταχυδρομείο ή στο e-mail σας.

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ – ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΩΡΕΩΝ:

Έθνική Τράπεζα: Αρ. Λογ/σμού: 040-296124-56

IBAN: GR6001100400000004029612456

Alpha Bank: Αρ. Λογ/σμού: 473-002101-099272

IBAN: GR8901404730473002101099272

Ὁδοιπορικὸ

Ὁδοιπορικὸ
Ὁρθοδόξου Ἱεραποστολῆς στὴν Ἀνατολὴ
Τριμηνιαῖο Ἐνημερωτικὸ Δελτίο
Τεύχος 81 Ὀκτώβριος-Δεκέμβριος 2022
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
Πατριαρχικὸ Ἰδρυμα Ὁρθοδόξου
Ἱεραποστολῆς Ἄπω Ἀνατολῆς
Γουναροπούλου 3, 157 71, Ζωγράφου
Τηλ.: +30 210 771 0732
e-mail: patriarchidryma@gmail.com
internet site: www.patriarchikoidryma.gr
ΕΚΔΟΤΗΣ-Δ/ΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
Γεώργιος Δημόπουλος
Φιλελλήνων 4, 105 57 Ἀθήνα
ΗΛ/ΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Λυχνία Α.Ε.
www.lyhnia.com

Διοικητικό Συμβούλιο

<u>Πρόεδρος:</u>	Σωτήρης Δεσπότης- Καθηγητῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ
<u>Α' Αντιπρόεδρος:</u>	Λουκάς Καρρᾶς – Δικηγόρος –Νομικός Σύμβουλος
<u>Β' Αντιπρόεδρος:</u>	Γεώργιος Δημόπουλος Οικονομολόγος- Ἐπιχειρηματίας
<u>Γενικὸς Γραμματέας:</u>	Βασίλειος Μπίρτσας – Ὑπάλληλος ΝΠΔΔ
<u>Ταμίας:</u>	Παναγιώτα Δρογκάρη – Συντ/χος ΔΥ
<u>Μέλη:</u>	Παρασκευᾶς Κουτσοβίτης – Ἴατρος Νεκτᾶριος Λαβούτας – Συντ/χος ΟΤΕ Ἀπόστολος Μπάρλος Θεολόγος Ἐμμανουὴλ Μουστάκας – Θεολόγος Θεόδωρος Πιτταρᾶς – Ἐπ. Καθηγητῆς Ἱατρικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ Μαρία Φύτρου – Τεχνικὸς Ἔργων
<u>Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπή:</u>	Χαρίκλεια Ρωζάνη – Οικονομολόγος Ἀλέξιος Πλιᾶκος – Μαθηματικὸς – Συγγραφέας





ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τὸ Πατριαρχικὸ Ἰδρυμα Ὁρθοδόξου Ἱεραποστολῆς Ἄνω Ἀνατολῆς σᾶς προσκαλεῖ στὸ πνευματικὸ μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πισιδίας, τοῦ ἀπὸ Κορέας, κυροῦ Σωτηρίου (Τράμπα), μὲ ὀμιλητὴ τὸν σεβ. μητροπολίτη Κορέας καὶ ἔξαρχο Ἰαπωνίας π. Ἀμβρόσιο, ὁ ὁποῖος θὰ εἰσηγηθεῖ τὸ θέμα:

Ἡ ὀσιακὴ κοίμησις ἑνὸς μεγάλου ἱεραποστόλου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Κυριακὴ 22 Ἰανουαρίου 2023

ΩΡΑ: 17:30 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ: Ἱερός Ναός Ἁγίας Βαρβάρας Ἀργυρουπόλεως
(Ἁγίας Βαρβάρας 20, Ἀργυρούπολη)

Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας: Δημόπουλος Γεώργιος 6932450494, Δρογκάρη Ποτίτσα 6980475520

Ἡ παρουσία σας στὴν ἐκδήλωση θὰ εἶναι γιὰ ὅλους μας πηγὴ μεγάλης χαρᾶς καὶ ἰδιαζούσης τιμῆς ἐν Κυρίῳ.

Γιὰ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο

Ὁ Πρόεδρος
Σωτήρης Δεσπότης
Καθηγητὴς ΕΚΠΑ

Ὁ Γραμματέας
Βασίλης Μπίρτσας
Ἵπάλληλος ΝΠΔΔ

- Πρόσβαση: 100 μ. ἀπὸ ΜΕΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (γραμμὴ μετρό ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ-ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ)
- Θα υπάρξει ἐπίσης ζωντανὴ ἀναμετάδοσις στο κανάλι: YOUTUBE – ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ